

**Anne Steen Hansen**

**Fra:** Peter Lohse [REDACTED]  
**Sendt:** 19. august 2009 12:03  
**Til:** Fællespostkasse Bispebjerg Lokaludvalg  
**Emne:** Vedr. heroindepotet på Tomsgårdsvej

Har netop erfaret at der er planlagt et heroindepot på Tomsgårdsvej hvos narkomaner fra hele københavn kan afhente deres læge-ordinerede stoffer. I den forbindelse har Rasmus Jarlov (K) været rundt og sætte selder op i det meste af bydelen for at få støtte i sin frygt-drevne harme. Jeg skriver derimod for at tilslutte mig ideen og på det kraftigste tilkendegive min opbakning af projektet.

Naturligvis er en verden uden behov for sådan et depot ønskværdig men en sådan verden ligger ikke indenfor sandsynlighedens rammer. Så når depotet nu skal laves synes jeg at kvarteret bispebjerg/nordvest er det bedst tænkelige sted at placere det af tre forskellige grunde:

1: En narkoman der søger lægehjælp til sit misbrug har et ønske om at komme ud af det og bør derfor, af pædagogiske årsager, støttes i sin beslutning. At placere depotet i et område hvor brugerne enten mødes af et miljø de på ingen måde kan føle sig hjemmevante i, eller et sted så langt væk fra alting at de føler sig forvist, kan alt for nemt resultere i at de føler sig straffet af samfundet for deres beslutning om at forsøge at blive en del af det igen.

2: Bispebjerg er et af de sidste steder i København hvor man stadig møder rigtigt levende mennesker. Det er et sted med en vidunderlig mangfoldighed og et mange-facetteret miljø. Omend nogle få gerne så det lavet om til en eksakt kopi af alle de andre bydele mener jeg at der er ganske vægtige grunde til at bibeholde forskelligheden i de københavnske kvarterer. At placere depotet i netop Bispebjerg-kvarteret vil tilføre endnu flere mennesker med forskelligt livssyn. Jo flere jo bedre.

3: Uviljen imod placeringen af depotet bunder i frygt. Folk er bange for det de ikke kender og bange for det de ikke forstår. Den frygt kan udelukkende kommes til livs ved at de lærer de områder af menneskeheden at kende. Rasmus Jarlov bruger i sit opslag begrundelsen at Ungdomshuset og drengebander holder til i området allerede men nævner ikke hvorfor at kombinere det med et heroindepot skulle resultere i en blanding med fatale konsekvenser for lokal-miljøet. Rent faktisk er der intet i hans opsummering der begrundes modstanden med andet et den alt for nemme "narkomaner er væmmelige"-attitude. At mange mennesker har den gør den ikke mere korrekt og den eneste måde at forbedre det ganske afstumpede synspunkt på er ved at de lærer de mennesker at kende som de afskriver på basis af frygt og fordomme.

Bispebjerg og Nordvest er et af de dejligste kvarterer i København. Det ville gøre mig utroligt ked af det at se det blive ødelagt fordi folk lød frygten løbe af med sig.

Venligst

- Peter K. Lunn

---

Saml alle vennerne fra Hotmail, Facebook og Myspace på Messenger [Læs mere her.](#)