

## Bilag 6 Borgerhenvendelser - imod navngivningen

**Fra:** [Giselle Naiberg](#)  
**Til:** [TMFKP BPM.OBY Vejnavn](#)  
**Emne:** [EKSTERN] Høring om Palæstinas Plads  
**Dato:** 27. oktober 2024 18:30:25

---

Kære Københavns Kommune

Angående diskussion om Palæstinas Plads. Jeg siger nej!!

Jeg ejer en lejlighed i København NV 2400 ved Lygten.

Jeg arbejder i København K og hver dag går jeg på Nørrebrogade eller tager den offentlige transport.

Siden den 9. oktober 2023 har jeg følt, at dette kvarter, jeg har valgt at bo, har forvandlet sig selv og ikke længere er multietnisk. Jeg tager billeder af graffiti, jeg ser og sender til politiet, Københavns overborgmester (dengang Sophie Hæstorp), fordi de fleste af plakaterne insinuerer vold.

Jeg tager billeder af graffiti malet på tage og vægge på biblioteket og togstationen. Jeg tager billeder af de forretninger der har reklamer på arabisk i deres vitriner, hvor kortet af et land som er faktisk Israel bliver misbrugt!

Mindst 3 gange siden oktober 2023 så jeg et flag, der hængte ulovligt ved Dronning Louises Bro.

Jeg synes, at Nørrebrogade ikke længere er Danmark, og der er ikke noget hyggeligt med dette miljø som I tilbyder nu turister!

Jeg tror, at der allerede er etableret flere "palæstinensiske pladser", som kommunen ikke er klar over!! Er I naive?

Der er ingen begrundelse men på Blågårdsgade og på Den Røde Plads har vi set alle allerede det palæstinensiske flag oppe og flere maskerede mænd/kvinder bevogter disse flag.

Da jeg betaler skat og arbejder, vil jeg bare opfordre det danske system til at tjekke alt, hvad der sælges i de butikker på Nørrebrogade.

Tusindvis af danske kroner bliver måske ikke anmeldt, og I ønsker at fejre det med en plads?

Jeg vedhæfter nogle billeder. Jeg har 200 flere hvis I vil gerne se som dokumentation.

mvh Giselle Naslavsky Naiberg

En Borger fra Rebslagervej NV 2400







THERE IS ONLY ONE SOLUTION  
THERE IS ONLY ONE SOLUTION  
THERE IS ONLY ONE SOLUTION  
THERE IS ONLY ONE SOLUTION



INTIFADA REVOLUTION INTIFADA  
REVOLUTION INTIFADA REVOLUTION  
INTIFADA REVOLUTION INTIFADA  
REVOLUTION INTIFADA REVOLUTION  
INTIFADA REVOLUTION INTIFADA

FREE GAZA  
من النهر الى البحر  
FREE  
حررة

قاوم قاتل قاطع  
RESIST FIGHT BOYCOTT  
FREE PALESTINE  
www.netwalker13.org  
FREE PALESTINE  
فلسطين  
حررة  
FREE PALESTINE  
فلسطين  
حررة  
FREE PALESTINE  
فلسطين  
حررة

FREE PALESTINE

FOR KVINDEL  
@FANBOELLEN @FANBOELLEN @FANBOELLEN



Sent from my iPhone

**Fra:** [Bjarne Peter Nielsen](#)  
**Til:** [TMFKP BPM OBY Vejnavn](#)  
**Emne:** [EKSTERN] Høringssvar.  
**Dato:** 4. november 2024 12:32:43

---

Til Københavns Kommunens medlemmer af gade- og vejnævn:  
Line Barfoed, Mikkel Skovgaard, Marcus Vestager og Helle Bundesen.

Vedr. høringssvar om Palæstina Plads på Nørrebro.

Jeg, Bjarne P. Nielsen borger i Københavns Kommune, indstiller til udvalget at anbefale BR en timeout, i forhold til navngivelse af Palæstina Plads.

Ved at etablere Palæstina Plads nu vil kommunen inddrage den igangværende krig i Mellemøsten til forventelige uroligheder i de københavnske gader, hvor politiet har nok at se til og ikke behøver, at de kommunale politikere giver yderligere arbejde.

Med mit kendskab til miljøet på Nørrebro, er det nærmest logisk, at der vil blive dannet grupper, der vil agere som i Mellemøsten. Pladsen vil blive udgangspunktet for at vise sine frustrationer, når der sker forfærdelige ting i Mellemøsten.

Det kan ikke være meningen, at københavnske politikere, ved at etablere Palæstina Plads, skal være med til at skabe uro og angst og meget mere hos ellers fredelige københavnere.

Den meget dybe kløft, der er mellem diverse grupper på Nørrebro, må de københavnske politikere ikke puste til ved at kalde det Palæstina Plads.

Det er naturligvis forståeligt at nogle i det københavnske miljø finder det som en kæmpe stor sejr, at Københavns Kommune anerkender Palæstina ved at opkalde pladsen for Palæstina Plads.

Men såvel FN som den danske regering ønsker en totalløsning i Mellemøsten. Så at signalere en støtte til Palæstina på nuværende tidspunkt vil være så udansk og ikke være i tråd med en større del af Københavns Kommunes stemmeberettigede indbyggere.

Med venlig hilsen

Bjarne P. Nielsen  
Tlf.nr.: 24692858  
Mail [bpn@youmail.dk](mailto:bpn@youmail.dk)

PS: Send venligst jeres afgørelse på baggrund af høringssvarene, til mig, når/ samtidig med at Borgerrepræsentationen informeres herom.

Mvh  
Bjarne P. Nielsen.



**Fra:**  
**Til:** [TMFKP BPM OBY Vejnavn](#)  
**Emne:** [EKSTERN] Nej til udenrigspolitiske vejnavne  
**Dato:** 6. november 2024 21:38:25

---

Kære KK

Alle begrundelser jeg har læst for, hvorfor der skal laves en Palæstina Plads har været konkret begrundet i udenrigspolitiske hensyn. Det mener jeg KK bør holde sig fra, uanset hvor stor medfølelsen er for sagen.

**Fra:** [Henrik og Ela Chievitz](#)  
**Til:** [TMFKP BPM OBY Vejnavn](#)  
**Emne:** [EKSTERN] Palæstina ?  
**Dato:** 22. oktober 2024 18:40:30

---

Den 7. oktober 2023 vil for altid være indgraveret i den kollektive hukommelse hos det jødiske folk og dem, der støtter jødernes ret til et hjemland. På denne dag åbnede en afgrund af vold og terror, da terrororganisationen Hamas igangsatte et brutalt terrorangreb mod civile israelere. Hændelserne står som en skræmmende parallel til Holocaust, og for mange var det et symbol på menneskets værste sider.

Derfor er det både uforståeligt og dybt bekymrende, at København nu overvejer at navngive en plads ”Palæstina Plads”. For hvordan kan man forsvare at ære et område, der i sin nuværende form er domineret af en terrororganisation, og som nægter at anerkende Israels eksistens? Hvordan kan man retfærdiggøre navngivningen af en plads efter en stat, der aldrig har eksisteret, og som har afvist adskillige muligheder for fred og selvstændighed?

I 1948 blev en tostatsløsning præsenteret som en historisk mulighed for både Israel og Palæstina. Men mens Israel accepterede FN’s forslag, valgte araberne – og dermed også palæstinenserne – krigens vej. I stedet for at arbejde mod fred og sameksistens valgte de at forsøge at udslutte den jødiske stat. Resultatet blev konflikt og kaos, en virkelighed, der stadig præger regionen i dag.

”Palæstina Plads” kan derfor ikke ses som andet end en belønning for de anti-demokratiske og voldelige kræfter, der har domineret det palæstinensiske selvstyre og Gaza gennem årtier. På Vestbredden domineres politikken af korrupsion og et autoritært regime, hvor reelle demokratiske valg bliver undertrykt af frygten for, at Hamas – en organisation, der er bredt anerkendt som en terrororganisation – skulle overtage magten. I Gaza regerer Hamas og bruger sin befolkning som skjold i sin konstante konflikt med Israel.

Når man stemmer for en plads, der skal bære navnet ”Palæstina Plads”, risikerer man at sende et signal om accept og anerkendelse af de undertrykkende og voldelige metoder, der bruges i disse områder. Det kan fortolkes som en opmuntring til at fortsætte denne farlige kurs.

Det er naivt at tro, at navngivningen af en plads vil fremme dialog eller fred. Tværtimod vil det blive set som en triumf af dem, der ser vold og terror som legitime midler til politiske mål. Hamas vil fejre det som en sejr, mens selvstyret på Vestbredden vil bruge det som et bevis på international støtte.

Palæstinenserne har haft adskillige chancer for at skabe en stat, men har konsekvent valgt konfrontation frem for samarbejde. Københavns beslutning om at overveje en ”Palæstina Plads” bør ses i det lys. Det er ikke blot en symbolsk gestus, det er en farlig anerkendelse af kræfter, der ikke værner om fred eller demokrati. Det er en beslutning, der vil blive fejret af terrororganisationer og autoritære regimer, som ser diplomati og dialog som svagheder, ikke styrker.

Ønsker vi virkelig at stå bag en sådan symbolik? Ønsker vi at anerkende et navn, der ikke repræsenterer håb, men snarere desperation og vold? Jeg håber, at de, der stemmer om dette forslag, vil tage sig tid til at reflektere over de dybere konsekvenser og afvise det.

Med venlig hilsen  
Henrik Chievitz

**Fra:** [REDACTED]  
**Til:** [TMFKP BPM OBY Vejnavn](#)  
**Emne:** [EKSTERN] Palæstinaplads  
**Dato:** 22. oktober 2024 16:59:49  
**Vedhæftede filer:** [IMG\\_6057.heic](#)  
[IMG\\_6056.heic](#)

---

Hej

Jeg vil gerne dele min og min vens holdning til navngivningen Palæstina-pladsen i København.

Vedhæftet er vores kronik fra 29. september 2024 i Politiken herom.

Jeg håber, I læser den og genovervejer jeres beslutning i lyset af vores bekymringer, som vi deler med mange andre, og at I vil trække beslutningen tilbage så længe de 101 gidsler endnu ikke er løsladt, og krigen stadig raser i Mellemøsten.

Hadet til jøder og hadet til Israel har aldrig været så voldsomt farligt inden for de danske grænser siden Anden Verdenskrig, og forpligter jer først og fremmest til at handle ansvarligt over for sikkerheden for de danske jøder og herboende israelere.

Derudover er beslutningstagerne forpligtet til at værne om vores smukke danske værdier og undlade at belønne terrororganisationer og deres støtter.

Jeg ser frem til at høre at I har truffet den rigtige og værdige beslutning.

Bedste hilsner/ Best wishes

[REDACTED]

---

**Fra:** [Redouane El Khomsj](#)  
**Til:** [TMFKP BPM OBY Vejnavn](#)  
**Emne:** [EKSTERN] Palæstinas plads  
**Dato:** 4. november 2024 10:16:47

---

Hej..

Som borger i dette land, er det vigtigt I inkluderer alle, nu tænker jeg på Israels plads. I politikere er med jeres retorik og beslutninger, ikke kun med til at grave kløfter men simpelthen med til at kaste landet ud i, må Gud forbyde det, et kaos som vil blive misbrugt af ekstreme individer fra begge lejre.

Mvh en bekymret borger

**Fra:** [KITKP digitalpost](#)  
**Til:** [KITKP digitalpost](#)  
**Emne:** Indsigelse imod anerkendelse og etablering af Palæstinas Plads.  
**Vedhæftede filer:** [memometadata.xml](#)

---

Indsigelse imod anerkendelse og etablering af Palæstinas Plads.

Det er blevet klart, at man fra visse synspunkter ønsker anerkendelse og etablering af Palæstinas Plads, selvom landet hverken eksisterer eller dets oprettelse og lokation er godkendt i FN; uanset hvor velmenende det kan være for nogen, rejser lige netop denne foranstaltning en chokeren i en forfærdelig tid, ovenpå de værste massakrer på civile i Israel, begået bredt og vidt af palæstinensiske folk, og man gør sig en række undrende og forfærdede hovedgribelser for støtten i København og dets usensitivitet og blindhed for dette og den bagvedliggende historiske belastning.

Dertil er det skrækindjagende, hvordan bestræbelser som dette kommer som belønning, i kølvand på Hamas tilhængeres mange demonstrationer for Palæstina ovenpå de grufulde 7. Oktober massakrer mod uskyldige civile, der ses som et dybt uhyggeligt spejlbillede København er ved at tegne sig i byen, som et beklageligt sort hul i sit bykort, med et sådant navn i sine gader.

Der er flere årsager til, at man skal undre sig og straks må forkaste ordningen.

Man må først og fremmest se på skabelsen, historien og intentionen bag begrebet "Palæstina" for at kunne fastsætte dets nutidige korrekte sprogbrug, og deraf forarbejdninger af fysiske manifestationer derom, fordi, hvorfor i al verden ønsker man fra officiel side, at iscenesætte og gentage romernes forhistoriske imperialistiske misbrug af selvsamme begreb til undertrykkelse, hån og afvikling af jødernes aktoverskyggende forbindelse til Israel, gennem det belastede ord "palæstina" ovenikøbet nu ovenpå det største terrorangreb mod civile uskyldige israelere, udført, støttet og behaget af palæstinenserne selv?! Deter meget forkert.

Mens i fleres bevidsthed, negativt ladede begreber som "negerbolle" forståeligt nok er gået fra en bagatel til, at være et fy-ord-at-tage-i-sin-mund, er andre belastede og farvede ord som "palæstina" omvendt blevet skævvredet og forveksles nu ind i en sammenhæng af regnbuebegreber, som for nogen måske smager af regnbue-is og får hjerter til at smelte, men i sandhed er det et historisk og nutidigt hårdt belastet begreb af terror, misbrug, undertrykkelse, had, smerte, vold m.v.

At bruge et så belastet begreb som "Palæstina" i en bymæssig planlægning i en demokratisk og dansk sammenhæng, må enten tolkes som historieløs og begrebs-blind eller værre er, en hyklerisk og ondsindet konstellation; der findes INGEN mellemregner i dette tilfælde, man vil jo heller ALDRIG navngive en plads "Adolf Hitlers Plads", af samme årsag, men det er netop hvad man reelt er i færd med i København netop nu, og det må stoppe!

Begrebet "palæstina" kommer af det gamle old-hebræiske udtryk: פְּלִשְׁתִּים, pelištīm, som betød

angribere/indvadere, også brugt som fremmede, som netop blev brugt negativt til at omtale jødernes, i sin tid værste fjende, deraf nærmere kendt som "filistrerne", et hellenistisk folk fra øen Caphtor (Kreta), et indvaderende folk fra Middelhavet, som bekrigede jøderne og bosatte sig i området Azah/Gaza; ikke at forveksle med nulevende i flygtningelejre i samme område.

Romerne misbrugte i sin tid selvsamme begreb og dets smertefulde historik som "håne-teknik" overfor jøderne, efter det historiske jødiske oprør, som strakte sig så meget, at romerne tabte ansigt og deraf ønskede man fra romersk side, at ydmyge og håne jøderne og at afbryde jødernes tilhørsforhold til deres "Hellige land", ved at fjerne deres navn og erstatte det med begrebet om jødernes værste fjende.

Det ville i dag svare til, at man indvaderede Israel og døbte landet Hitler. Ingen ville med sin gode sjæl bringe et sådant navn til Københavns gader, men folk er blevet så forvirrede og historieløse, at de i dag blindt tillader og ønsker berygtede begreber som Palæstina i det danske gadebillede.

Man har måske fået så meget vokseværk i København, og i den process måske overhørt og glemt fortidens grimme ords rædsler.

Man har måske også glemt en anden fortid om, at den palæstinensiske ledelse har i årtier fået tilbudt deres egen stat, men har sagt nej, og derfor belaster det da yderligere en udenoms anerkendelse og etablering af Palæstinas Plads i København.

Den palæstinensiske befolkning med dets ledere, har afvist enhver politisk forhandling og løsning på den ulykkelige mellemøstkonflikt lige siden 1920'erne.

Ved FNs delingsplan i 1948 blev både jøder og arabere tilbudt en statsdannelse, araberne m.v. sagde nej, men angreb istedet sammen med andre arabiske hære den nye jødiske stat.

Ved præsident Bill Clintons forhandlinger i Camp David i 2000-2001 tilbød Israels premierminister, Ehud Barak, og Bill Clinton palæstinenserens leder, Yasser Arafat, en stat, men blev afvist.

Også siden har de fået tilbuddet og afvist.

Israel tilbød bl.a. mere end "1967-landområderne"

I 2008 sagde Mahmoud Abbas blandt andet nej til at få en stat med hele Judæa og Samaria (Vestbredden) og et delt Jerusalem.

Saeb Erekat: – Abbas sagde nej til 100% af Vestbredden, et delt Jerusalem og indrejse af 150.000 flygtninge til Israel

Præsidenten for Det Palæstinensiske Selvstyre Mahmoud Abbas har tidligere åbent sagt, at han i de hemmelige fredsforhandlinger med Israel i 2007 og 2008 afviste en næsten fuld israelsk tilbagetrækning fra Vestbredden. De områder på Vestbredden, som Israel ville beholde, skulle kompenseres med andre landområder.

Det har været kendetegnende for de palæstinensiske ledere at føre en afvisningspolitik.

Strategien har været, at de palæstinensiske organisationer, herunder palæstinensiske grupper som PFLP og Hamas, ikke ønsker et politisk forlig, men en total sejr.

Skiftende arabiske udtalelser og propaganda om Palæstina som man også overser i byplanlægningen

1899: Yusuf Diya forklarer at distriktet Palæstina tilhører Det osmanniske rige.

1918: Efter Det osmanniske riges fald arbejder arabere i området på at blive en del af Syrien. Araberne ville dermed forhindre at Palæstina ville blive en jødisk stat.

1919: Den arabiske forening (Arab Club) sendte et brev til den britiske militærguvernør i Jerusalem. I brevet forklarede de at Syrien var en sammenhængende enhed som strækker sig fra Taurus-bjergene i det sydlige Tyrkiet til Rafa i Gaza. Araberne understregede i brevet at de ville være villige til at dø for at forhindre etableringen af Palæstina.

1937: Den arabiske højre komité hævdede at Palæstina var opfundet af zionisterne, fordi landet altid havde tilhørt Syrien. «Der findes ikke et land som hedder Palæstina. 'Palæstina' er et udtryk som zionisterne opfandt. Der findes ikke noget Palæstina i Bibelen. Vores land har i hundredevis af år været en del af Syrien. 'Palæstina' er fremmed for os. Det er zionisterne som introducerede det,» sagde Awni Abd al-Hadi, sekretær for Den arabiske højre komité til den britiske Peel-kommission (samme kommission tilbød i 1937 araberne en stat – svaret var NEJ).

1964: PLOs charter hævdede at Gaza, Judæa & Samaria (Vestbredden) og Jerusalem ikke tilhørte Palæstinas folk.

1968: Efter Israel under 1967-krigen vandt kontrollen over Judæa & Samaria (Vestbredden) og Gaza ændrede PLO deres charter. Nu stod der i charteret at Gaza og Judæa & Samaria tilhører palæstinenserne. Heller ikke i 1968-charteret erklæres Palæstina for en uafhængig nation. Charteret blev først og fremmest udformet af Den arabiske liga – de var ikke interesserede i at danne «staten Palæstina».

1988: PLO-leder Yasser Arafat erklærer etableringen af «staten Palæstina».



Hvorfor er «det historiske Palæstina» en fejl?

«Dagens konflikt har sin baggrund i at europæiske jøder, siden 1880-tallet, flyttede til det et område i Mellemøsten som hed Palæstina, i dag ofte refereret til som det historiske Palæstina,» skriver FN-sambandet på sin side om Israel-Palæstina-konflikten

Formuleringen giver det indtryk at der har eksisteret en palæstinensisk stat i området med lange historiske rødder, men det er baseret på en falsk forståelse af geografi og politisk historie i regionen. Før Første Verdenskrig var dagens Gaza, Israel, Judæa & Samaria (Vestbredden), Jordan, Libanon og Syrien ALLE en del af den osmanniske provins Syrien. Den lokale arabiske befolkning så sig selv som syrere – ligesom de havde gjort under skiftende muslimske magthavere igennem flere hundrede år.

Palæstinenserne ændrede holdning til Judæa & Samaria og Gaza

Under 1948-krigen blev Judæa & Samaria (Vestbredden) erobret af Jordan, Gaza blev erobret af Egypten. Da den palæstinensiske befrielsesorganisation (PLO) blev etableret i 1964 slog de særskilt fast i deres politiske grundlagsdokument at Judæa & Samaria og Gaza ikke tilhører det palæstinensiske folk. PLO blev etableret for at ødelægge den jødiske stat Israel – ikke for at etablere en palæstinensisk stat i Judæa & Samaria og Gaza. Det var helt uaktuelt da Jordan og Egypten kontrollerede områderne. Efter Israel vandt kontrollen over Judæa & Samaria og Gaza i 1968, skiftede PLO imidlertid position. Hvis staten Israel ikke var blevet etableret, ville der ikke have været et palæstinensisk folk som krævede sit land fra Jordandalen til Middelhavet.

At ændre de palæstinensiske-arabere identitet til palæstinensere var nødvendig for at ændre indtrykket af magtbalancen, påpeger Daniel Swindell – læs her

<https://blogs.timesofisrael.com/the-hundred-years-war-of-arab-propaganda/>

I realiteten stod og står jøderne fortsat overfor en stor arabisk majoritet som har fået suveræniteten over 500 til 600 gange mere land i Mellemøsten og Nordafrika. Men ved at ændre konflikten til en konflikt mellem israelere og palæstinensere, fremstod jøderne som den stærke part. I stedet for at araberne ville have som mål at tage landet fra jøderne, kunne konflikten forværres så det fremstod som om jøderne tog landet fra palæstinenserne. Swindell mener at palæstinensisk identitet er en form for arabisk nationalisme hvis mål det er at skade en arabisk stat som hedder Palæstina som skal erstatte Israel.

At man fra Københavns side vil se gennem fingre med en barsk og grusom arabisk/palæstinensisk politik, som ikke ser sig selv som stat, men kun ønsker, at udrydde jøder, og man vil trumfe og belønne denne gennem anerkendelse og etablering af Palæstinas

Plads er dybt uetisk og forkasteligt.

Trods rabiale prædikere, daglig terror og utallige krigsførelser imod jøder og Israel, i hengivelse til begrebet "Palæstina" især i den arabiske og muslimske verden, som indbefatter et reliøst bud om total udslettelse af jøder, i hengivelse til islamisk påstand om at dette vil standse dommedag, gennem dennes betegnelse af befaling af Guds ord, hvor en religiøs sammenkobling og ophøjelse af begrebet "palæstina" i dag er at se, gennem terrorgrupperinger som Hamas, bl.a. opløftet og båret i ekstremisme af præstestyret i Iran, som igen opbakkes og begås vidt og bredt i et folk, som i dag betegner sig som palæstinensiske, og trods gentagne afvisninger fra arabisk side af beslægtelse med og etablering af Palæstina som stat og en senere besynderlig adoptering af selvsamme under Yasser Arafat, ønsker man alligevel fra København både at dække over og belønne dette, såfremt man ønsker og udfører en anerkendelse og etablering af Palæstinas Plads, hvilket må stå til skamme.

/AG

**Fra:** [Rina Nielsen](#)  
**Til:** [TMFKP BPM OBY Vejnavn](#)  
**Emne:** [EKSTERN] Høring om Palæstinas Plads  
**Dato:** 1. november 2024 21:51:11

---

Kære Københavns Kommune

Angående etablering af Palæstinas Plads på Nørrebro.

Jeg mener på ingen måde, at det er på sin plads at navngive området Palæstinas Plads. Der er en højbetændt konflikt i Mellemøsten, som allerede har sat sine spor i Danmark med stigende antisemitisme og voldsomme demonstrationer fyldt med had mod Israel, jøder og zionister. Nørrebro er fyldt med klistermærker og plakater, som dagligt minder os andre om, hvor meget hadet til Israel, zionister og jøder fylder. Demonstranter råber og skriger i gaderne og føles som en trussel mod os andre.

At navngive en plads for Palæstinas Plads føles som - undskyld mit sprog - at pisse os andre op og ned ad nakken. Det føles som at de hadfyldte mennesker bliver belønnet for at råbe og skribe på vores andres død og udslettelse. Det er meget lidt respektfuldt og på ingen måde i orden.

Hvis deres ageren belønnes med en plads - hvad er så det næste? Sinwars Plads? Hizbollas Plads? Hamas Plads? Hvor går grænsen? For mig er den nået for længe siden - da det ikke længere føltes sikkert at færdes på Nørrebro.

Venlig hilsen  
Rina Nielsen

**Fra:** [KITKP digitalpost](#)  
**Til:** [KITKP digitalpost](#)  
**Emne:** palæstinas plads  
**Vedhæftede filer:** [memometadata.xml](#)

---

Jeg blev ret forbavset over, at der tilsyneladende skal komme en plads i mit kvarter, som skal hedde palæstinas plads. Jeg kan overhovedet ikke forstå hvad det skal til for. Staten Palæstina findes ikke De fleste som er kommet derfra er kriminelle De fleste ønsker ikke at bidrage til samfundet, og nogle vil oven i købet islamisere vores land Mange af dem har intet til overs for vores samfund og kultur Fortæl mig lige, hvorfor den type adfærd skal belønnes med et navn? Hvis Palæstinenserens opførsel og foragt for vores samfund og kultur belønnes, med at få en plads opkaldt efter sig - efterlader det palæstinenserne med accept af deres utilpassede opførsel er i orden. Jeg minder lige om, at 42% af de 321 palæstinensere, som fik ekstraordinært ophold her i Danmark i 1992, blev kriminelle. Det er min opfattelse, at en stor del af kbhs kommune er helt galt afmarcheret ift den brede befolkning, og at Nørrebro kun er en ganske lille del af København. Det er Danmarks Hovedstad, ikke en forstad til Islam, Palæstina eller en muslimsk del af Danmark. Man kunne måske foreslå at pladsen fik et mere neutralt navn, evt. Frihedspladsen eller de studerendes plads. I bør tænke jer rigtig godt om inden i døber den plads, da jeg er sikker på, at det kun er herude og på kbhs rådhus, at palæstinas plads virker som en god idé. Vh Niels