

## Bar- og Partybusser hører ikke til i stræderne i Indre By

Antallet af "barbusser" eller "partybusser" fyldt med dansende, drikkende og skrigende mest unge kunder har været for tiltagende i Indre By det seneste års tid. De er ikke et nyt fænomen, men flere entreprenante busejere synes at have øjnet en forretningsmodel med at opkøbe gamle, udtjente busser billigt.

Disse busser er typisk dieselbusser, og når sådan én holder foran en åben restaurantdør eller et åbent vindue i første sals højde for fuld musik, bliver alle i huset velsignet med både udstødningsgasser og voldsom motor- og musikstøj.

**Vi vil gerne anmode Politi og Københavns Kommune om at forhindre disse busser i at køre i de smalle stræder i det indre København – og selvfølgelig i alle miljøzoner – ved at stramme tilsynet med de påbudte partikelfiltre eller ved andre relevante tiltag.**

Denne weekend havde vi fredag én og lørdag to barbusser der holdt mellem Studiestræde 17 og 14, heldigvis ikke hver gang med fuld musik (det er ellers stilen), men med høje hyl fra partygæsterne, og det omkring kl. 23, hvor alle beboere sad og pustede ved åbne vinduer, og restauranterne havde åbne døre. Samme indtryk forlyder fra Vester Voldgade og en del andre steder med restaurationsliv i Middelalderbyen/Indre By.

Den første bus kom allerede 22.30. Vi bad om at få slukket motoren, men chaufføren sagde, at det kunne han ikke, 'det gamle skrald kan ikke starte igen hvis jeg gør'. Vi lader lige billedet stå... Han slukkede dog for musikken, da han slap gæsterne ud.

Sidste weekend havde vi besøg af en bustype uden vinduer men som var åben bagtil, hvor dansegulvet er – den havde fuldt drøn på med musik.

Et yderligere problem ved busserne i de smalle stræder er, at der simpelthen ikke er plads til dem – det er farligt især ud på aftenen/natten, når folk går og står på gaden, og man ikke kan se detaljer i mørket.

Et lille eksempel: I går aftes lørdag 1. juni, den første sommerdag, var jeg kommet hjem til Studiestræde 17 og havde parkeret lejebilen lovligt ud for nr. 12-14 ved 21.45-tiden. Kort efter ankom den første partybus. Da vi har børnefamilier med soveværelser lige over bushøjde på 1. og 2. sal, blev jeg ganske irriteret. Men ikke nok med det: Et par timer senere fik jeg besked fra vores restaurant i stueetagen, at bilens forskærm var blevet strejft af den partybus, vi havde hørt læsse et skrigende hold af over for vores hus. Chaufføren var så venlig at aflevere et kort til dørmanden hos Blume, der leverede det videre til restauranten – det var udmærket informationsarbejde – men håbløsheden i at prøve at manøvrere store busser i vores smalle stræder, der tilmed er tæt beboede, demonstreres tydeligt af hændelsen.



Med venlig hilsen

Marietta Bonnet, den 3.6.2024