

Status på ForeningsGuiderne på Østerbro, projektets 2. år

1. januar- 31. december 2010, Astrid Vejby Krarup Mott.

Som koordinator for gruppen af ForeningsGuider på Østerbro vil jeg her kort skitsere resultater og erfaringer i projektets 2. år. En god opbygning af projektet i 2009, har gjort det muligt at videreføre projektet i 2010 med et solidt udgangspunkt, der har betydet at vi har kunnet foretaget et stort antal guidninger og øge samarbejder med foreninger. Målsætningen for 2010 blev sat til at være 100 guidninger, hvor mindst 70 skete ved personligt møde.

Jeg vil her skitsere ForeningsGuidernes guidninger, frivilliggruppe og samarbejdsrelationer:

Guidninger i perioden 1. januar til 15. november 2010:

- ForeningsGuiderne er i perioden i alt blevet kontaktet af ca. 185 børn. Kontakterne er især kommet efter skolebesøg, hvor ForeningsGuiderne har informeret om projektet i klasserne. Der har især i første halvår været stor interesse blandt Kildevældsskolens børn, men vi har i andet halvår også formået at få øget kontakten med både Lundehusskolen og Klostervængets skole.
Det sker herudover tit at en kontakt med et barn fører til yderligere kontakt med søskende eller venner. De øvrige kontakter er kommet som resultat af deltagelse i Foreningernes Dag på Lundehusskolen, informationsmøde i beboerforeningen Lejerbo på ydre Østerbro samt oplæg for to skoler under temaugen "Kultur på spil".
- ForeningsGuiderne på Østerbro har i alt guidet 119 til en forening - heraf er 95 startet (vellykket guidninger) og 24 er blevet oplyst om mulighederne, men er ikke kommet i gang, eller er selv startet udenfor vores initiativ.
- Køn: Kønsfordelingen blandt de børn, hvis familier kontakter foreningsguiderne, er stort set lige.
- Etnisk baggrund: Over 3/4 af de børn, hvis familier kontakter ForeningsGuiderne, har anden etnisk baggrund end dansk, mens mindre end 1/4 del af børnene har etnisk dansk baggrund. Dette er en forbedring, da vi tidligere har haft mere kontakt med etnisk danske familier. Men det viser at vi nu bedre rammer den planlagte målgruppe.
- Bopæl: En overvægt af de familier, der kontakter ForeningsGuiderne, har bopæl i Ryparken, Rymarksvænge og Vognmandsmarken.
- Venteliste: vi har lige nu 24 børn stående på venteliste. På trods af at ForeningsGuiderne Østerbro har en forholdsvis stor og aktiv gruppe frivillig, så er det svært at følge med, med alle de børn der kontakter os. Vi har derfor ikke lavet så meget opsøgende arbejde i det sidste halvår, da vi ikke ønsker at få en for lang venteliste.

Frivilliggruppen

- Østerbro ForeningsGuider har en fast gruppe af meget aktive frivillige. Der er på nuværende tidspunkt 11 frivillige. De frivillige guider har typisk 2-3 guideforløb om måneden, hvilket dog afhænger af foreningernes sæsoner og de frivilliges egen tid.

Sammenholdet i gruppen er blevet rigtig stærkt, og de frivillige er gode til at bruge både hinanden som sparring, samt koordinatoren.

Samarbejdspartnere: ForeningsGuiderne har et fast og kontinuerligt samarbejde med skoler og foreninger:

- Skoler: ForeningsGuiderne har fast samarbejde med både Kildevældsskolen, Lundehusskolen og Klostervænget skole. De konkrete personer, der samarbejdes med, varierer blandt skolerne, men har alle tæt kontakt med ForeningsGuidernes målgruppe. Vi har især fået etableret godt samarbejde med integrationskonsulenterne på Kildevældsskolen og Lundehusskolen, hvilket er meget centralt, da de har god føling med børnene i modtagerklasserne.
- Foreninger: ForeningsGuiderne har et kontinuerligt samarbejde med ca. 11 foreninger, der dækker over aktiviteterne fodbold, karate, dans, svømning, basket, badminton og atletik. Disse aktiviteter afspejler børnenes ønsker. Samarbejdsrelationerne er typisk ret "ensrettede", hvor ForeningsGuiderne bruger foreningerne, men ikke omvendt. Der, hvor samarbejdet fungerer rigtig godt er blandt andet med BK Skjold og Fritidsforeningen Kildevæld, som bruger os til at fylde deres hold op. Det er sådanne relationer, vi håber at kunne skabe med flere foreninger.
- Derudover har vi fået etableret god kontakt med en boligsocialmedarbejder fra "Fra Hærværk til Netværk" Ramazan Tas, der på ydre Østerbro er tilknyttet beboerforeningen Lejerbo. Han har efter at have hørt om os selv taget kontakt og vi har sammen lavet et succesfuldt arrangement for børn og forældre i beboerforeningen.
- Vi er i gang med at etablere samarbejde med anlægslederen for Svanemøllehallen, Remisen og ØsterbroHuset, i et forsøg på at nå børn, vi ikke normalt når gennem vores kontakt med skolerne.

ForeningsGuiderne fortsætter altså med at være en fast forankret gruppe på Østerbro, der hele tiden får øget opmærksomhed, som kendskabet til projektet udvikler sig. Vi samarbejder og bliver kontaktet af en lang række aktører, der har kontakt til børnene. Vi har samtidig et bredt overblik over relevante aktiviteter på Østerbro. Rigtig mange børn har fået glæde af ForeningsGuidernes arbejde og vi får ofte meget positive tilbagemeldinger fra familierne, samtidig med at de frivillige nyder deres arbejde og giver god respons tilbage efter guidninger.

Derudover skal det tilføjes, at vi sammen med Integraton og Fritid i Københavns Kommune, som i samarbejde med Dansk Flygtninghjælp er projektledere på hele projektet ForeningsGuiderne (8 bydele i København), har fået skabt et nyt registreringssystem, FGbasen, som gør det lettere for frivillige at holde overblik over deres guidninger, og for koordinatoren at holde overblik og føre statistik. Det har taget nogle måneder at få kørt det nye system i stilling, men der er meget positiv respons fra de frivillige, som oplever et forbedret redskab, der styrker fokus på børnene og ikke det administrative. Samtidig har den tilknyttede hjemmeside skabt et bedre virtuelt billede udadtil. Se mere på www.foreningsguiderne.dk

Det generelle billede er, at det går virkelig godt. Der er dog stadig masser af steder at udvikle i projektet:

- **Formidlingen til familier:** ForeningsGuiderne har primært søgt kontakt til familierne ved at informere børnene i forbindelse med skolebesøg. Denne formidling rummer en række problemer knyttet til det forhold, at børnene kun når at få lille kendskab til projektet og desuden ikke er i stand til at gengive de informationer de har, derhjemme. Vi oplever stadig, at forældrene tror, at vi har bredere kompetencer end vi har; typisk at vi kan følge børnene fast, sikre gratis ordning eller springe forbi ventelister. Samtidig oplever vi også, at forældrene tror at vi er del af enten skolen eller den konkrete forening. Det betyder at der spildes ressourcer på at kontakte familier, der kun i mindre omfang har gavn af vores hjælp. Dette gælder især de mange familier med etnisk dansk baggrund, hvorfor udfordringen er særligt knyttet til Østerbro, med en større andel etnisk danske familier end de øvrige områder, ForeningsGuiderne arbejder i. Dog skal det pointeres, at tallet af etniske danske familier, der kontakter os er faldet en del. Dog har ForeningsGuiderne på Østerbro stadig en udfordring i, at formidle projektet klarere til forældrene. Vi forsøgte i foråret at afholde informationsmøde i Ryparken for at imødekomme dette, men havde meget lille fremmøde. Et lignende informationsmøde afholdtes i september i beboerforeningen Lejerbo, med noget bedre fremmøde, da første initiativ blev taget af boligsocialmedarbejderen, og ikke os. Det er generelt vores vurdering at vi lettest kan få direkte kontakt til forældrene ved at være til stede ved arrangementer, som de "i forvejen" deltager i, eller som de selv tager initiativ til. Her er Østerbro en udfordrende bydel, da der er få kvindeklubber o.lign., som er meget udbredte i andre bydele, men ForeningsGuiderne har haft glæde af at kunne deltage ved Kildevælsskolens forårsfest og Lundehusskolens Foreningernes Dag. Samtidig kunne en mulighed for at forbedre formidlingen være at uddele mere konkrete beskrivelser i forbindelse med skolebesøg målrettet forældrene, som børnene kunne give videre hjemme. Her er dog hele tiden en afvejning, fordi omfattende læsning kan afskrække en vigtig del af målgruppen.
- **Samarbejdsrelationer:** ForeningsGuiderne har som skrevet et tæt samarbejde med de mest relevante skoler og foreninger. Mens det er oplevelsen, at skolerne også ser fordel i samarbejdet med ForeningsGuiderne, og inviterer og opsøger os, er dette mindre tilfældet blandt foreningerne. Generelt kunne ForeningsGuiderne ønske et mere gensidigt forhold, hvor foreningerne inviterer ForeningsGuiderne til arrangementer, opsøger os for at fylde hold op mv., som har været til stor gensidig nytte i samarbejdet med Skjold og Fritidsforeningen Kildevæld. Vi ønsker i højere grad at styrke samarbejde med foreninger på denne måde, og det er noget vi derfor vil forsøge at tænke ind i det opsøgende arbejde i det næste år. Derudover vil ForeningsGuiderne arbejde på at få et bredere netværk af samarbejdspartnere; herunder er den bemandede legeplads i Kildevæld, anlægslederen for Østerbrohuset, Remisen og Svanemøllehallen, og til sidst ønsker vi også at forbedre kontakten med medarbejderne på bibliotekerne, da dette kan være en mulighed for at ramme nogle af de børn, der muligvis ikke gør på bydelens skoler.
- **Foreningsaktiviteter:** ForeningsGuiderne oplever, at børnene af og til må vente, typisk et par måneder, på at få plads i deres ønskede forening, dog afhængig af deres

ønskede aktivitet. Problemet er særligt stort for fodbold og svømning, der sammen med karate har været de mest efterspurgte aktiviteter. Ventelisterne er en udfordring for os, fordi de besværliggør vores arbejde og samtidig betyder, at mange børn har mistet interessen før der bliver plads. Dette betyder at færre børn bliver guidet. Det vi kunne ønske var, at der var flere foreninger, der blandt andet tilbød dans og tennis, da disse er efterspurgte aktiviteter, som ikke har stor repræsentation på Østerbro.

Undertegnede stopper som koordinator for ForeningsGuiderne pr. 1. januar 2011 grundet udenlandsrejse, men Siv Behrendt Møller, tidligere koordinator, genindtræder i stillingen. Med sit store kendskab til arbejdet, og allerede eksisterende netværk, antages det at det bliver en let overgang mellem de to koordinatører.

Udtalelser fra forskellige aktører med andel i ForeningsGuiderne Østerbro

Laura, Frivillig 27.10.2010:

"Jeg er rigtig glad for at være en del af foreningsguideprojektet. Jeg synes det er et virkelig vigtigt og spændende stykke frivilligt integrationsarbejde, hvor jeg mærker at vi gør en forskel. Min oplevelse er, at de fleste etniske minoritetsforældre rigtig gerne vil have, at deres børn går til noget. Ofte er der dog nogle forhold der har gjort, at familierne ikke er kommet ind i foreningslivet alligevel. Det kan fx være fordi de mangler viden i forhold til hvad der er af tilbud eller viden om hvordan de overhovedet kommer ind i en forening. Jeg synes foreningsguiderne spiller en rigtig vigtig rolle her, som et bindeled mellem familierne og foreningerne, fordi vi bl.a. kan bidrage med viden omkring det danske foreningsliv, tage fysisk med forældrene hen til foreningerne og efterfølgende hjælpe familierne til at fastholde tilknytningen til foreningslivet. Jeg tror faktisk at vi får hjulpet rigtig mange familier ind i foreningslivet, som ikke ville have fået kontakt til foreningerne ellers. Jeg oplever generelt, at både forældrene og børnene er utrolig glade for den hjælp vi kan give dem".

Sabria Safar, Integrationsvejleder på Kildevældsskolen 31.10.2010:

"Jeg er en tosproget lærer og Integrationsmedarbejder på Kildevældsskolen, og har haft et godt samarbejde med ForeningsGuiderne Østerbro. Skolen har flere tosprogede familier, som ikke har kendskab til foreninger og gerne vil have, at deres børn dyrker sport. Det bedste ved ForeningsGuiderne er, at de har nogle engagerede og aktive, hjælpsomme, ansvarsfulde, pligttro med høj etik og moralske unge medarbejdere. Det har været en gevinst for skolen og sikkert for forældrene at samarbejde med ForeningsGuiderne. Tusind tak for jeres indsats".

Boguslaw Dotzyk, forælder til to guidede børn:

"Da pigen [foreningsGuiden] ringede til mig, blev jeg meget glad. Det ville have været meget sværere for mig at finde en forening til mine børn. Jeg synes det er rigtig vigtigt for integrationen at de får lov til at dyrke sport. De er rigtig glade, og har fået nye venner og deres dansk er også blevet bedre".

Uddybende oplysninger

Primære samarbejdspartnere på skoler:

Kildevældsskolen:

- Leder i Indskolingen, Mette Andersen Weldon
- Arabisk Kulturformidler Sabria Safar: tlf. 27 63 52 25 (God kontakt, stor hjælp)

Lundehusskolen

- Senka Besic, Integrationsvejleder på både Lundehus- og Holbergskolen, tlf. 51 71 43 44, email (senkab@holbergskolen.kk.dk) (God kontakt)
- Inspektør Irene Hastrup: e-mail irhast@lundehus.kk.dk (God kontakt)

Klostervænget skole

- Idrætskoordinator Fatma Peker: tlf. 27 26 73 56, e-mail: fatmapeker1@gmail.com (God kontakt)

Foreninger, som ForeningsGuiderne primært har brugt i 2010, tilnærmet prioriteret orden

- Boldklubben Skjold
- Fritidsforeningen Kildevæld
- Den Danske Karateskole
- Shezone (Forening på Nørrebro med svømning og dans for piger)
- GymGefion (svømning og gymnastik)
- Karateklubben Kyukushinkai (Forening på Nørrebro)
- KIF Atletik
- B93 fodbold
- Københavns Ungdomsskole
- Shuri-Ryu Karate
- B.93 tennis

Primære kontaktpersoner blandt foreninger

- Skjold, Integrationskonsulent Mogens og bestyrelsesformand Jan
- B.93 fodbold, Bestyrelsesmedlem Hans Bay
- KIF Atletik, Mikrotræner Ronja
- Shezone (Nørrebro), Signe Gammeltoft
- Gymna 2b (Nørrebro), Bent Basaa
- Stevnsgade Basket (Nørrebro), børnetræner Lone Kjær
- Københavns Badmintonklub, Breddekonsulent Søren Benneke
- Kildevældens Fritidsforening, Mette
- B.93 tennis, Formand for tennisafdelingen Bo Mortensen

