

## 12. Vejnavngivning, navngivning af plads ved Landsarkivet II (2009-122351)

Teknik- og Miljøudvalget skal beslutte, om en plads ved Landsarkivet skal navngives Nuuks Plads

### INDSTILLING OG Beslutning

Vejnavnenævnet indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

1. at pladsen ved Landsarkivet navngives Nuuks Plads pr. 20. oktober 2009

### Problemstilling

Metroselskabet har foreslået Københavns Kommune at navngive pladsen ved Landsarkivet, så man hermed kan få en præcis stedsangivelse for den kommende station på stedet for den kommende Cityring. Selskabet havde tidligere overvejet at navngive stationen efter Landsarkivet, men da det bliver flyttet fra stedet i løbet af en kort årrække, blev det forslag opgivet.

Arbejdet med at anlægge stationen og forny pladsen vil først være endeligt færdigt i 2018, men da navngivning af alle stationer på Cityringen skal beslutes på et bestyrelsesmøde i Metroselskabet den 25. september, er det nødvendigt at gennemføre navngivning af pladsen allerede nu.

Teknik- og Miljøudvalget behandlede en indstilling om navngivning af pladsen med navnet Nuuks Plads på mødet den 2. september 2009. Inden indstillingen blev behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, fremsendte Metroselskabets bestyrelse til medlemmerne af udvalget et brev, hvori de udtrykte bekymring for, at navnet Nuuks Plads kunne medføre ”funktionelle problemer” ved højtalerudkald mv. På den baggrund afviste Teknik- og Miljøudvalget forslaget og tilbagesendte sagen til Vejnavnenævnet med anmodning om, at dette indstillede et andet forslag.

### Løsning

Vejnavnenævnet har nu på sit møde den 8. september 2009 behandlet sagen igen, og har besluttet *ikke* at indstille et andet forslag, men fortsat indstille, at pladsen navngives *Nuuk's Plads*. Begrundelsen er følgende:

- Metroselskabet har ikke nærmere konkretiseret, hvori de ”funktionelle problemer” skulle bestå. Nuuk er navnet på hovedstaden i en del af Det Danske Rigsfællesskab. Vejnavnenævnet vurderer ikke, at navnet vil volde problemer for nogen danskere at udtale eller opfatte. For udlændinge vurderer Vejnavnenævnet, at navnet må volde færre problemer end stationsnavne indeholdende æ, ø eller å, som f.eks. i metrostationsnavnene Ørestad og Nørreport.
- Vejnavnenævnet finder fortsat, at det er en god ide at markere indførelsen af Grønlands selvstyre ved at navngive en plads efter hovedstaden. Som det var angivet i den tidligere indstilling har borgmesteren i Nuuk været hørt om forslaget og har hilst det meget velkomment.

Med navngivning af pladsen skal Landsarkivet skifte adresse.

### *Høring*

Der er ikke foretaget fornyet høring.

### **Økonomi**

Der er kun mindre økonomiske konsekvenser ved beslutningen i forbindelse med ny skiltning, som udføres under driftsbudgettet.

### **Videre proces**

Når navnet bliver godkendt i Teknik- og Miljøudvalget, vil det blive offentliggjort og meddelt til Landsarkivet, Metroselskabet og Nørrebro Lokaludvalg.

Klaus Bondam

### **bilag**

[Bilag 1 - kortbilag - navngivning af plads ved Landsarkivet](#)

### **Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 16.09.2009**

Der blev stemt om indstillingen:

For stemte 8 udvalgsmedlemmer: Morten Kabell (Ø), Signe Goldmann (F), Johannes Nymark (A), Anne Vang (A), Hamid El Mousti (A), Klaus Bondam (B), Monica Thon (B) og Winnie Berndtson (U).

Imod stemte 1 udvalgsmedlem: Karin Storgaard (O).

1 udvalgsmedlem undlod at stemme: Lars Berg Dueholm (V).

Indstillingen blev godkendt.

