

## ÅRSBERETNING 2009

2009 bød på mange gode stunder i DRYS IND. Ja, jeg vil kalde dem stjernestunder - inspireret af en af de mange foredragsholdere, som i årets løb har gæstet DRYS IND, Aggi Jensen, der er en kvinde som taler med stor pondus om livets mange facetter. Hun er en erfaren og livsklog kvinde i 80'erne, som formår at dele ud til andre. Den lørdag eftermiddag, hvor jeg hørte Aggi, talte hun netop ud fra sin bog "Stjernestunder".

Uanset hvad livet har budt eller vil byde os, så kan de fleste mennesker nok berette om stjernestunder i deres liv. Der er som regel nogle øjeblikke eller oplevelser, som har gjort et særligt indtryk på os i positiv retning. Noget der varmede os, noget der fik hjertet til at hoppe af glæde, noget der fik os til at trække på smilebåndet eller nogen, der gav os et særligt varmt blik.

Sådanne stjernestunder mener jeg DRYS IND har været leveringsdygtige i i 2009. Vel at mærke stjernestunder, som alle, der har deres gang i DRYS IND, har bidraget med. Brugere, frivillige og ansatte har bidraget med stort eller småt, og samlet set er det blevet til stjernestunder i mange menneskers liv. Det gør, at dage eller stunder, som ikke er så spændende, glider i baggrunden, og faktisk drukner i de gode og livsbekræftende oplevelser. Sådan er det, og sådan skal det også helst være, for at det giver mening at komme i DRYS IND både som bruger, frivillig og ansat.

En af de største stjernestunder i 2009 var DRYS INDs 25 års jubilæumsfestligheder. I sig selv er det en sensation for et lille, selvejende værested overhovedet at nå de 25 år. Gennem årene har vi oplevet en del lignende steder dreje nøglen om og lukke, fordi det ganske enkelt var for svært at få tingene til at hænge sammen. Det betyder, at DRYS IND er landets ældste værested for voksne mennesker. Takket være et meget aktivt jubilæumsudvalg, som havde arbejdet et helt år på, at vi kunne blive klar til at fejre jubilæet, og godt hjulpet af de mange frivillige, som stillede op på begge festdage, så alt fungerede. Det blev to rigtig gode og festlige dage. Først festmiddagen for brugere, frivillige og ansatte, og så selve jubilæumsreceptionen d. 29. juni, hvor mange gæster og samarbejdspartnere kiggede indenfor i gården til kaffe og kransekage, solskin, varme og dejlig musik i festligt lag. Tusind tak til alle, der medvirkede til at gøre jubilæumsdagene til nogle uforglemmelige stjernestunder.

Bestyrelsen valgte at udgive et 25 års jubilæumsskrift skrevet af en professionel journalist, Søren Peder Sørensen. Søren Peder arbejdede på skriftet i ½ års tid, hvor han blandt andet læste alle årsberetninger og samtlige avisudklip og diverse udgivelser igennem, for på denne måde, at kunne skrive historien. Det blev et meget fint jubilæumsskrift, der levende fortalte om det slid og slæb, det har været, at holde DRYS IND i live, men i høj grad også fortalte om de mange stjernestunder, som heldigvis også har fyldt meget gennem alle årene. Alt i alt fik vi et skrift, som fortalte om DRYS INDs op og nedture, hverken værre eller bedre end virkeligheden. Skriftet er blevet uddelt til alle med tilknytning til DRYS IND, det gælder også samarbejdspartnere og tilskudsgivere. Skriftet er stadig aktuelt, og sendes ud sammen med nye ansøgninger og i det hele taget til mennesker med interesse for DRYS INDs arbejde. Skriftet har vist sig at være en rigtig god investering for DRYS IND.

Også i 2009 kom økonomien til at hænge godt sammen. Vi endte ud med lidt flere indtægter end udgifter, og det er en beroligende udgang på et regnskabsår. Det er det største budget vi nogensinde har haft i DRYS INDs historie, så det har været en udfordrende opgave for vores lille, men meget aktive fundraisingsudvalg. Et udvalg, som ikke umiddelbart er så synlige i dagligdagen, fordi arbejdet hovedsageligt foregår hjemme hos det enkelte medlem foran computeren, men selv om medlemmerne ikke er så synlige, så kan jeg garantere for, at der bliver knoklet, så tastaturet ofte er rødglødende. Arbejdet giver altid en del nittere men det giver også udvalget og dermed DRYS IND en række stjernestunder, hver gang en ansøgning giver positivt resultat. Resultatet kan aflæses i årsregnskabet. Der skal derfor også lyde en stor tak til fundraisingsudvalget. Ikke ret meget her i livet er enten/eller men som regel både/og. Grunden til at vi også har kunnet hamle op med udgifterne er, at mange mennesker og samarbejdspartnere har doneret flotte gaver og beløb til DRYS IND. Det varmer os meget. De glade givere er: Private gavegivere, støttekredsmedlemmer, kirkerne, de mange legater og fonde, kommunerne og staten. Hjertelig tak til alle.

En anden side af økonomien er, at vi i en årrække har haft en samarbejdsaftale med Samvirkende Menighedsplejer. Det betød at gavegivere, der måtte ønske at benytte fradragsmuligheden på gaver til velgørende formål, kunne få skattefradrag ved at sende pengene ad denne vej. I 2009 valgte DRYS INDs bestyrelse dog at opsigte denne samarbejdsaftale, fordi den ikke fungerede optimalt for os. I praksis betyder det, at der ikke mere kan sendes penge via Samvirkende Menighedsplejer. Men der kan stadig sendes gaver til DRYS IND enten kontant, via vores girokonto eller ved at sætte et beløb ind på vores bankkonto.

Det blev også i 2009, vi fik en ny regnskabsfører. Jørgen Winther, der i over 10 år, har ført DRYS INDs regnskab, valgte at stoppe. Jeg ønsker her at rette en stor og velment tak til Jørgen Winther for hans store og trofaste arbejde for DRYS IND. Vi kan godt forstå at han, som en moden mand i slutningen af 70'erne, nu for alvor vælger at gå på pension. Vores betænkelighed gik så på, om det ville være muligt at finde en ny regnskabsfører, der kunne levere et ligeså overskueligt og forståeligt regnskab, som vi var vant til. Også her kom en stjernestund, for Hanne Kock, som er kordegn ved Sundby Kirke, sagde ja til at overtage jobbet. Vi har fået et regnskab, som har vist sig at være ligeså overskueligt som Jørgens, og ikke mindst har vi også i Hanne fået et varmt menneske, der sætter mange kræfter ind på DRYS IND. Tusind tak for det.

På medarbejdersiden har vi i 2009 udvidet antallet af lønansatte fra tre til fire. Timetallet svarer dog stadig til to fuldtidsstillinger, men de er delt ud på fire personer. Vores daglige leder, Ella R. Pedersen, er stadig på 37 timer. Værestedsmedarbejderstillingen, som har været delt mellem Lone Schlie og Elisabeth Halgreen, er efter deres ønske nu omfordelt, så de hver har 17 timer om ugen, og vi har så ansat Berit Pedersen 3 timer til rengøring. Lone fungerer stadig som stedfortræder for Ella under hendes fravær. Denne samlede løsning har såvel de ansatte som bestyrelsen været glade for. De fire medarbejdere tilsammen udgør en stabil og et velfungerende team i dagligdagen. Mange tak til jer alle både for det og for jeres store fleksibilitet.

Hvad angår alle vores frivillige medarbejdere og praktikanter, så har vi igen i 2009 været aldeles privilegerede med kompetente, engagerede og meget aktive mennesker, hvoraf nogen af jer også er engagerede i forskellige udvalg. Jeg føler mig overbevist om, at DRYS IND er overordentlig heldige med så mange gæve og hjertevarme mennesker. Hver enkelt kan noget helt særligt, og det bliver der gladeligt delt ud af – helt uden beregning. Tusind tak fordi I alle deler ud af jeres personlige overskud til gavn og glæde for vore mange, ensomme medmennesker og fordi, I formår at udleve DRYS INDs formål i praksis. I bringer alle mange stjernestunder ind i andre menneskers liv.

Nye idéer og initiativer opstår til stadighed – sådan er det, og sådan må det også meget gerne være – så længe vi bare holder fast i DRYS INDs grundlæggende værdier, nemlig at vi til stadighed ønsker at hjælpe det enkelte menneske til at finde nyt livsmod og øget livsværdi. Det har vi i bestyrelsen et særligt ansvar for at fastholde hinanden på. Der skal derfor lyde en særlig tak til bestyrelsesmedlemmerne, fordi I også i 2009 var med til at holde fast i DRYS INDs formål.

Jeg vil afslutte beretningen med ønsket om, at også 2010 må bringe brugerne og os alle rigtig mange stjernestunder.



Irma Tonnesen  
Bestyrelsesformand.