

Hyldest til Danmarks første sandlegeplads

Fra: Lau Heidemann Petersen

Sendt: 21. januar 2021 16:16

Til: Fællespostkasse Christianshavns Lokaludvalg

Emne: Markering eller hyldest til Danmarks første sandlegeplads

Kære Christian

Tak for samtalen og din lytten til mine tanker omkring et ønske om at markere Danmarks første sandkasse.

Som chef for legepladserne i København, vil jeg gerne hylde og fremhæve personer der har haft indflydelse på børns leg og trivsel. Lokalt på Christianshavn havde man en lærer ved navn Dragehjem ansat i skolevæsnet. Han oplevede, at fattige børn i kvarteret ikke havde mulighed for at komme på stranden, gå i sand mm. I 1908 tog han derfor initiativ til at der blev kørt sand fra Charlottenlund til legepladsen på Christianshavns vold, hvorefter Danmarks første sandkasse opstod på lige netop den bemandet legeplads på volden. Sandkasserne har og har haft stor betydning for stort set alle børn, uanset køn, etnicitet og social baggrund. Jeg synes det kalder på en form for markering i en eller anden form, gerne ved et pænt formidlende skilt på legepladsen e.a som fortæller historien.

Denne mail, da jeg håber det kunne være interessant for lokaludvalget at tænke tanker omkring en evt "hyldest"

Herunder kan i læse om sandkassens historie kort

"Et frirum for en barndom i leg og læring. Det var ideen bag sandkassen, som kom til Danmark fra Berlin og London for knap 100 år siden. Det var timelærer på Christianshavns Vold, Hans Dragehjem, der øjnede sandkassens potentiale. I 1907 blev en bunke sand anbragt midt i Rådhushaven i København. Året efter blev den fjernet igen, men på initiativ af Dragehjem åbnede den første sandkasselegeplads i 1908 på Christianshavns Vold. Fortalere så sandkassen som et civiliseret alternativ til bybørnenes leg i rendesten og grusbunker. Som Hans Dragehjem skriver i 1913: "Paa Gaden gror de vilde Skud i Barneverdenen, og her vil alle Dage findes slette Elementer, Børnene bør vogtes imod." Oprindelig var sandkassen rettet mod skolens elever, men da sandkasserne dukkede op på byens legepladser, blev den et småbørnsrum. Ideen om sandkassen blev båret frem af en nostalgisk drøm om at give et stykke natur tilbage til byens børn. I sandkassen blev bybørnenes leg lagt ind i hygiejniske og pædagogiske rammer. Og de fik særlige sandkassedragter på for ikke at smudse bytøjet til. Sandkassedragten blev senere videreudviklet til nutidens børnetøj: fl yverdragten. I modsætning til datidens dyre legetøj, der mere var til pynt end til brug, kunne børnene boltre sig i sandkassen: "Her møder Barnet ikke den evindelige Retten paa sig, som er saa almindelig fra de Voksnes side." Inden Dragehjems død i 1948 var sandkassen blevet en institution – og så selvfølgelig at Dragehjems arbejde er gledet over i ubemærkethed. Kilder: Ning de Coninck Smith: 'Legepladser og byudvikling i København 1830-1930' "

Jeg håber i vil "lege med" om en lille markering af denne vigtige og populære legearena, sandkassen

Jeg står selvfølgelig til rådighed for uddybning

Med venlig hilsen

Lau Heidemann Petersen

Enhedschef

Driftstøtte

KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Parker, Kirkegårde og Renhold

Fra: **Ruth Plovgaard**

Date: man. 8. feb. 2021 kl. 12.16

Subject: markering af sandkasse på legeplads

Tak for din mail med citat om sandkassen historie.

Vi i Chr. Havns Lokaludvalgs undergruppe kultur-, fritids- og skolegruppen synes det er en positiv ide at markere sandkassehistorien.

Den vil være ukendt og en øjenåbner for de fleste mennesker.

En plade /et skilt på legepladsen på Chr. Havns Vold vil være en fin ide.

Endnu finere vil det selvfølgelig være, hvis der også kan arrangeres en lille højtidelighed, når skiltet afsløres. Det er selvfølgelig ikke særlig gunstigt lige nu p.gr.a.coronaen.

Måske kunne man til sommer gennemføre en sådan lille højtidelighed og så invitere børnehaver og vuggestuer på Chr. Havn til at deltage og så selvfølgelig repræsentanter fra kommunen og lokaludvalgets medlemmer.

Man kan også invitere helt åbent -hele bydelen, men igen det afhænger af hvornår (og hvordan).

Vi har en glimrende lokalavis ("Christianshavneren"), hvor markeringen kan annonceres, og der er en gruppe på FB osv..

Hvis man har økonomisk mulighed for det, kunne man måske få opført en sandskulptur oppe på legepladsen som minde (i en periode).

Undertegnede er med i kultur-, fritids,-og skolegruppen (der også omfatter børn og unge) og skriver på gruppens vegne.

Som et kuriosum kan jeg nævne, at jeg bor lige ved siden af "det første sandkassested", hvor jeg har været meget med både børn og børnebørn.

M.v.h. Ruth Plovgaard- medlem af Chr. Havns Lokaludvalg