



September 2006
8. årgang nr. 3

Natteravnene Nyt

Nyhedsbrev for Natteravnene og andre ansvarlige voksne

Sådan, Nakskov!



Det var med spændt forventning, at ikke mindre end 160 Natteravnene fra hele Danmark og Færøerne var mødt frem til fejringen af Nordisk Natteravnene Dag i Nakskov.

I dagene op til d. 2. september var vejret meget ustadigt og præget af regn og rusk, men da Nordisk Natteravnene Dag oprandt skinnede solen, over den flagsmykkede by. "Det plejer jo altid at være godt vejr når vi fejrer Nordisk Natteravnene Dag!" bemærkede en deltager, der havde været med hver gang siden den første manifestation

i København i 2002.

Efter en kop veltillavet kaffe, med dertil hørende rundstykker og velkomst fra en spændt Karin Nielsen, der er formand for Natteravnene i Nakskov, var der afgang til fælles fotografering på amfiscenens tilskuertribune.



I mellemtiden havde Nakskov Garden taget opstilling på P-pladsen
Fortsættes side 3



Lederen

Nordisk Natteravne Dag.

Nakskov var en flot ramme om dette års Nordisk Natteravne Dag, som altid finder sted den første lørdag i september i forretningernes åbningstid - i hele Norden samtidig. Stor tak til arrangører og sponsorer fra Nakskov.

Nordisk Natteravne Dag er den dag, hvor alle ca. 1.000 lokalforeninger i Danmark, Færøerne, Grønland, Norge og Sverige går på gaden for at vise "flaget" - den gule jakke - og fortælle folk, hvad vi står for, og hvor let det vil være for dem, at deltage på en prøvetur.

Det er således vigtigt, at den enkelte forening slår et slag for sin eksistens på denne lørdag - udover, at nogle også vælger at deltage i den manifestation som finder sted i én by i Danmark, Norge og Sverige, hvor alle Natteravne også er velkomne. Og der var således også mange flotte lokale initiativer, som det fremgår af Aktivitetskalenderen på hjemmesiden.

Næste gang i Fredericia

De første Nordiske Natteravne Dage blev afholdt i København, Helsingør, Aabenraa og Frederikshavn. Her har Frederikshavn fortsat deltagerrekord med næsten

300 deltagere. Alligevel skal de nu aflevere NND-vandrepokalen, som Lundtoftegade indstiftede, til Nakskov.

I 2007 går turen til Fredericia og i 2008 - hvor vi har 10-års jubilæum, enten til én af de fire storbyer - eller måske til Randers, som i lighed med Helsingør, har 10 års jubilæum i 2008 ?

Husk budgettet !

For den arrangerende by er det naturligvis vigtigt, at gøre arrangementet så billigt som muligt for deltagerne ved at søge lokale sponsorer, udover den underskudsgaranti som Landssekretariatet kan stille.

Men det er også vigtigt, at de enkelte foreninger tager udgiften til transport med i deres årsbudget, hvis de vil finansiere hele eller dele af deltagernes faktiske udgift til benzin, bropenge eller 2. kl. togbillet samt evt. bidrag til socialt samvær og ophold, efter den lokale bestyrelses egen afgørelse. Hvilket er samme rammer, som gælder, hvis man ønsker at deltage i de af Landssekretariatet arrangerede Årsmøder, Formandsmøder og kursustilbud.



Sådan, Nakskov! (fortsat fra forsiden)



ved Nakskov Uddannelsescenter, hvor en stor del af arrangementet fandt sted.

Det var blevet tid til en tur i byen med Nakskov Garden i Spidsen og Natteravnetraileren som bagtrop. Det var en oplevelse at gå der i flok og rad efter den særdeles velspilende Nakskov Garde, der spillede swing-musik i marchrytme. Super!



Ingen med øjne og ører åbne kunne være i tvivl om, at Natteravnene var i byen. "Hold fast mand, hvor er der mange!", hørte man flere gange under turen gennem byen.



NATTERAVNE NYT

Da hele flokken var blevet samlet foran rådhuset, trådte borgmesteren frem på trappen og bød os velkommen til byen. Han fremhævede og roste den indsats Natteravnene ydede over hele landet, og dermed også de lokale Natteravnene i Nakskov; der flere gange har ydet hjælp og iværksat initiativer, der har betydet noget i byen.



Nu var formiddagens program vel overstået, og der var lidt tid til at kigge på Nakskovs forretninger og de gode tilbud, inden vi igen samlede på Uddannelsescenteret til en gang god gammeldags biksemad med spejlæg og en indledende sildemad - Herligt!



Pausen inden Line Risbergs foredrag blev benyttet til at nyde det gode vejr, og få plejet gamle bekendtskaber fra andre foreninger eller få etableret nye kontakter.

Kl. 14.00 gik Line på scenen. Desværre var der ikke mange af Nakskovs borgere, der havde taget

>>>

Sådan, Nakskov! (fortsat fra forsiden)

imod invitationen til at høre hende. Til gengæld var Line rigtig god - igen, sådan som alle, der havde hørt hende tidligere forventede, og alle, der hørte hende første gang, kunne bekræfte. Endnu en gang formåede Line at røre ved noget i os og på forbilledlig vis sætte os ind i,



hvor lidt der egentlig skal til, før det kan gå galt, når vi taler om misbrug af ecstasy eller andre nar-kotiske stoffer.

Igen kom der en passende pause. Både til at lade indtrykkene fra Line Risberg to timers foredrag sætte sig, til at få talt sammen og sidst men ikke mindst at få gjort klar til aftenfesten.

Nu blev der budt på en meget lækker italiensk inspireret middag, og dertil god underlægningsmusik og ind imellem underholdning af en meget usædvanlig politimand og hans søn. Aftenen sluttede som det sig hør og bør med en svingom.



Side 4



En stor tak til Natteravnene i Nakskov for et vel tilrettelagt og gennemført arrangement. Hvor var det dog bare godt!

Vi glæder os allerede til gensynet i Fredericia d. 1. september 2007!

mb



ÅRSMØDE 2007



Næste gang vi har mulighed for at mødes til et større arrangement bliver til Årsmødet på Hotel Nyborg Strand 24. marts 2007

SES VI?

NATTERAVNE NYT