

42. Forespørgsel om flytning af sundhedsrum (2009-142315)

FORESPØRGSEL

Socialborgmesteren bedes redegøre for, om det stadig anses for at være hensigtsmæssigt med sundhedsrummets nuværende placering på Vesterbro.

(Stillet af Dansk Folkeparti)

MOTIVERING

Sundhedsrummet er som bekendt åbent for narkomaner med helseproblemer. Sundhedsrummet udleverer også rene sprøjter, men i selve sundhedsrummets lokaler er der ikke adgang til at fixe. Det vil sige, at narkomanerne benytter arealerne omkring sundhedsrummet til at fixe.

For især Rysensteens Gymnasium og beboerne i det område har det medført store konsekvenser. Området er stærkt plaget af tilstedeværelsen af sundhedsrummets nuværende placering lige op til skolen. Antallet af tyverier på skolen er steget og antallet af fixende narkomaner på skolens areal er også steget markant. Et flertal i BR trodsede protester fra gymnasiets 700 hundrede elever - og i dag kan det konstateres, at eleverne har fået ret i deres bange anelser.

Selve Cafe Dugnad er som spisested for narkomanerne, blevet en succes og der må skaffes større lokaler til spisestedet. Men det tilstødende sundhedsrum kan ikke betragtes som en succes. Der kommer ikke mange narkomaner i sundhedsrummet og åbningstiderne er langt fra forbrugervenlige for narkomanerne. Derfor er det nødvendigt, at sundhedsrummet tages langt mere alvorligt og selvfølgelig har åbningstider, som opfanger behov og narkomanerne

Arealet rundt om og skolen flyder med affald, så som sprøjter, vat og rensflasker m.v. Koncentrationen af narkohandlere i området omkring sundhedsrummet – og dermed Rysensteens Gymnasium – er steget voldsomt, og det er svært for eleverne at forlade skolen uden at de bliver tilbudt hårde stoffer.

Fra skolens lokaler kan man se narkomaner der helt åbenlyst sidder og fixer, og handlen med stoffer foregår lige så åbenlyst. Parkerede biler i området bliver hærget af stenkast og indbrud.

Dansk Folkeparti mener på den baggrund, at det er mest hensigtsmæssigt at sundhedsrummet flyttes til en anden lokation, hvor det ikke er så generende for lokalmiljøet, som det er med den nuværende placering.

Den 9. maj 2007 skrev Warming: "Jeg tror ikke på, at sundhedsrummet nødvendigvis vil betyde mere kriminalitet, svineri, larm eller flere henkastede kanyler - hverken lige der hvor det placeres eller andre steder i bydelen. Sundhedsrummet vil ikke tiltrække flere stofafhængige til bydelen og det vil heller ikke tiltrække flere til sine umiddelbare omgivelser".

Alle erfaringer har siden gjort socialborgmester Mikkel Warmings formodninger til skamme. Dansk Folkeparti vil derfor – med udgangspunkt i ovennævnte gennemgang af de gener Sundhedsrummet giver Rysensteens Gymnasium og de lokale beboere – bede Socialborgmester Mikkel Warming redegøre for, om det stadig anses for at være, hensigtsmæssigt at placere sundhedsrummet på dets nuværende lokalitet på Vesterbro.

bilag

