



GRUNDTVIGSKOLEN

- trykke børn lærer bedst!

Dato:18.03.05

Til U&U-forvaltningen- og udvalget!

Angående pavillonerne på Grundtvigskolen

Skolebestyrelsen på Grundtvigskolen har stadig stor forståelse for de problemer der er i forbindelse med skoleplacering af elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

Vi har indtil videre været positive overfor forvaltningens anvendelse af Pavillonen og har været positive i samarbejdet med både Nordvestskolen og Frejaskolen, hvilket vi håber begge skoler kan bekræfte.

F.eks. er to af Frejaskolens overbygningselever langsomt blevet indsluset i Grundtvigskolens normalundervisning, og vi har netop direkte indskrevet dem på skolen, så de kommer ud af skolesystemet med en afgangsprøve fra en normalskole. Det er forældrene glade og stolte over – og eleverne også naturligvis. Og vi. Og forhåbentlig også jer.

Skolebestyrelsen ønsker dog her at gøre opmærksom på to ting, som gør at Pavillonen også opleves som en belastning for Grundtvigskolen. Et mindre problem (1) og et stort problem(2):

1. Hegnet mellem Grundtvigskolen og Pavillonen, som var en fornuftig, billig og midlertidig løsning, er i en forfærdelig stand og ingen vil rigtig tage ansvar for en udbedring/udskiftning. Det giver skolen et dårligt image i lokalsamfundet.
2. Pavillonen (og Villaen) har medført et uforudset større merarbejde til skolebetjenten (og hans eventuelle medarbejdere i jobtræning), som går ud over Grundtvigskolen. Merarbejdet fremkommer ved:
 - a. mere udendørs og besværlig vedligeholdelse, da der jo ligger en bygning med legeplads i stedet for en græsplæne (snerydning, græsslåning m.m),
 - b. vedligeholdelse og aflæsninger af et kompliceret varmesystem,
 - c. flere ad hoc opgaver ved småuheld og lign.,
 - d. kompliceret koordinering af rengøring (der er jo KKFO, som ikke følger vores skolefridage)
 - e. anmeldelse af hærværk og indbrud samt udførelse af nødvendige foranstaltninger i forbindelse hermed,
 - f. kontakt og hjælp til fremmødte håndværkere,
 - g. o.s.v.

Ovenstående belastninger har vi indtil videre set gennem fingre med, da Pavillonens tidshorisont jo fra start var begrænset.

Problem(1) bør kunne løses forholdsvis let.

Problem(2) sammenholdt med det faktum at vi ikke kan stole på den arbejdskraft der ligger i to langtidsledige i jobtræning, har gjort at vores skolebetjent har valgt at gå før tid og at vi p.t. har et stillingsopslag ude. Skolebetjentjobbet på Grundtvigskolen er efterhånden blevet så stort, at en fastansat gårdmand må have sin berettigelse.

Kan forvaltningen løse ovenstående problemer for os er vi som altid parate til at hjælpe med løsninger, hvor vi kan.

Med venlig hilsen
Helene Martelli
Helene Martelli
skolebestyrelsesformand