

Bygherren til Papirøen Klaus Kastbjerg nævnte ved et møde med Lokaludvalgets følgegruppe til byggeriet, at han dels havde idéer til beplantning i det centrale torv og dels til udformningen af bænke og små borde ved kajkanten, som kommunen ikke kunne/ville godkende.

Lokaludvalget synes, at idéerne kunne give en fin fornemmelse af områdets forhistorie; så måske kunne kommunen genoverveje, om ikke Kastbjergs idéer kunne føres ud i livet ?

### **Beplantningen**

I beplantningen foreslog han acacietræer med et løvhang, der netop tillader noget lys at slippe igennem, og derfor vil give en mere lys og luftig atmosfære på det centrale torv, men alligevel også giver en masse skygge.

Men kommunen vil plante platantræer, der giver et næsten fuldstændigt bladdække med meget lidt lys igennem. Disse træer plantes tit på steder, hvor det er meget varmt, for at give afkøling; men det er ikke tilfældet i Danmark.

### **Borde**

For at bevare områdets historie synlig, foreslår Kastbjerg, at bordene langs kajkanten bliver små kopier af de papirruller, som blev brugt, da områder blev brugt som papirlager for Den Danske Presses Fællesindkøb.

### **Bænkene**

Til bænkene foreslog Klaus Kastberg at udnytte det helt fantastiske bolværkstræ, som arkæologerne udgravede på øen, Christiansholm, som har taget navn efter Christian den 6. Træet er 3-400 år gammelt - og stammer fra den kølhalingsplads, hvor brødrene Motzmann, øens grundlæggere, grundlagde deres værft.

Her drømmer Kastbjerg om at tilvirke de kæmpe stammer til bænke, som han ønsker at opstille på øen - i stedet for de velkendte grønne 'københavn-bænke'.

MVH

Poul Cohrt  
Christianshavns Lokaludvalg