

Center for Bydesign
Islandsbrygge 37
2300 København S

København den 14.05.2009

Nyt menighedshus til Det Mosaiske Troessamfund i Krystalgade

Efter ønske fra Center for Bydesign fremsender vi hermed supplerende og uddybende forklaringer til projektet, i forbindelse med henvendelsen fra Indre By Lokaludvalg

1. Offentlig adgang til Det Jødiske Center i København

Det Mosaiske Troessamfund ønsker med etableringen af det nye menighedshus i Krystalgade, at åbne deres aktiviteter op for en større offentlighed. Der vil blive adgang til informationssekretariat, biblioteket m.v. og mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter såsom foredrag og rundvisninger.

2. Niveaufri adgang og sikkerhedsforhold omkring disponeringen af menighedshuset

Ved disponeringen af menighedshuset har det været nødvendigt at tage særligt hensyn til sikkerheden og vise hensyn til de mange ældre brugere af menighedshuset. Dette har medført at reception med sikkerhedsvagt, menighedssal og mødesal alle er placeret med direkte adgang til det fri i stueetagen. Dermed får sikkerhedsvagten den påkrævede oversigt og en evt. evakuering af mødesalene kan foregå hurtigst muligt uden brug af trapper, ramper eller elevatorer på begge sider af huset. En harmonisk tilpasning til den fredede Synagoge og nabobygninger ville heller ikke gøre det muligt at placere mødesalene i kælderniveau, fordi de nødvendige udvendige trapper, ramper og elevatorer ville fylde meget og virke fremmede og anmassende i gårdmiljøet.

3. Den arkitektoniske tilpasning

Der er i udformingen af projektet lagt stor vægt på at projektet tilpasser sig de eksisterende nabobygninger, Synagogen og det fine gårdmiljø. Placeringen af bygningen giver væsentligt bedre udsigts og lysforhold, end forholdene er i dag. På ankomstsiden mod øst flugter bygningen med den fredede bygning i Fiolstræde 28 og giver et mere harmonisk hele. Bygningens højder flugter med Synagogens gesimshøjde og er ligeledes afstemt med de dominerende kviste på nabobygningen i Fiolstræde 28. Materiale massigt er bygningen også afstemt med omgivelserne. Menighedshusets murværk relaterer sig til Synagogens murede flader og pilastre, mens den pudsede stueetage er udført i samme rødlige farne som Synagogens pudsede base. Det kan også nævnes at højderne på mødesalene i stueetagen er gjort så lave som muligt, med en kompakt konstruktion, for at tilpasse sig omgivelserne.

4. Miljøet og de grønne tage

For at virke mere imødekommende over for naboerne og for at forbedre husets miljøregnskab er det besluttet at de synlige tage i stueetagen bliver udført, som grønne tage med sedum beplantning. Taget over 3 sal. skal fungere som vandopsamling til det religiøse Mikvah bad i kælderen, der er en integreret del af menighedshuset og kan derfor ikke få beplantning.

Med venlig hilsen

Henrik Jahn



Modelfoto fra øst



Modelfoto fra sydøst



Modelfoto fra gårdanlæg - nordøst



Modelfoto fra gårdanlæg - nord