

Resultater af spørgeskema om udeservering i Indre By

Konklusioner

Om undersøgelsen og respondenterne

- Antal besvarelser i alt: 134.
- Besvarelserne er blevet indsamlet i forbindelse med et debatvognsarrangement på Kultorvet onsdag d. 25. juni kl. 15.30-17.30. Alle forbipasserende kunne besvare skemaet – til gengæld for et udfyldt skema fik de en is.
- Derudover har skemaet været til elektronisk besvarelse på lokaludvalgets hjemmeside.
- 23 procent af respondenterne bor i Indre By. Cirka 40 procent bor i andre dele af Københavns Kommune eller på Frederiksberg, mens de resterende 37 procent bor i andre dele af landet.
- En væsentlig del af respondenterne er i unge i aldersgruppen under 20 år og 20-29 år. Derudover er aldersfordelingen nogenlunde ligelig.

Holdninger til udeservering

- Langt de fleste af respondenterne, 78 procent, mener, at omfanget af udeserveringssteder i Indre By er passende. 10 procent mener, at der er for mange, mens 8 procent mener, at der er for få. Mange beskriver, at der er en fin balance i antallet af udeserveringssteder – hverken for mange eller for få. Og at de mange muligheder for udeservering skaber liv, giver et bredt udvalg af mad og drikke og bidrager til positiv stemning i byen.
- 17 procent oplever gener ved udeservering. Mange af respondenterne, som svarer ja til, at de oplever gener, beskriver, at det udeservering kan skabe pladsproblemer, så det bliver svært at komme forbi som gående. Affald, larm og passiv rygning beskrives også som oplevede gener.
- 53 procent mener, at det er godt eller meget godt, at det er gratis for erhvervsdrivende, at benytte det offentlige areal foran butikken til udeservering. 17 procent mener, at det er dårligt eller meget dårligt. Mange uddyber, at det er godt, at mange erhvervsdrivende, især mindre caféer/ restauranter og kælderbutikker, har mulighed for udeservering. Andre påpeger, at ordningen kan være konkurrenceforvridende, idet andre erhvervsdrivende ikke kan benytte arealet foran deres butik til f.eks. vareudstilling, uden at betale. En del mener, at det ville være rimeligt at kræve betaling for udeservering, da det offentlige areal kan ses som en ressource, som der i forvejen ikke er meget af i Indre By. Nogle bemærker, at de oplever, at de erhvervsdrivende får ejerfornemmelser over for det offentlige område foran deres butik og ikke tager hensyn til forbipasserende.

- 72 procent mener, at det er godt eller meget godt, at Københavns Kommune har en politik om, at der som udgangspunkt gives tilladelse til udeservering, hvis blot der er tilstrækkelig plads (mindst 1,5 meter) til at fodgængere, barnevogne og kørestole kan passere. 12 procent mener, at det er dårligt eller meget dårligt. Mange skriver i kommentarfeltet, at det er vigtigt, at der er tilstrækkelig plads, så udeservering ikke er til gene for gående. En del mener, at 1,5 meters afstand er for lidt. Andre mener, at 1,5 meter er fint, men at der bør være øget kontrol af, at det bliver overholdt.
- 82 procent mener, at udeserveringsstederne generelt påvirker byens visuelle udtryk positivt eller meget positivt. 5 procent mener, at de påvirker byens indtryk negativt eller meget negativt. Mange begrundes, at udeserveringsstederne skaber liv, hygge og god stemning i byen. Enkelte mener, at udeserveringsstederne giver byen et grimt eller rodet udtryk.
- 28 procent mener, at Københavns Kommune bør stille større krav til udeserveringernes udseende, f.eks. møblernes udseende eller kvalitet. Nogle mener, at der bør stilles krav til møblernes kvalitet, brug af farver, skiltning mv. Generelt er der nogle, der mener, at ensartning af udeserveringens udseende er en styrke, mens andre ser forskellighed som en kvalitet.
- 24 procent mener, at Københavns Kommune bør stille større krav til caféer, restauranter og barers brug af varmelamper. 60 procent mener ikke, at det bør reguleres yderligere. Mange begrundes, at brug af varmelamper skal reguleres, eller helt forbydes, på grund af miljøhensyn. Enkelte mener, at der skal stilles krav pga. æstetiske hensyn eller af sikkerhedsmæssige grunde.
- Generelt nævnes smalle gader/stræder i Indre By, som uegnede til udeservering pga. trængselsproblemer. Større pladser og torve fremhæves derimod som gode steder til udeservering.

Alle resultater og kommentarer



Forklar hvorfor:

- det hele ligner Tivoli og Nyhavn
- Man nærmest falder over dem inde i den indre by
- Giver byen liv
- Der er nok
- Det er hyggeligt
- Der er altid mulighed for god mad og is
- Der er mange, og det skaber en dejlig stemning.
- De skaber liv og der er aldrig for langt til det næste sted.
- Der er noget for alle, og heldigvis ikke over det hele.
- Der skal være plads til både udeserveringssteder og beboere i Indre By. På Nørrebro, hvor jeg bor, finder jeg det passende.
- Fordi der hverken er for mange eller for få
- Hverken for mange eller for få
- Jeg synes det er dejligt med de forskellige valgmuligheder, men flere steder vil fylde for meget i gadebilledet.
- Der er lidt for enhver smag
- Hyggeligt - god stemning - altid mulighed for at sidde på dejlige steder - smukke udsigter - liv omkring.
- Det er let at finde et sted, hvor man kan sidde.
- Der er masser af muligheder for servering, men samtidig muligt at komme omkring
- Dejligt på en god sommerdag
- Det er hyggeligt og skaber god stemning
- Fordi at det skaber god stemning
- Fordi det er hyggeligt
- Det er jo en nødvendighed for at overleve
- Elsker at sidde ude og nyde Københavns atmosfære. Og især i Nyhavn.
- Man kan tit finde gode steder at spise mad og is
- I forhold til større byer som London og New York, har København flere kvarterer, hvor det er umuligt at finde et sted at spise.
- Det er fordelt ud over flere områder, og hindrer ikke gående.
- De er dejlige, men vi skal også kunne komme rundt i byen.
- de fylder meget i de smalle gader, hvor der er meget trafik.
- Det er muligt at sidde ude og spise mange steder, men flere steder ville få det til at dominere.
- Det er tit koldt ude, så ok.
- Passende mængde og giver liv i byen
- Det er hyggeligt. Men er her ikke tit.
- Men er nået mætningspunktet. Husk pladser uden købetvang.
- Der er noget til alle
- Det skaber en god stemning
- Skaber stemning

- Det gør det hyggeligt, der skal ikke være mindre eller flere.
- Der er nok udeserveringssteder, ikke flere.
- Nogle steder kan det blive for trangt ift. hvor meget plads der er på fortovet.
- Man kan ikke komme forbi som fodgænger
- Det er hyggeligt
- Det giver god stemning
- Der er altid mulighed for at sidde ude, men stadig plads at gå på
- Det er hyggeligt og der kunne godt være flere
- Synes at ligemeget hvor man går, er der steder, man kan sidde ude.
- Passende antal
- Det er dejligt byen bliver brugt, giver liv samt uhøjtideligt måltid.
- Giver dejligt liv i gaderne
- København har et dejligt kulturliv
- Fordi det er fedt med varierende caféer
- Det er hyggeligt
- Det er hyggeligt og stræderne er brede (der er plads nok)
- Det giver liv i byen
- Der er plads til andre
- Ikke for meget - ikke for lidt
- De fylder for meget - især på fortov.
- Dejligt liv i gaden
- Det giver en hyggelig stemning
- Der er et bredt udvalg
- Man kan altid finde noget at fx spise, hvis man lige kigger sig omkring.
- Det er fint, der er tilpas mange til at man altid kan få mad, uden at blive fristet hele tiden.
- Det er hyggeligt at kunne sidde ude
- Det er hyggeligt
- Det er fint, og der er masser af plads.
- Det er dejligt, at man kan sidde ude om sommeren og få noget at drikke.
- Vejret er ofte skod i Danmark, så når det endelig er lækkert er det fedt med mange muligheder.
- Trafikkaos. Lommetyve
- 3 små børn, og derfor sjældent ude.
- Giver et liv, storbyliv, turister kan lide det - kan de lide det = penge i kassen.
- Skaber god og hyggelig stemning + gode konkurrenceforhold.
- Godt med liv i byen
- Dejligt med liv på torvene
- Udbuddet er bredt og ganske passende for en by, som kbh
- De fylder for meget
- Man kan ikke komme forbi på fortove
- Det giver hygge og liv i bybilledet

4. Oplever du gener ved udeservering i Indre By?



Hvis ja, hvilke:

- tobaksrøg i en smal gade giver røg i stuen larmen fra snakken
- Alt for mange overholder ikke lukketidspunkterne
- Mange
- Hvad er gener?
- De fylder ofte så meget at en kørestol/barnevogn ikke kan passere.
- Mange højt snakkende mennesker, da rygningen foregår ude på gaden også efter 24.00 hvor der ikke må være ude servering.
- Højt snakkende mennesker, til meget sent på natten også efter 24.00
- Visse steder blokerer det for passage på offentlige steder.
- Nogle steder skabes der mere affald end byen kan håndtere, eks. Yummi ved Kultorvet.
- Man kan ikke komme forbi + man udsættes for at megen passiv rygning.
- Nogen gange skaber det for meget skrald.
- Der kommer tit gadesælgere og folk med blomster
- Meget affald, kan være svært at komme forbi
- Det kan være svært at komme forbi. Men omvendt vil jeg også gerne selv kunne sidde udendørs.
- At visse steder må man gå i rendestenen.
- rengøring på gaden som skal påvile de erhvervs drivnene
- Larm sent om aftenen
- Pladsproblemer, støjproblemer, affald.
- Det er kun hyggeligt
- Problemer med at komme frem som gående
- (kun i småtingsafdelingen)
- Mangel på fri plads
- Visse steder burde vel tidsbegrænses = I de sene nattetimer
- Larm, pladsmangel på fortovet.
- Det fylder for meget

5. Det er gratis for erhvervsdrivende at bruge offentligt areal til udeservering. Hvad mener du om det?



Forklar hvorfor:

- boghandleren må ikke stille sine bøger på gaden gratis
- Fordi der er MERE rengøring efterfølgende, som kommunen på trods af regler, må klare
- Alle har mulighed for at sætte et bord og stol uden for, også dem i kælderens hvor det vil være svært at se dem
- Så kan de tjene
- Det er godt og sundt for folket og de erhvervsdrivende. Måske det skulle koste lidt ekstra i skat?
- Det er da fint, det er dejligt, at de er der.
- Så længe antallet ikke eskalerer.
- Det er fint, hvis det ikke fylder for meget og tager plads for forbipasserende.
- Det er vores allesammens by
- Det er dejligt at sidde ude og spise.
- Ellers ville der ikke være lige så mange
- Mangfoldigheden af erhvervsdrivende
- Igen, fylder ofte hele fortovet.
- Man kan jo lige så godt bruge arealerne som er.
- Byen har brug for indtægter
- Jeg synes de skulle betale for det.
- Det er godt med muligheder, men jeg kender ikke til økonomien bag.
- Ellers skulle man nok betale for at sidde uden for, og det ville jeg ikke.
- De skal jo tjene penge - og betale skat :-)
- Jeg troede, at de betalte for det.
- Fordi det gør det hyggeligt
- Hyggeligt
- hvis ud skænkens stederne som har ude servering ikke bare opfattede ude rummet som en oplagt forretnings mulighed men også tænk

- Hvis det koster penge vil de små steder med gode ideer komme til kort overfor store mainstreamsteder uden sjæl. Sjæl og nerve er det der gør udeservering festlig og værd at besøge.
- Jeg synes, det er fedt, for så har alle mulighed for at reklamere og sælge uden yderligere betaling og siden det er offentligt, så synes jeg, at det skal være gratis ligegyldig hvad.
- Det giver vækst
- Fordi så er muligheden der for alle.
- Jeg syntes det er en god ting, for så er det nemt at komme til at få noget godt i maven. Det eneste dårlige ved det er at så har man ikke mulighed for at sidde ned.
- Det er hyggeligt at sidde udenfor om sommeren, dog er der flere steder, hvor borde rodder og tager alt for meget plads.
- Giver god omsætning for erhvervsdrivende
- Det er med til at give liv i gaderne.
- Ude arealet bliver af nogle betragtet som en del af deres forretning og der tages ikke hensyn til fodgængere m/m.
- Udeareal er en ressource, der visse steder er stærkt begrænset - og meget værdifuld. En betaling ville være rimelig.
- Der er i forvejen ret lidt plads.
- Udnyttelse af plads
- Det opfordrer flere til at lave udeservering.
- Så længe der er visse plads- og æstetiske krav og regulering
- De burde betale for anvendelse
- De burde betale til anvendelsen.
- Gælder det alle erhvervsdrivende, at de kan drive forretning på gaden? Tøjboiler o.l.
- Gode muligheder for at promovere sig selv.
- Skal de ikke betale for det. Det er alle vores gader?
- De skal betale for det.
- Dårlig stil
- Det ville være et fint sted at tjene lidt ekstra til kommunekassen.
- Urimeligt for de som lejer
- Det er uretfærdigt i forhold til andre restauranter
- Så længe at der er areal foran butikken er det fint, men ikke hvis det breder sig til gene.
- så har alle råd til det, også kældrelokaler har en chance
- Der burde være et samarbejde
- De bliver stillet bedre end andre erhvervsdrivende.
- Det er en fair løsning
- Fordi jeg ikke har forstand på det
- Stort udvalg
- Skaber liv
- Skaber liv
- Dejligt at de må det.
- Det er fint nok, så længe det ikke bliver for mange.
- Det tiltrækker flere kunder med pladser uden for.

- De optager offentligt rum, der burde være alles, til kommercielle formål :(
- Det skal være en mulighed for alle
- For mig synes jeg, at det virker som en kulturblomstring
- Vi betaler allerede nok i skat
- Udeservering er som sagt dejligt
- Det kommer an på om den erhvervsdrivende optager alt pladsen eller bare et par fliser om de burde betale.
- Jeg betaler skatten
- Bruger ikke udeserveringsmuligheder pt.
- Giver mulighed for kreativitet og holder til en hvis grad kædebutikker ude!
- Liv i byen, godt for turisme.
- Det er erhversvenligt og skaber arbejdspladser
- Der er kommet for mange.
- Det har bredt sig uhæmmet
- Bør bidrage til vedligehold



Forklar hvorfor:

- nogle steder er fortovet spærret af borde og stole
- 1,5 meter er ikke altid nok til at passere, især om sommeren med turister, osv.
- Overholdes ikke - og der er ingen off. kontrolforanstaltninger
- Da byen er ved at blive til Bakken er der jo masser af plads, da der heller ingen biler er

- Bedre transport
- Der skal stadig være plads.
- Så længe det ikke er i vejen, er det super!
- Godt at der er plads, men der kunne måske godt være mere plads til folk, der går forbi.
- Fordi så går man ikke oven i nogle der sidder og spiser
- Godt at biler ikke kan passere
- Hvis der er plads til alle er det vel fint nok.
- Byen for alle
- Så er der taget hensyn til dårligt gående og handicappede.
- Ellers ville det hele blive for presset
- Man kan stadig komme forbi
- Man skal jo ikke være generet af det.
- Fordi der alligevel er rigelig plads
- Så fylder de ikke så meget
- Godt at folk kan komme forbi
- der er mange steder i indre by hvor at fortovet er for smalt.
- Så man også husker at tage hensyn til andre.
- Så man kan komme forbi
- Der skal også være plads til fodgængere
- Der skal være plads til alle
- Der skal være plads til alle
- Det gør det muligt for folk stadig at komme forbi gæster der sidder ved caféerne
- Det gør muligheden for ny erhverv større
- Vigtigt at alle kan passere frit
- Jeg ved ikke hvad der egentlig er behov for. Købmagergade har ikke været sjov op mod Nørreport.
- Bilerne kører meget hurtigt og meget tæt på kantstenen og der opstår farlige situationer for fodgængerne og cyklisterne.
- Alle er så lige for loven. Man kunne argumentere for en større gå-bræmme.
- 1,5 meter er ikke ret meget.
- Så generer det ingen, 1 meter kunne muligvis være nok.
- Det er for lidt til barnevogne og mange gående.
- Der skal være mere end 1,5 meter. Synes mindst 2 meter.
- Burde være 2 meter
- Fordi der bliver taget hensyn til fodgængerne
- Der bliver taget hensyn til fodgængere osv.
- Men det overholdes ikke altid.
- Det er netop kun et udgangspunkt, som ikke overholdes. Fodgængere må ud på gaden.
- For lidt plads
- Men overholdes ikke altid
- Så mindskes generne
- Der skal være plads
- Der skal være plads til alle

- 1,5 m. er for lidt plads
- 1,5 m. er ikke altid nok, men hvis der også er parkerede cykler etc.
- Mere plads til fodgængerne
- Mere plads til fodgængere
- Styrker dansk økonomi
- Så fodgængere ikke skal gå i rendestenen
- Både og. Fint at der skal være plads til alle gående, men om sommeren er vi mange i byen, og man vil være ude, så hellere at der er plads til alle også selvom det er ude.
- Lidt mere plads vil være dejligt. Der kan til tider være for lidt plads på et lille areal med mange mennesker.
- 1,5 meter er måske for lidt plads, men det er fint, at de tager hensyn.
- Det er rimeligt! 1,5 meter er tilstrækkelig plads til barnevogne og/eller rolatorer.
- det giver en levende by
- 1,5 meter burde være nok
- Super
- Synes det skaber liv og en hyggelig stemning
- Det er for lidt plads
- Vi skal vel også ku gå forbi
- Der skal være plads til alle
- Så kan de udsatte også komme til
- Så er der plads til alle
- Plads
- Giver plads
- Det super
- Der måtte gerne være lidt mere plads
- Der skal være plads til både fodgængere og cafégæster
- 1,5 m er ikke nok til fx to barnevogne kan passere hinanden.
- Godt at det er et adgangspunkt - dog mener jeg, at det er nødvendigt at vurdere hver tilladelse separat.
- har ikke nogen speciel holdning
- Så længe der er plads til alle, så er det fint.
- Fordi så kan folk på gaden gå forbi uden problemer
- Det er fint med plads.
- 5 meter, to personer frem, to tilbage, et barn.
- Det giver liv i byen.
- Så længe der er plads til omtalte gruppe, hvor det ikke giver dem gener.
- Det er dog for lidt plads til alle kan komme forbi uden besvær
- 1,5 m burde være fint for at passere
- Det burde være passende, men reglerne overholdes ikke altid. Mere kontrol.
- Det bliver ikke overholdt
- En fornuftig ting, men det bliver ikke håndhævet.
- Det er for lidt plads til passage.

7. Hvordan synes du at udeserveringsstederne generelt påvirker byens visuelle udtryk?



Forklar hvorfor:

- mange steder ser lusede ud
- Levende, venligt for turister, dejligt for beboere og handelslivet
- Det ville blive en provinsby hvis der ikke var udendørs servering ,det giver en hvis hygge
- Det er hyggeligt
- Giver liv og god stemning.
- Giver lidt variation og gadeliv over sommeren
- Det giver liv i gaden.
- Stemning i gaden.
- Skaber hyggelig stemning
- Giver liv
- Giver liv
- Skaber liv.
- Dejligt, når solen står højt at nyde solen.
- Det er ligesom sydeuropæiske caféer og restauranter.
- Liv og hygge i byen - afslappende.
- Det giver en fed stemning
- Det skaber god stemning
- Byens ser knap så "tom" ud.
- Det er hyggeligt, at man kan sætte sig ned og drikke en kop kaffe overalt
- Det gør at der er meget liv og imødekommenhed
- Det skaber liv og holder gang i de handlende
- Det er hyggeligt og gør det for det meste til en rar atmosfære
- Det er altid hyggeligt med en snack på farten eller andet godt.
- Det giver liv til byen, når der er flere mennesker
- Byens mellemrum udnyttes positivt og skaber liv i sommerperioden.

- Giver god stemning
- Liv og glade mennesker
- Når det fungerer, er det med til at skabe liv og stemning i byen, problemet er at det ikke altid er sådan.
- Giver liv til byen
- Trækker turister
- Giver liv
- Jeg holder meget af at sidde ude, så det ser tiltrækkende ud, som regel pænt nok.
- Det er en del af byen
- Igen det skaber stemning.
- Det påvirker mig ikke
- Det påvirker mig ikke, så jeg ved det ikke.
- Det skaber hyggelig atmosfære.
- Niveauet af srald uacceptabelt. Mange cigaretskod, som ikke nødvendigvis kun stammer fra udeserveringsstederne.
- God stemning, liv i gaden og summen.
- Det er hyggeligt
- De skaber stemning og byrummet bliver brugt
- Giver en god og hyggelig atmosfære
- Giver god energi og stemning
- Turister elsker at sidde ude om sommeren. Så det er et plus for Danmark.
- De er flotte
- Det ser godt ud
- Synes der bliver lavet en del i forhold til aktiviteter og byfornyelse
- Skaber en hyggelig stemning
- Fordi vi er forskellige. Fordi vi har mulighed for at mødes.
- Det skaber god stemning
- Stemningsfyldt
- Giver liv og god stemning
- Hyggeligt og "lokalt"
- Skaber liv
- Dejligt med liv
- Hyggelig atmosfære for turister
- Turistattraktion
- Det er helt fint
- ok
- Liv
- De skaber en bedre stemning
- Ikke så charmerende
- Det giver en hyggelig stemning i byen
- Rummet bliver indtaget til kommercielle formål frem for almene
- Som sagt - kulturblomstring

- Det bringer liv til byen.
- Det giver mere liv til Indre By
- Det er hyggeligt med liv.
- Man kan ikke se de smukke facader, som arkitekter har gjort meget ud af.
- Skaber liv
- Liv i byen (mere turisme)
- Skaber liv og en god atmosfære.
- Rodet og grimt
- Giver liv



Hvis ja, hvilke?

- farver og design skal passe til stedet stil
- Byens Forskønnelse (el. ark.afd.) skulle kunne godkende ex. skiltning og farvede lyskæder - og grimme håndlavede skilte mv.
- Jeg synes, at butikkerne klarer det fint.
- Jeg synes, de skulle passe til arkitekturen.
- Jeg synes ikke der er noget nu at kritisere.
- Det gør det livligt og alsidigt, farverigt og festligt at se på, hvis udeserveringsstedernes udseende er anderledes.
- God kvalitet og de skal være rene
- ja, jeg kan ikke gå og spise samtidig
- Det ville ændre Københavns image og tror det ville gøre det nemmere for resten af byen til at se mere enkel og farvekoordineret
- Forskelligheden i udtryk er positiv, men reklame osv. bør vi begrænse.
- Udseende er ikke et problem, forskellighed måske nærmere en styrke.

- Minimumskrav fx ikke plastikhavemøbler
- Stole og borde og hvordan de fremhæver stemningen.
- Kvaliteten, da det er gratis for ejerne at have møblerne, derfor kan de godt investere i kvaliteten.
- Men krav om at pladserne/steder ryddes op ved lukketid.
- Men krav om at pladserne/stederne ryddes op ved lukketid
- Alle har forskellig smag
- Nogle gange ser stederne ikke helt velholdt ud.
- Både og. Det kan se snusket ud nogle steder.
- Mere trækvalitet
- Stadig at vi kan passere
- (Men måske til rengøring, udeservering forpligter)
- Gider ikke grimt gadebillede
- Kvalitet skal fremmes m. krav
- Kvalitet
- Det skal bare være pænt.
- Ingen plastikstole + borde
- Størrelse - de bør fx kunne stilles væk/ind om natten.
- Fokus på æstetikken
- Forskellighed en fordel
- Møblerne bør være i god kvalitet.
- Oprydningen skal være på plads.
- Sikre stole uden skarpe kanter. Tunge nok til ikke at blive taget af vinden.
- Flot helhedsindtryk bør sikres.
- Ja, der skal være stil over det - ikke en losseplads for møbler
- Jeg mener generelt, at de er pæne.
- Ensartede møbler, ingen plastik.



Hvis ja, hvilke:

- ingen røg og lugt
- Miljørigtige
- Det har man ikke brug for
- Ikke så meget CO₂
- Det kunne jo være smart, hvis man skulle bruge dem, der var mest energibesparende.
- af miljømæssige hensyn synes jeg, man bør skære ned på varmelamper.
- Tænk grønt
- Det er nødvendigt at have varmelamper, når det er lidt køligt.
- Det er rart med varmelamper aften og kølige dage, men jeg tror det giver sig selv. Man sætter sig ikke, når det er koldt.
- man skal sidde ude når vejret er til det og ikke ud fra hvor mange varmelamper man kan få plads til, mindre folk mindre støj
- Måske. I det store hele bør brugen af varmelamper begrænses af miljømæssige hensyn.
- Miljøvenlige
- Energifrås. Tæpper ok.
- Æstetiske og ikke luftforureningende eller lugtgener.
- Cafeer og restauranter
- Dansk klima er ikke til udeservering. Det er kun et påskud for at der også kan ryges. Giver øget støjniveau til slut om aftenen efterfulgt af oprydning mm.
- Det er ikke miljøvenligt og bør mindskes
- Det bestemmer de selv.
- Bare det er sikkert.
- Varmelamper til opvarmning af udendørs luft skal omgående forbydes. Vi kan ikke tillade os som en CO₂-ansvarlig by at opvarme atmosfæren med andet end vores egen ånde. Resten er rent frås.
- Forbyd dem
- Forbyd det. Hvis man vil sidde udenfor, må man bide kulden i sig eller gå indenfor.
- Det bliver meget hurtigt koldt
- Have flere, når det er køligt
- Det ville da være rart, så man kan være udenfor.
- Varmelamper er generelt spild - er det for koldt, bør folk sidde inde eller tage mere tøj på!
- Jeg ved ikke hvilke krav der gælder, men jeg mener at kravene skal være klare og med fokus på høj sikkerhed.
- Nej, elsikkerhed/brandfare
- Sikkerhed/brandfare
- Dog ift. brandfare - har dog indtryk af, at de er sikre at bruge i dag.
- Det skulle forbydes at bruge energi på at opvarme atmosfæren bogstavelig talt.

10. Er der steder i Indre By, som ikke er egnede til udeservering?

- beboerne skal også have noget at sige eller på anden måde blive hørt - der kan bo nogle lige over cafeen som bliver generet af støj og lugt
- Feks. Noerregade og de smalleste gader i den indre by.

- nej ikke hvis blot man overholdt lukketidspunkter når det er tæt ved beboelse
- Ja hvor der er mange i samme område ,det må ikke blive for tæt,
- Nej
- Hm, motorveje? Eller nej.
- Så længe det ikke blokerer for tovene.
- Kun gader med biltrafik (kender ikke noget eksempel).
- Smalle gader eller på smalle fortove
- De store gågader og de helt små stræder (i dagtimerne).
- Små gader, hvor der ikke er plads
- Nej
- Steder med for lidt plads
- Steder med for lidt plads
- Jeg synes, torve og pladser er gode. Det bør ikke være på mindre gader.
- Nej
- Hvor fortovene er for smalle.
- Ved ikke
- Hvis det er for småt.
- Ikke umiddelbart
- Nej
- NEJ
- Nej
- Ved ikke
- Ikke hvad jeg har bemærket
- Istedgade, Nørrebro, Christiania
- Kan ikke komme på nogen.
- Kan ikke komme i tanke om nogen.
- Meget travle steder, som tæt ved Nørreport, egner sig ikke.
- I princippet nej.
- Smalle gader
- "Alle steder er vel lige egnede, det drejer sig vel om at man tilpasser det omkring liggende, det være sig de gående, cyklende og biltrafikken .
- Igen ikke bare at slå streger på et stykke papir, men komme ud og se hvordan at det fungerer i den ""virkelige"" verden. ting tager sig mange gange anderledes ud på papir."
- Mange små gader og snævre fortove, samt visse hovedfærdselsårer.
- Nej
- Små gader, fx Pilestræde
- Der skal være plads til fodgængere!
- Der er steder, hvor der ikke er plads på grund af trængsel.
- Nej
- Ja
- Nej
- Latinerkvarteret - der er ikke plads

- Egentlig ikke
- French chicken
- I de meget snævre gader.
- F.eks. områder med mange mennesker og meget lidt plads
- Nej
- Umiddelbart nej -> jo... Københavns Hovedbanegård.
- De små gader
- Ikke umiddelbart
- ja hvor der er beboelse ,så må der være begrænsninger hvor mange der må være, også lukke tidspunktet.
- Nej
- Smalle gågader
- Skindergade, generelt smalle gader.
- Kender ikke alle. Umiddelbart nej.
- Ja, steder med mange mennesker, f.eks. Strøget.
- Steder med meget trafik. Strøget.
- Hvis stræderne er for smalle!
- Ja, der er fx mange smalle gader i Middelalderbyen., hvor det slet ikke er velegnet.
- I think it's fine how it is. Neutral.
- Steder, hvor pladsen er trang.
- Ja
- Muligvis - af praktiske grunde - men da jeg ikke konkret kan påpege steder, så er svaret samlet set nej!
- Jeg syntes, at det er hyggeligt alle steder, om det så er på en plads eller i de små gader.
- Man skal måske passe på at putte for mange på Strøget.
- Vandkanten
- Nej
- Måske - kan ikke lige tænke på eksempler
- Ikke umiddelbart
- Nej
- Frederiksholm
- Vejene
- Nej, blot der er plads og en rimelig mængde

11. Er der steder i Indre By, som er særligt egnede til udeservering?

- gammeltorv nytorv
- ved ikke
- Det finder de innovative bar og cafeejere selv
- Torve
- Indre byen som ikke er ligeså høje økonomisk
- Strøget, Vesterbro

- Store pladser, som fx. Kultorget
- Strøget, torvepladser.
- Ved Søerne eller andre rolige steder.
- Pladserne
- Åbne pladser
- Ved Søerne
- Torve og åbne pladser
- Torve og pladser
- Torve og pladser og omkring Søerne?
- Kultorget, ved Storkepringvandet
- Gågaden og brede fortove.
- Grønne områder, springvand, langs kanalen
- Steder der kan klare det, grønne områder.
- Det kræver selvfølgelig at der stadig er plads til fodgængere og forbipasserende.
- Der hvor der er plads
- Pladser og gader, hvor det stadig er muligt at komme forbi.
- Diverse torve/pladser
- Kultorget
- Ved ikke
- Hver en lille plet har sin berigelse og de store pladser gør det ikke alene
- Alle har ret til udeservering
- Strøget
- Nyhavn
- Strøget og Vesterbro
- Kultorget måske?
- Torvene, på vej op til stationerne osv.
- Ville mene mindre sidegader er perfekte
- Ved kanalerne
- Torvene
- Strøget, samt mindre gader med begrænset trafik.
- Pladser, torve, langs vandet/kanalerne
- Torvene
- Store pladser
- Det ved jeg ikke nok om.
- Hvor der er plads.
- Der hvor der er mange mennesker.
- Store torvepladser
- Støre torve
- Større pladser, som torve, bredere gågader.
- Rådhuspladsen - der er masser af plads
- Større pladser
- Gamle bydel

- Havnefronten
- Strøget, Israels Plads, parker, langs vandet.
- Strøget
- Strøget
- Torvene
- Restaurant Kultorvet
- Restaurant Kultorvet
- Store pladser som fx Kultorvet
- Alle torve og pladser, palæer og de dejlige solskinsarealer
- gågader
- Større områder med god plads
- Ja, store torve
- Mange
- De lidt større gader
- torve
- Kultorvet og Strædet
- Pladser, hvor der er god plads.
- Synes det er ok, som det er nu.
- Store pladser
- Store pladser
- Torve :-)
- Større pladser, fx Kultorvet og Gråbrødre Torv.
- Torve og pladser
- Ja, Christianshavn
- Åbne pladser o.lignende.
- De små gader. Det er hyggeligt.
- Christianshavns Kanal
- Skidenstræde
- Indre By
- Den lille havfrue - alle seværdigheder
- Torve, pladser, langs kanaler.
- Kultorvet - torve generelt
- Alle
- Alle torve + gågader
- Nyhavn, Kultorvet, Gråbrødre Torv.
- Havnen
- Torve og pladser

12. Andre kommentarer

- Jeg mener ikke, at der er brug for yderlige steder i indre by med udeservering.

- Der bør NU tages affære omkring overskidelser af de i øvrigt gode og velbeskrevne regler. Det er ikke de fastboende københavnere, der skal klage og klage. Kommunen bør sætte vagter på - (på samme måde som p-vagter)
- Hvis der skal stilles krav til udseendet af cafeer ,vil det blive ensrettet og kedelig, det bør man slet ikke blande sig i.
- Nej
- God idé med is og spørgeskema! Sender gode vibes og smil herfra :-)
- Kunne godt tænke mig at Københavns Kommune mere aktivt er ude og sørge for at ude serveringen m/m foregår på alles vilkår og ikke bare slå nogle streger på et stykke papir for derefter lade det være op til den/dem der har ude serveringen at sætte dagsordenen, det ville nok i mange tilfælde være med til at få uoverensstemmelserne nemmere og hurtigere ud af verdenen.
- Synes udeservering skaber liv! Men det skal ikke være til for stor gene for naboerne.
- Jeg kommer ikke tit, men nyder de steder jeg har set. Har af og til oplevet for lidt plads.
- Fejevogne larmer meget.
- Tak for is :D
- Tak for is :-D
- Generelt giver udeservering god stemning
- Fedt med udeservering... og IS.
- kommunen skal ikke blande sig i udeserveringens udseende , heller ikke i cafeer , restauranter ,det er da det der gør forskellen spændene
- Godt spørgeskema :)
- Jeg kan godt lide udeservering.
- Hvor i hede hule helvede er toiletterne?
- Lad os få liv i byen.
- Der mangler offentlige toiletter