

Bilag –kommentarer til Bydelsplanen

Ayhan Can, 2200 Kultur

Bydelsplanen ser både spændende og ambitiøs ud.

Det kunne dog være interessant hvis der kom nogle mere kvantitative mål ind i planen. Det gøre det altid lidt sjovere :-)

Jeg har noteret med, at der foreligger nogle ønsker for Nørrebrohallen. Dog er seneste tilbagemelding fra Budgetforhandlingerne, at biblioteket ikke flytter ind i hallen og der er ikke afsat midler til hal 3 (muligheden for elitesport).

Lene Hansen, borger via Nørrebrobasen

Jeg er stor tilhænger af en grønne by. Det lyder spændende med regnvandsåer gennem bydelen. Jeg vil foreslå én på baneterrænet - det kunne blive et godt rekreativt område. Det mangler vi meget.

KTK-grunden skal forblive et område for kreativ udfoldelse. Det er af stor betydning for de unge her i området. Vi har IKKE brug for flere boliger. Jeg synes, vi skal lave en underskriftindsamling, så dem inde på rådhuset kan fatte det.

Flemming Jensen, Nørrebro United

Generel kommentar

Nørrebro United mener, at det frivillige foreningsliv, skal tænkes ind i ALLE dele af bydelsplan. Det frivillige foreningsliv har i mange år måtte ligge under for bydelens blomstrende projektkultur. Denne projektløsning har vist sig knap så effektiv og nærmest nytteløs på den lange bane.

Nørrebro United mener, vi kan bidrage til løsningen af ALLE bydelsplanen områder. f.eks. er tryghed, sundhed, beskæftigelse og Nørre Campus alle områder Nørrebro United også arbejder med, og klubben mener, at vi kan bidrage til langtidsholdbare løsninger. Det er vigtigt, HVIS man ønsker et stærkere frivilligt foreningsliv på Nørrebro, at foreningerne indtænkes i de flest mulige områder, hvor foreninger mener, de kan bidrage. Eller vil det frivillige foreningsliv på Nørrebro også i fremtiden spille en marginal rolle i bydelen.

Kommentar til indsatsområdet ”Overgang mellem skole og foreningsliv.”

Nørrebro United har ikke behov for at anvende skolerne til rekruttering – børn og unge står allerede i kø for at blive medlem af klubben. Nørrebro United savner i højere grad faciliteter og ressourcer til at løfte ift. rekruttering. Kommunen har allerede idrætsguider, der hjælper børn og unge i foreningerne, og kommunens/idrætsguidernes kartotek bugner allerede med børn og unge, der vil spille i Nørrebro United. Det samme gør klubbens interne venteliste. Nørrebro United søger primært faciliteter og ressourcer for at kunne optage flere børn og unge.

Hvis Nørrebro United skal have glæde at samarbejde med de lokale skoler, kræver det, at der er faciliteter til rådighed. En ide kunne være at lave fodboldtræning fra f.eks. kl. 13 eller kl. 14 direkte efter skoletid. Men det vil kræve ressourcer/økonomi, da en sådan løsning pga. tidspunktet er svær at løse på 100 % frivillig basis.

Nørrebro United ønsker ikke en løsning, hvor klubben overtager idrætstimerne. Denne løsning finder vi kortsigtet, og mere rettet mod de idrætsgrene, der ønsker at præsentere deres idrætsgren. Det behøver Nørrebro United ikke med fodbold! Børn og Unge skriger allerede på mere fodbold på Nørrebro.

Erfaringer fra bl.a. skolesport er desuden, at den rekrutteringsmæssige gevinst ved at præsentere idrætter er begrænset.

Gitte Lunding, Kulturcenter Assistens

Her kommer vores umiddelbare reaktioner på Nørrebro Bydelsplan

Assistens Kirkegård er slet ikke nævnt i Nørrebro Bydelsplan som andet end afsæt for den grønne korridor gennem Sjællandsgade til Fælledparken.

Den nævnte, grønne korridor forekommer os at være en rigtig god idé.

Det kunne være på sin plads at fremhæve 2020-planerne for kirkegården: En helhedsmæssig fremtræden, men med forskellige funktionsområder.

Og så er vi da også lidt kede af at de videnspædagogiske aktiviteter i Kulturcentret ASSISTENS heller ikke er nævnt (når nu eksempelvis LilleraturHaus i Møllegade er nævnt).

Kulturcentret ASSISTENS kan indgå både på "skolesiden", viden gennem oplevelser og på "kultur- og fritidssiden", teaterprojekter og levende formidling med aktører på kirkegården, hvor fortid møder nutid. Jeg har vedhæftet den fælles VPAC-folder, der præsenterer, hvad de "videnspædagogiske aktivitetscentre" er for nogle størrelser.

Vi har på Nørrebro god grund til at være stolte af det særlige byrum, som Assistens Kirkegård udgør. Som kulturelt erindringsrum befinder kirkegården på Nørrebro sig på niveau med de berømte kirkegårde i Paris og London, hvor fortid møder nutid, med navngivne døde, der kan indplaceres i vores kulturelle selvforståelse:

Digtere, malere, naturvidenskabsfolk, filosoffer og virksomhedsgrundlæggere.

Vi synes faktisk også, at man på Nørrebro skulle være glade for at rumme et Videns Pædagogisk Aktivitets Center! Det er der ikke mange andre bydele i København der har.

Ud af de 14 centre er det kun Kulturcentret ASSISTENS og Planetariet der ligger i København.