

Søren Holmboe

Fra: Ole Lindholm [olelindholm@mac.com]
Sendt: 26. april 2007 10:03
Til: Mikkel Warming
Emne: At bemærke!

Opfølgningsflag: Opfølgning
Flagstatus: Rød

Ang. Sundhedsrum på Vesterbro:

Kære Hr. Warming

Jeg var desværre forhindret i at møde op på PH Cafeen til Borgermødet. Og jeg mener desværre!

Efter at have konfereret med flere deltagere på aftenen, hører jeg at man seriøst overveje at lægge Sundhedsrummet i Kødbyen lige for vores indgang til Lille Colbjørnsensgade. Men så bliver der altså ballade!

Vi vil gerne hjælpe til, at narkomanerne får bedre vilkår. Der er bare ét kæmpe problem du overser: Når narkomaner tiltrækkes, tiltrækkes også deres problemer. Brugte kanyler (man må jo ikke fixe i rummet) - narkomnernes interne slåskampe, pushere, forhutlede hunde, råb og skrig, osv. osv. Man skal da ikke have specielt meget fantasi, for at forestille sig det, skal man? Ikke som beboer her ihvertfald

Og det næste er så alt deres svineri, som følger med som - og sidegevinsten: kriminaliteten!

Jeg i øjeblikket en regning til at ligge på 14.218 kr. efter sidste indbrud i min bil (dør brækket op med kojern) som jeg gerne viser dig. (Og ja, det VAR en narkoman for vedkommende havde sgu smidt en brugt kanyle på passagersædet) Min nabo havde sidste år indbrud 5 gange i sin bil 5 gange! Derudover kommer så selvfølgelig ALLE de problemer og indbrud vi har i vores bygninger, vaskerum m. v.

Jeg har selv boet i Brooklyn på Manhattan i slum for år tilbage. Og det kunne jeg såmænd sagtens gøre igen. MEN mine børn kan ikke! De er sgu pisse bange når man går forbi den gamle "stikhøj" på Halmtorvet!

Og hvis du bare én gang har prøvet at gå med dit barn i hånden forbi en narkoman som skyder sig i låret, eller er i fuld gang med at bryde en dør op - ja, så ved du hvad jeg snakker om.

Vi huser i vores andelsforening i øjeblikket "Klippen - Kirken på gaden" som ligger lige overfor det foreslåede rum på Halmtorvet.

Selvom vi sagtens kunne opsigte dem, har vi valgt at hjælpe dem istedet - så jeg mener vi tager vores tårn med de socialt belastede.

Hvis sundhedsrummet placeres her udvikler det sig jo til Mekka for narkomaner og pushere på Vesterbro! Og som jeg skriver til, kommer det ikke til at ske! Under nogle omstændigheder!

Jeg tager i dag kontakt til pressekorpsset (TV2, EkstraBladet og BT) i og foreligger dem sagen. At lægge et Sundhedsrum midt i børnekulturelt centrum og ved siden af et gymnasium! Det begriber jeg ikke du som politiker vil lægge navn til.

Vi siger pænt NEJ TAK

(Og det gør samtlige beboere jeg har talt med også, Ryssensten Gymnasium, Andelsforeningen Kvægtorvsgade også)

Dog venlige hilsner

Ole Lindholm

Formand
Andesforeningen Lille Colbjørnsensgade 5-9

