

Indlæg på Dugnads hjemmeside

Sagt og skrevet om placering af sundhedsrum

Af: Michael Lodberg Olsen den 10 april 2007 under Sagt og skrevet

27. marts skriver Morten Vestergaard fra Jyllands Posten, under overskriften "Hvor skal sundhedsrummet ligge?" om placeringen af det nye sundhedsrum med værested. Sandre Holm der er beboer i Abel Cathrines Gade siger til JP: "Der er i forvejen mange, som fixer på gaden, så det ville da være fint både for dem og os beboere, hvis de fik et sted at være. Det er jo ydmydende for dem at de i dag bliver nødt til at stå på gaden".

Formand for Vesterbro Lokalforsamling, Niels Vestergaard udtaler til JP om placeringsmuligheden i Abel Cathrines Gade: "Gaden er i forvejen hårdt ramt af mange stofmisbrugere, og det kan næsten kun blive bedre. Formålet med sundhedsrummet er jo netop at få misbrugerne væk fra gaden og give dem et sted at være".

Kommentarer

1. Michael Lodberg Olsen

10 april 14:29

"Sundhedsrum nabo til vuggestue" er overskriften på et læserbrev 2. april i Vesterbro Bladet af Gunnar Mogensen, Istedgade 24. Han skriver blandt andet: "Nærmeste nabo i Abel Cathrines Gade vil blive vuggestuen Abel med 48 pladser. Og hvis sundhedsrummet kommer til at tiltrække narkomaner og deres forsynere i samme grad, som det er tilfældet med Mariatjenesten, vil forældre og børn komme til at løbe spidsrod mellem disse personer, når de skal til og fra vuggestuen."

2. Michael Lodberg Olsen

12 april 09:10

Under overskriften "Brug for åbenhed om Dugnad-centeret" skriver Peter Christensen, medlem af menighedsrådet i Mariakirken og repræsentant i Dugnad Følgegruppen for Narkofrit Vesterbro et læserbrev i Vesterbro Bladet d. 11. april: "... Således fortsættes åbenlyst en kedelig strategi, hvor Kommunen og Dugnads bestyrelse holder kortene tæt på kroppen, formentlig i misforstået angst for at upopulære beslutninger offentliggøres for tidligt, med modstand fra lokalområdet til følge." Til slut skriver Peter Christensen "... at netop sådan en sag, der gennem årtier har optændt og involveret så mange forskellige mennesker på Vesterbro, kræver en ekstrem åbenhed, for ikke at skabe mistro og misforståelser blandt parter der til syvende og sidst vil det samme."

3. Michael Lodberg Olsen

12 april 09:22

Niels Vestergaard formand for Vesterbro Lokalforsamling og medlem i bestyrelsen for Dugnad svarede 11. april Peter Christensen. Niels skriver blandt andet: "... Jeg er nemlig helt overbevist om, at de mange involverede i denne proces (herunder naturligvis ikke mindst beboere og stofbrugere i området) er frustrerede over og kede af, at der er gået så lang tid uden, at det har været muligt at åbne det nye sted med værested og sundhedsrum." ... "Nu da Københavns Kommune er kommet et skridt længere omkring en mulig placering, skal et nyt borgermøde planlægges, ligesom vi også ønsker et webbaseret debatforum i gang, så placering m.m. kan debatteres grundigt." Nils slutter svaret med at skrive: "... Det ser nu ud til at gå i den rigtige retning, og jeg ser frem til et godt samarbejde, for jeg håber og tror da bestemt at du har ret Peter, når du skriver, at alle parter til syvende og sidst vil det samme."

4. Morten Fremming

12 april 15:10

Jeg synes forslaget om at placere sundhedsrummet i kødbyen lyder fornuftigt. Kødbyen er ikke et decideret beboelsesområde og ligger i fin afstand fra hovedbanegården m.m.

5. Mette Seiding

12 april 21:34

Nej til sundhedsrum i Den Brune Kødby.

Den brune kødby er af Københavns Kommune udråbt til børnekulturelt centrum, i national såvel som international sammenhæng. Hvis det stadig er kommunens hensigt med området synes placeringen af et sundhedsrum mindst talt ikke gennemtænkt.

I den brune kødby har man samlet børneinstitutioner som Københavns Kommunes Billedskole og Københavns kommunes musikskole, her har man øvelokaler for børn og unge. Rysensteen Gymnasium har undervisningslokaler her og vil være umiddelbar nabo til sundhedsrummet. Den brune kødby er stedet hvor der arrangeres udendørs børnemusikfestival, børnekulturmesser og meget andet. Et sundhedsrum/fixerum midt i samme område er efter min mening en temmelig tåbelig cocktail.

Men hvis Børne- og ungdomskulturen i København har SÅ usædvanligt brede rammer, var det måske mere på sin plads og i stedets ånd at give plads til et nyt ungdomshus her i stedet?

Hertil kommer at en placering af et sundhedsrum i umiddelbar nærhed af indre Vesterbros tættest beboede og meget børnerige karre, ikke synes særlig velovervejet. Slet ikke når et af hovedargumenterne er at sundhedsrummet skal medvirke til at afhjælpe belastningen af nærområdet.

Sundhedsrummet er for brugere af lovlige stoffer, ikke fixerum for ulovlige stoffer -endnu.

Derfor synes det arrogant at påstå at netop handelen og indtagelsen af de ulovlige stoffer i bydelen vil forsvinde fra gaden, når sundhedsrummet oprettes.

Det er planen at sundhedsrummet, lige så snart man kan få lov, ændrer status til fixerum. I den forbindelse vil man i samarbejde med politiet oprette en "gentleman-zone" i en radius omkring fixerummet. En zone hvor der fx vil være helle for besiddelse af stoffer. En ordning der i Oslo har ført til at man i kvarteret omkring fixerummet har massive problemer med handel med alle slags stoffer. Zonen omkring et sundhedsrum placeret i den brune kødby vil ud over tæt beboelse omfatte såvel børnekulturelle aktiviteter og undervisningslokaler for gymnasiet.

En placering af sundhedsrum i Abel Catrines Gade er af samme og mange andre årsager lige så tåbelig. Jeg mener det er på tide at forlange at DSB gør sig sit ansvar bevidst og hjælper kvarteret i stedet for bare at skrue op for marchmusikken. Det tidligere IC supermarked på hovedbanegården har stået tomt i årevis, det har egen indgang i gadeniveau og en placering der i alle henseender er OPTIMAL til funktionen.

6. Kresten Anderskov

18 april 11:46

Abel Catrines Gade 13 duer ikke som sundhedsrum.

Vuggestuen Abel er adskilt fra gadens stofmisbrugere og deres affald ved en simpel sluse. Denne sluse udgøres af to porte, som definerer en bufferzone mellem Abel Catrines Gade og institutionens legeplads. Men dette område deler institutionen med netop Abel Catrines Gade 13. Skulle beslutningen om placering af sundhedsrum falde på Abel Catrines Gade 13, ville man derfor praktisk placere dem på institutionens legeplads.

Det er på nuværende tidspunkt kun forsvarligt at drive institution på Abel Catrines Gade på grund af slusen og dens klare adskillelse fra gaden. Placering af sundhedsrum på Abel Catrines Gade 13 vil definitivt nedbryde denne adskillelse, hvorfor man er nødt til at finde en anden løsning - eller en anden bygning og legeplads til institutionen.....

7. Dorthe Jensen

19 april 19:07

Nej til Sundhedsrum i Abel Catherines gade nr. 13.

Som tilflytter til Kbh's Kommune og Vesterbro, har jeg ivrigt fulgt med i den udvikling som er sket i bydelen de seneste år. Vesterbro har altid rummet og været symbolet for mangfoldigheden.

Her findes alverdens butikker og kiosker, den rige akademiker, den fattige narkoman, middelklasse familien og deres børn, samt en masse børn og familier fra hele verdens riger. En farverig og koloritfyldt skare, som giver Vesterbro den charme som bydelen er kendt for.

For nogle år siden valgte Kbh's kommune at åbne en vuggestue med beliggenhed i Abel Catherines gade nr. 17, så kommunen kunne leve op til deres lovning om pasningsgaranti, men nu tyder den seneste udvikling, (har kun kunnet følge en lille debat i Vesterbro lokalavis), at selvsamme kommune overvejer og diskuterer et sundhedsrum for narkomaner, med beliggenhed klos op af den forholdsvis nyåbnet vuggestue. Jeg har ikke kunne læse mig frem til den præcise placering af Sundhedsrummet, men kan ikke forestille mig, hvordan dette vil kunne lade sig gøre, uden at Sundhedsrum og vuggestue skal dele udenomsarealer.

Jeg er ikke selv mor, men kan ikke i min vildeste fantasi, forestille mig små børn og narkomaner færdes side om side i en dagligdag. Alle ved hvad der sker når et spædbarn finder en genstand fascinerende og spændende, ja så skal den undersøges og udforskes, smages på og berøres. Jeg tror at alle, ligesom jeg selv, ikke kan forestille os billedet af et lille spædbarn sidde med en fyldt og brugt kanyle i munden.

Dette plus utallige andre skræmmebilleder vil blive realistiske, da børn fra 0-1år ikke har nogen bevidsthed, dette betyder at de ikke kan forudse konsekvensen af deres handlinger, da de ikke har den nødvendige viden og erfaring omkring hvad en kanyle, glasskår og cigaretskod er, og hvilke risici der kan afstedkomme.

Jeg har tidligere selv arbejdet på en behandlingsinstitution for narkomaner, og har derfor utallige erfaringer med det svineri som de efterlader. Her tænker jeg på urin, eskrementer, opkast, cigaretskodder, brugte kanyler, knuste flasker m.m. Desuden har jeg i mit arbejde oplevet en del kriminalitet i form af hærværk og tyveri, for ikke at nævne utallige skænderier/slagsmål da mange af dem har psykiske problemer forårsaget af deres stofmisbrug.

Jeg tror hverken at de forældre, børn og personale som er brugere af vuggestuen i Abel Catherines gade, vil trives under og med disse omstændigheder, og jeg ser at konsekvensen må blive, at nøglen i vuggenstuen må drejes om, da jeg ikke kan forestille mig hvordan et pædagogisk personale, skal kunne få solgt institutionen til nye forældre og deres små guldklumper.

Dette vil betyde mange tomme pladser, dalende økonomi og dermed en langsom kvælende død...

Som skatteborger i Kbh's Kommune, forholder jeg mig utrolig skeptisk og undrende over for hvordan kommunen forvalter vores Skatte kroner. Jeg tør ikke gætte på hvor mange millioner det har kostet at starte en ny institution op, for derefter at lukke den igen indenfor et par år.

Mit opråb skal ikke forstås sådan, at jeg ikke synes, at narkomanerne ikke skal hjælpes (for det skal de). Ideen om et Sundhedsrum er ideel og ideologisk korrekt, men motivet til den nye institution tror jeg desværre ikke på. Målet med institutionen er at få narkomanerne væk fra gaden, hvor de for nogle står og skæmmer i gadebilledet. Betyder dette, at det derfor bliver

lovligt, at stå og handle stoffer lige ved vuggestuen?!....og hvad med de piger der tjener til deres stoffer via. prostitution, skal de gøre sig et spinkelt og sørgeligt forsøg på at sælge deres kroppe til familiefædre som kommer og bringer og henter deres børn?! (tror disse piger har lidt nok nederlag)

Der er kommet to foreslag til placering af det nye Sundhedsrum, og begge foreslag indbefatter børn indenfor tæt rækkevidde....Dette finder jeg stærkt kritisabelt og står undrende overfor tankegangen bag placeringen, hvordan kan man overhovedet tænke den tanke....Jeg er træt af at Kommunen råber op om anerkendelse og børns rettigheder, for hvor meget er der efterhånden i disse ord, og hvem taler efterhånden børnenes sag??? Personligt mener jeg, at det er en ommer, der må kunne findes en bedre placering for alle parter, ellers er der kun tilbage at sige "Fra vugge til krukke = at åbne og lukke".....

8. Per Møller

26 april 15:43

Efter min bedste overbevisning er ingen af de to steder overhovedet hensigtsmæssig. Hvis man absolut skal placere sundhedsrummet et af de to steder er den Brune kødbyt nok det bedste valg - dels er det ikke placeret midt i et beboelsesområde, tilgængeligheden er god, og det må kunne laves/indrettes således, at det ikke er til voldsom gene for de mange mennesker, børn som voksne, der har deres færden!

Desuden forekommer placeringen i Abel Cathrinesgade umiddelbart ved siden af en Vuggestue, som en forvaltnings- og planlægningsmæssig svipser! Her skal en mængde mennesker trygt kunne bringe og hente deres små kommende verdensborgere, uden konstant at skulle frygte for børns og egen sikkerhed! Det bedste ville utvivlsomt være at finde et helt tredje sted - f.x. er det længst nedlagte IC supermarked på Hovedbanegården nævnt som et rigtigt godt alternativ - selv om jeg også godt kan se bagdelene ved den løsning!!

mvh.

Per Møller

Planlægger

9. Rikke Trondhjem

27 april 20:45

Jeg synes det er vigtigt ikke at glemme brugerne af sundhedsrummet i den her sammenhæng. Der skal være plads til dem også. Jeg bor selv på Abel Cathrines gade og ser intet problem i et sundhedsrum her, det er jo her narkomanerne færdes. Jeg har dog set en brugerundersøgelse lavet af en her på sitet som siger at brugerne selv ville foretrække kødbyen, også netop fordi det ville være mest hensynsfuldt overfor andre, idet det er mere isoleret. Det synes jeg er et utrolig flot overskud fra mennesker som jeg kun kan forestille mig

har det sværere end jeg. Så take a pick Abel Cathrines gade eller kødbyen, bare det sundhedrum bliver oprettet!

Hvad siger stofbrugerne

Af: Gadejuristen den 23 april 2007 under Hvad siger stofbrugerne?

Gadejuristen har haft et spørgeskema med på gaden for at høre stofbrugerne hvilken placering de foretrækker:

Kvinde, været i lokalmiljøet siden 1994: "Abel Cathrinesgade er bedst. Jeg synes det skal ligge i Abel Cathrinesgade, fordi det ligger tættest på Mariakirken, Istedgade og Mændenes Hjem, altså der hvor vi alligevel opholder os nu".

Susanne, været på Vesterbro siden 1988: "Brune Kødbby er bedst, da man så har lidt mindre chance for at små, store og ja selvfølgelig også voksne mennesker skal lide under at skulle se på en masse stofmisbrugere - os - dagen lang".

Jan, 43 år, været i Gaden i 16 år: "Brune Kødbby, det er et godt sted"

Johnny, 42 år, været i Gaden siden 1980: "Der bor for mange mennesker i Abel Cathrinesgade der måske vil være generet af det"

Uffe, været i Gaden siden 1985: 'Brune Kødbby ... fordi det ligger lidt afsides'

Henrik, været i Gaden de sidste 15 år:

'Brune Kødbby ... Vi bruger stedet tit allerede. Det ligger mest afsides. Så den er ideel for os aktive narkomaner. Så det er et stort ønske.'

Rikke, været i Gaden siden 1998:

'Brune Kødbby. Det bliver benyttet af misbrugere i forvejen plus det ligger lidt anonymt'

Alex, været i Gaden siden 1992:

'Foretrækker Brune Kødbby, fordi der ikke er så mange beboere og børn på Halmtorvet som i Abel Cathrinesgade'.

Mand, været i Gaden siden 1980'erne:

"Abel Cathrinesgade er det bedste sted".

36 år, været i Gaden siden 1988:

'Brune Kødbby, det er der behovet synes højest, dette baserer jeg på hvad mit eget behov kunne være og i hvert fald har været. Pga at de fleste brugere kommer ad den vej'.

Kjeld, 48 år, været i Gaden i ca. 20 år:

'Brune Kødbby, fordi det er lidt væk fra andre mennesker'

Kristian, 40 år, været mange år i Gaden:

'Brune Kødbby, fordi det er væk fra beboerne i Abel Cathrinesgade'

TJ, 36 år, været i Gaden siden 1990:

'Brune Kødby, det er et ok sted, og det ligger ok diskret'

Jan, 29 år, været i Gaden siden 1995:

'Brune Kødby, ja, fordi at det er så dejligt tæt på det hele. Og så er det et godt sted'.

MM, 21 år, været i Gaden siden 2000:

'Brune Kødby. Ligger tæt på Hovedbanen'

Dan, 41 år, været i Gaden siden 1985:

'Brune Kødby. Ligger ugeneret'

Mont, 36 år, været i Gaden siden 1988:

'Brune Kødby, fordi at det er væk fra børnene og beboerne - og er anonymt'

En stemningsrapport fra borgermødet om det nye sundhedsrums beliggenhed, den 24. april 2007 i PH-caféen på Vesterbro.

Af: Gæste Blogger den 24 april 2007 under Borgermødet 24.4

Hvor skal vores narkomaner bo...??

Langsomt, hurtigere og hurtigere fyldes PH caféens foredragssal med borgere, eller snarere beboere, som har narkomaner, deres sprøjter, deres ildevarslende udseende, dårlige lugt og forhutlede tilværelser tæt på egne ønsker om at kunne leve et fornuftigt familieliv.

Mødrene melder sig hurtigst på barrikaderne: - Hvordan sikrer vi, at vores børn ikke tager kanylerne i munden, når de leger i sandkassen? Kan I sikre det, politikere, kan du borgmester?, siger hun, en mor, der ikke har plads til at være åben overfor narkomanernes affald.

Nej, det kan borgmesteren ikke, det har han aldrig kunnet. Sprøjter, de har været dér de sidste 30 år, og muligheden for at børnene stikker sig på dem, har eksisteret ligeså længe. Men måske, måske bliver det bedre med sundhedsrummet, håber borgmesteren.

- I holder borgermøde blot for at legitimere en beslutning I allerede har truffet, siger en mand, der har boet på Vesterbro meget længe.

- Nu synes jeg tonen bliver for hård, siger socialdemokraten, der svarer ham, at vi alle er enige om at et sundhedsrum er godt i mangel på andre og bedre løsninger.

De er dér alle sammen. Borgmesteren, politikerne, borgergrupperne, narkomanernes egen brugergruppe, de midaldrende, de mange unge mødre og de mange fædre, som støtter de unge mødre. Og lægen:

- I skal ikke tro det rykker én verden, at vi nu får et sundhedsrum, siger han, den ansvarlige læge, efter at have gennemgået rummets muligheder.

- Jeg tror nu på det bliver bedre, gentager borgmesteren.

- Hvordan kan man overhovedet tillade sig at tænke på at lægge et sundhedsrum tæt på mit barns vuggestue, siger endnu en moder.
- Kan I lære min 15 måneder-gamle søn, Christoffer, ikke at putte sprøjter i munden, bakker en ung far op.
- Måske I kunne dyppe en sprøjte i levertran, gjorde man ikke det i gamle dage for at afvænne børn, svarer brugerforeningens formand. Nogle griner, mens én nede på tilskuerrækkerne siger "idiotiske abe".

Gymnasirektoren rejser sig: - Jeg er bekymret. Oprigtigt bekymret. Jeg vil gerne have et sundhedsrum, jeg vil rigtig gerne støtte op om bedre forhold for narkomaner og Vesterbros beboere. Man vil have narkomanerne skal kunne benytte sundhedsrummet in-cognito. Men det bekymrer mig at mine mindst 420 gymnasiaster, praktisk talt, skal bruge den samme dør som narkomanerne. Det er ikke in-cognito. Vi har principper, vi holder vores døre åbne, vi er åbensindede, vi er vant til at bruge det ydre rum, som vores egen skolegård, for vi er det gymnasium som har mindst plads. Vi skal ikke ligge på Strandvejen. Men, men, vil vores toiletter og vores klasselokaler nu invaderes af narkomaner? Jeg håber mit gymnasium fortsat vil være ligeså populært, som det er nu. Jeg er bekymret, det er alt...

- Enten i Abel Cathrines Gade 13 eller i den Brune Kødby, det kan ikke blive andre steder, siger borgmesteren igen og så igen.

- Hvad kan vi gøre for at sundhedsrummet bliver attraktivt for narkomanerne, spørger borgerforeningens formand: - nu vi ikke kan tilbyde de sprøjter sig i sundhedsrummet.

Der er gået en time. Tolv beboere fra Vesterbro har allerede ytret sig om rummet ingen vil have tæt på sig selv og egen verden. Femten står på talematerien.

I må undskylde jeg kommer for sent, men jeg springer frem og tilbage mellem amning og praktiske gøremål, sagde den radikale politiker. Jeg kan godt forstå det mødrene siger, dem må man ikke afsværges. Da jeg boede på Vesterbro, tog det mig lang tid at forklare mit barn, at det ikke måtte røre ved sprøjter, som det måske kunne finde på gaden, altså ud over det besvær jeg havde med at forklare mit barn om pornoen i vinduerne og de prostituerede, de er ikke helt så normale, måtte jeg sige til mit barn, de piger, de er ikke helt så normale. Jeg forstår godt mødrene, man kan ikke klare ens børn kan tage skade, sagde den radikale.

Det var lige efter manden fra Rewentlovsgade havde sagt, at han ikke gav en fis for alle disse hysteriske mødre, som kun tænkte på deres egne børn, - så må I flytte til Gentofte, havde han sagt, - her vil vi altid have problemer med narkomanerne.

Søren, beboer på Vesterbro

Kommentarer

1. Catrine Waltersdorph

2 maj 11:17

ATT.: Beslutningsmagten af sundhedsrum.

Med stor interesse i placering af ovenstående, og dens forslag, finder jeg forslagene som ikke optimale, hverken for vesterbro(beboere)de tilhørende narkomaner og erhverv. Med dette skrevet er mit udgangspunkt i denne aktivitet at Kbh. kommune- socialforvaltningen og alle andre der sidder med beslutningsmagten, for en gangs skyld får klarlagt mål - formålet og en sammenhørighed mellem kultur - erhverv - beboer og narkomaner, der kan fungere mange år frem, her tænkes der på organisatorisk tværfaglighed der er ikke eksisterene. Der er ingen samhørighed - sammenhæng overhoved i Kbh, dermed en halv løsning på sundhedsrummet der i sidste ende er unødvendige brug af ressourcer fra alle parter. Om der er brugt et ½ år på at finde locations til rummet er ikke et sagligt argument, for grundlaget for at placere rummet, om det så tager 1 år mere for at finde den optimale løsning af sundhedsrummet er dette relevant, i det lange løb. Det er typisk og rent idioti at kommunes organisatoriske tværfaglighed ikke forefindes ellers er den mekanisk og dens beslutningsmagt ikke formå at benytte/ udnytte ressourcen som er nødvendigt, dermed er beslutningernes grundlag usaglige og uaktuelle samt ingen relevans for nogle partner. Vågn op, gnid sandet ud af øjne få klarlagt mål - formål mellem kultur - erhverv - beboere og narkomaner. Mere tværfagligt arbejde, for en løsning der fungerer i mange år frem, med formål at styrke Kbh, Vesterbro, der er ingen sammenhæng og nu engang kan vi stille og roligt se aktiviteter halvt fuldført og ender med fiasko.

Få nu klarlagt jeres mål - formål, alle parter i kommunen, i træder jer selv over fødderne, kom i gang, op af kontorstolene og få noget innovation på dagsorden. I stedet for halve løsninger som Dk er så kendt for.

Bare prøv!!!!!!

Med venlig hilsen

Catrine Waltersdorph