

To: Eva Stokbro Jensen[/O=KKECHANGE/OU=FIRST ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=DA57];

Subject: Mændnees Hjem vedr. Dugnad

Sent: Fri 6-11-2010 8:08:09

From: Robert Olsen

X-Barracuda-Spam-Report: Code version 3.1, rules version 3.1.45804

Rule breakdown below

pts rule name description

1.54 SUBJECT_ENCODED_TWICE Subject: MIME encoded twice

0.64 HTML_00_10 BODY: Message is 0% to 10% HTML

0.00 HTML_MESSAGE BODY: HTML included in message

0.20 BSF_SC0_SA038b RAW: Custom Rule SA038b

0.50 BSF_SC5_SA210e Custom Rule SA210e

Return-Path: rolsen11@hotmail.com

--_b7446a80-73f1-40ec-888c-6e4283e580f8_

Content-Type: text/plain; charset="utf-8"

Content-Transfer-Encoding: base64

--_b7446a80-73f1-40ec-888c-6e4283e580f8_

Content-Type: text/html; charset="utf-8"

Content-Transfer-Encoding: base64

--_b7446a80-73f1-40ec-888c-6e4283e580f8_--

Verdr. Dugnad

□

Både Dugnad, Mændenes Hjem og Mariatjenesten påpeger i Rambøll evalueringer at :, "at koncentrationen af stofbrugere er høj på Indre Vesterbro. Der tages ophold, indtages stoffer og handles ofte i de samme gader, og sammenstimlen af stofbrugere kan virke overvældende i de gader, hvor koncentrationen er høj. Stofscenen bevæger sig rundt på Vesterbro, men er som hovedregel til stede i gaderne omkring Hovedbanegården. De centrale knudepunkter, hvor koncentrationen af stofbrugere er høj, har længe været området omkring Maria Kirke og i Reventlowsgade foran Hovedbanegården, hvor den primære stofhandel foregår. Alle påpeger en stigning i antallet af stofbrugere i området lige omkring Dugnad og Sundhedsrum efter åbningen, og i forlængelseheraf en forøgelse af gener, som særligt syntes at stige hen over sommeren 2009. Før åbningen af Dugnad og Sundhedsrummet opholdt der sig især stofbrugere i området omkring Hovedbanegården og Maria Kirke, særligt i Viktoriagade, Abel Cathrinesgade og Reventlowsgade6. Siden Dugnad og Sundhedsrummets åbning har de to initiativer tiltrukket mange brugere til pladsen foran Dugnad og Sundhedsrum7. Der er nu flere stofbrugere, der bevæger sig i området omkring Halmtorvet og Den Brune Kødbý – mens der ifølge beboerudsagn er færre omkring Abel Cathrinesgade og Viktoriagade ligesom færre stofbrugere opholder sig omkring Maria Kirkeplads." Siden evalueringsrapporten er denne situation ikke blevet anderledes. Dog er det vigtigt at understrege, at i sammenhængen emd den øgede tilstrømning og problemer i området omkring Dugnad, så er prolemerne i andre del af bydelen blevet mindre.

Mariakirkeplads er i dag ofte tomt og uden stofmisbrugere. I gaderne Viktoriagade og Abelcatrinesgade er handel og stofindftag langt mindre. Både politi og beboerne i disse områder oplever således en bedre i deres byrum. Dette er vigtigt at notere

sig.

Når situationen omkring Dugnad bliver så problematiseret der det selvfølgelig fordi at miljøet opleves meget massivt. Miljøet er præget af at " de stærke brugere" eller pusherne styre området. Når man ser det samtidig med at man ser armod, misbrug og fattigdom, så virker det meget massivt. Dette senarie er dog ikke anderledes end hvad der har foregået på Vesterbro i mange, mange år. Den åbenlyse indtagelse af rusmidler på plads foran og i Dugnad er derfor et billed på det som rent faktisk foregår på Vesterbro hver dag og som har foregået i mange år.

Det massive miljø med kraftig stofindtag betyder, at det er svært at lave opsøgende arbejde. Kontakten bliver besværliggjort af pushere og den massive indtag af rusmidler. Gener fra salmiakspiritus og indåndning af røg fra rygning af kokain har givet opsøgende medarbejdere gener.

Mest problematisk er dog at miljøet gør det svært at lave opsøgende arbejde. Mændenes Hjem har haft samarbejde både med Dugnad og Sundhedsrummet siden starten. Mændenes Hjem og brobyggerne har deltaget i følgegruppemøder, dialogmøder m.m.

I følgegruppen og i andre samarbejdsrelationer har der været diskussioner om de forskellige tilgange til problemstillingerne på Vesterbro. Mændenes Hjem fokus har været de svagere af brugerne, de hjemløse, de misbrugende, mens Dugnad også bruges af andre end disse grupper. Den pædagogiske tilgang har også været genstand for diskussioner mellem Mændenes Hjem og Dugnad. (betaling kontra gratis, Rammer kontra ingen rammer, Mål - ingen mål)

På det daglige niveau har man koordinere ferieperioder med både Dugnad og Sundhedsrummet. Der er også været konkret koordinering af indsats i forhold til enkelt bruger. Det har både være akut og i de længere processer om enkelte brugere.

Mændenes Hjem, Dugnad, sundhedsrummet og brugerforeningen har deuden taget fælles initiativ til udlevering af Natriumbikarbonat til erstaning for salmiakspiritus.

Mændenes Hjem har i forbindelse med den tidligere diskussion om Sundhedsrum og Dugnad fremført forskellige ideer og tanker, som kan være med til at afhjælpe situationen i Den brune Kødbø. I debatten har det blandt andet været fremført at løsningen kunne være flere ressourcer til de to tilbud, så de kan holde længere åbent. Mændenes Hjem vil i forbindelse med denne debat pege på Mændenes Hjem med færre sygeplejersker ressourcer har mere end dobbelt så lang tid åbent for brugerne. Sundhedsrummet har åbent i dagtimerne (dog helt lukket ved møder, konferencer, studiebesøg, evalueringsmøder m.m.), mens Mændenes Hjem har sygeplejersker i dag og aften timerne. Sagt med andre ord så handler det om prioriteringer og samarbejde mere end ressourcer.

Den 29. september 2009 havde Mændenes Hjem på et døgn 1577 besøg fordelt på 400- 600 forskellige personer. På månedsbasis har sygeplejersker 500-600 sygeplejeydelser og langt flere kontakter. Derudover har det samlede

sundhedstilbud ca. 80 lægekonsultationer fra De frivillige læger hver måned og ca. 100 tandlægekonsultationer fra tandklinikken hver måned.

Vurdering :

Det er Mændenes Hjem vurdering, at en lukning ikke vil gavne noget som helst i den nuværende situation. Det vil betyde, at stofmisbrugerne igen vil falde tilbage i andre dele af bydelen. Miljøet vil måske sprede sig til hele Kødbyen.

Samtidig vil området omkring Stampesgade og Halmtorvet være i risikozone i forbindelse med det kommende Metrobyggeri.

Der vil ikke komme færre beboer klager, da meget af miljøet rykker tilbage i gaderne.

Stofmisbrugerenes situation vil heller ikke blive forbedret af en lukning.

Mændenes Hjem vil pege på at en opsøgende indsats af både praktisk og social karakter vil kunne afhjælpe visse problemstillinger. ° ge renhold vil kunen hjælpe. En synlig politiindsats vil kunne forbedre sitationen.

Mændenes Hjem kan ikke vurdere om en flytning til Halmtorvet 17 vil kunne afhjælpe situationen, da Mændnees Hjem ikke har set en beskrivelse af indretning, rammer, mål og ikke mindst organisering og styring af et sådant sted.

Til sidst skal det understreges, at situationen næppe vil ændre sig radikalt med mindre at det give lovgivningsmæssigt gives mulighed for at oprette et fixerum.

Et tiltag, som Mændnees Hjem har argumenteret for i mange år.

Robert Olsen
Mændenes Hjem
