



Tilbage melding på Kulturhus- og Biblioteksplanen fra Nørrebro Lokaludvalg

På baggrund af den dialog vi har haft med bydelen (på dialogmødet den 21. februar, via de 1.300 besvarelser af vores spørgeskema, samtaler i vores netværk og dialog på Facebook) og det generelle indblik i den udvikling kulturhusene og bibliotekerne har været igennem de sidste år, har vi følgende input til hvad KUBI-planen bør indeholde:

Ift. bibliotekerne (med udgangspunkt i Nørrebro Bibliotek og Blågården Bibliotek):

Vi oplever at Nørrebro Bibliotek fungerer bedre end Blågård Bibliotek bl.a. pga. indretningen og placeringen sammen med idrætshal og café, men også med lektiehjælp, snakkeklubber osv. Vi oplever at rigtig mange forskellige målgrupper kommer på Nørrebro Bibliotek og at det store rum har en betydning ift. det. Derfor mener vi at et indsatsområde i KUBI-planen skal være at Blågård Bibliotek åbnes mere op ud mod Blågårds Plads, får bedre fysiske rammer og opnormeres, gerne i et samarbejde mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen, Børne- og Ungeforvaltningen og Socialforvaltningen.

Derudover hører vi et stort lokalt ønske om:

- at der generelt skal være flere bøger på bibliotekerne, der sikrer en almen dannelse uanset socioøkonomisk baggrund
- at der skal være mere bemandet åbningstid med faguddannede bibliotekarer, der kan være til rådighed og sikre den enkeltes borgers informationsbehov, uanset alder og baggrund. Lokale borgere skal lige adgang til bøger og kultur, bibliotekarer kan være med til at bryde den negative sociale arv. De er lokale superhelte, der er med til at guide, især børnene, videre til den næste bog. Det er set mange gange i forskningen. Se til Sveriges folkebiblioteker, der er den primære integrationsinstitution.
- at bibliotekerne gerne må kunne noget forskelligt. At det lokale bibliotek kan have den litteratur på hylderne, der ønskes lokalt.

7. marts 2024

Sagsnr.
2024-0053077

Dokumentnr.
2024-0053077-3

Sekretariatet for Nørrebro Lokaludvalg

Nørrebrogade 208
2200 København N

EAN nummer
5798009800466

Bibliotekerne skal afspejle kvarterenes beboer og det er vigtigt, at det personale, der kender kvarteret, kan være med til at sætte sit præg på det enkelte biblioteks tilbud og virke.

- at der er rigtig mange lokale borgere, der i den grad mangler bøger på de forskellige modersmål, der afspejler den lokale demografi. Det har vi hørt fra mange borgere. F.eks. skal der på Nørrebros to biblioteker være flere bøger på arabisk eller urdu end spanske og svenske børnebøger.

Ift. kulturhusene (med udgangspunkt i Osramhuset, Støberiet, Union og Kapelvej 44)

Alle 4 kulturhuse er vigtige for bydelen og har så god en beliggenhed i de forskellige kvarterer.

Men vi oplever at potentialet som et reelt kulturelt samlingspunkt ikke pt. er forløst i alle kulturhusene. Vi hører fra en stor gruppe af borgere her i bydelen, at de ikke kender kulturhuse eller nogle af kulturhusene særlig godt. Vi ser det som et resultat af at bemanning og aktivitetsmidlerne i husene nu er så få, og at mange af husenes virke bære præg af at lokalerne i kulturhusene enten er brugt af foreninger eller af små ngo'er som fx i Union, og at det er relativt få arrangementer i husene, som kulturhusene selv er afsendere på.

Muligheden for at gå ind i kulturhusene fra gaden og deltage i noget eller "hænge ud" er stort set ikke længere til stede udover til folkekøkkenerne. Det gør at mange ikke kender husene så godt.

Hvis husene skal være ubemandede og foreningsbaserede, kunne man give de store foreninger der bruger husene mere indflydelse og ejerskab, så de kan åbne op og invitere ind til det liv der kan være omkring en forening.

Vi hører også lokale ønsker og input om:

- et stærkere kommunikationsfokus omkring kulturhusene og deres aktiviteter, der kan skabe synlige og relevante huse. Så endnu flere opdager at man selv kan være kulturskaber i kulturhusene.
- at man kunne bruge kulturhusene til kreativ udfoldelse og skabelse, og ikke mindst samskabelse gennem f.eks. værkstedsfunktioner, øvelokaler og teaterforestillinger.
- at Union og Kapelvej 44 er huse, der lykkedes med at være rigtig meget for de unge brugere, der kommer i husene, og at Osramhuset er meget brugt af foreninger som f.eks. Global Kidz. Men at Støberiet opleves som lukket og ikke så indbydende.
- At mange drømmer om at kulturhusene kunne fungere som en slags "Absalon (fra Vesterbro)" på Nørrebro. Måske kunne man nærme sig, hvis man arbejdede med en indsats omkring

værtskabet i husene og udnyttelse af gangarealer og "mellemlum" i husene og udenfor husene.

- At medborgerhus-funktionen efterspørges dvs. mere info ud om mulighederne for at bruge kulturhusene til arrangementer fx. fødselsdage, bryllupper, konfirmationer, som borgerne ikke har plads til i deres lejligheder.
- At det er vigtigt med ingen eller minimal brugerbetaling, så vi sikrer lige adgang for alle. Enhver betaling er en eksklusionsmekanisme i vores allerede skattefinansierede kulturhuse.

Til slut vil vi pointere at vi synes, der mangler en afklaring af, om det er en spareøvelse vi er en del af? Vi taler om 4 lokale kulturhuse og 2 biblioteker, men vi kender ikke deres bevilling eller bemanning. Meget tyder på, at bemanningen i kulturhusene og på især Blågårds Bibliotek (der pt. har lukket ned for den ubemandede åbningstid) er så ringe, at de ikke kan yde en rimelig service.

Fremover ønsker vi en lokal opgørelse af hvilke institutioner og/eller indsatser der er omfattet. Hvad er den aktuelle bevilling og bemanning samt om der er planer om nedskæring eller ekstra bevilling.

KUBI-planen er et skridt på vejen, men der mangler også en helt lokal strategi for, hvordan vi bruger midlerne bedst for kulturen, foreningerne og spontane interessegrupper. Der er intet i oplægget til KUBI om samarbejdet mellem kulturhuse og de mange øvrige initiativer vi har i bydelen, som Folkets Hus, Stengade 30, Koncertkirken, Turning Tables, FRAK, Lundtoftegade 23 osv.

På vegne af Nørrebro Lokaludvalg,

Venlig hilsen

Mogens Petersen
Forperson