



**Referat af borgermøde d. 24. april om placering af Sundhedsrummet**

06-05-2007

Dato: 24. april  
Tid: 19.00 – 21.00  
Sted: PH Cafeen  
Mødedeltagere: Borgere, fagfolk, interessenter, brugere, Socialborgmester Mikkel Warming (Ø), Medl. af Socialudvalget Margrethe Wivel (B), Medl. af Socialudvalget Lars Rasmussen (A), Dugnad Center Vesterbro, Socialforvaltningen.

Sagsnr.  
1101-325546

Dokumentnr.  
2007-137089

Referent  
Eva Stokbro Jensen

**Referat**

Københavns Kommune og Dugnad Center Vesterbro afholdt d. 24. april 2007 det andet borgermøde om Sundhedsrummet. Temaet for mødet var placeringen af Sundhedsrummet.

**Dagsorden**

1. Velkommen
  2. Sundhedsrummets formål og indhold
  3. De to forslag til placering
  4. Dialog med panelet
- Pause
5. Fortsat dialog med panelet
  6. Afrunding

**Ad 1.)**

Socialborgmester Mikkel Warming (Ø) og Michael Lodberg Olsen (Dugnad Center Vesterbro) bød velkommen.

**Ad 2.)**

Socialoverlæge Peter Ege (Socialforvaltningen) og Michael Lodberg Olsen (Dugnad Center Vesterbro) beskrev formålet med og indholdet af det kommende Sundhedsrum.

**Ad 3.)**

Socialborgmester Mikkel Warming gennemgik de to forslag til placering i hhv. Abel Cathrines Gade 13 og Den Brune Kødbys bygninger 81 og 78.

**Ad 4. og 5.)**

Ordstyrer Lykke Leonardsen (Kommunikationschef i Økonomiforvaltningen) igangsatte paneldebatten. I panelet sad Socialborgmester Mikkel Warming (Ø), formand Michael Lodberg

**Mål- og rammekontoret  
for misbrug og bolig**

Bernstorffsgade 17, 5  
1592 København V

Telefon  
3317 3264

Telefax  
33173731

E-mail  
DA57@sof.kk.dk

EAN nummer  
5798009682833

www.kk.dk

Olsen (Dugnad Center Vesterbro), Socialoverlæge Peter Ege (Socialforvaltningen), Niels Vestergaard (Dugnad Center Vesterbro) og formand Jørgen Kjær (Brugerforeningen).

**Spørgsmål fra salen "Er der et flertal i Socialudvalget for en placering i Kødbyen og er der noget, der kan ændre på, om det er de to aktuelle forslag, der skal tages stilling til?"**

**Spørgsmål fra salen: "Kan man ikke én gang til overveje placeringsforslagene? Begge forslag er dårlige, fordi de er så tæt på beboelse og børnenes aktiviteter."**

*Mikkel Warming (Ø) svarede:* Jeg er selv mest for en placering i Den Brune Kødby og der er nok flest i Socialudvalget, der er for denne placering. Vi ville gerne have haft en placering et af de andre steder, fx på Hovedbanegården eller på Vesterbrogade, men det har ikke været muligt. Vi har undersøgt alle muligheder også i Den Hvide Kødby. Der vil være protester, uanset hvilke placering vi vælger, fordi Vesterbro er et tæt beboet område. Brugerne og kanylerne er her jo i forvejen.

*Lars Rasmussen (A) supplerede:* Der er ikke andre muligheder end dem vi taler om i aften. Socialdemokraterne støtter forslaget om Den Brune Kødby. Jeg har forståelse for beboerne, men der er ikke andre muligheder, når vi vil have et Sundhedsrum – selvom vi hellere ville have et rigtigt fixerum.

*Margrethe Wivel (B) supplerede:* Der er mindre beboelse i nærheden af Den Brune Kødby sammenlignet med Abel Cathrines Gade, derfor tror jeg at det er et bedre sted. Der er altid nogen, der kommer i klemme og dem skal man have forståelse for. Jeg kan godt forstå at forældrene er bekymrede.

*Niels Vestergaard supplerede:* Vi er nødt til at gøre noget, også selvom vi ikke kan få et fixerum. Sundhedsrummet løser ikke alle beboernes og brugernes problemer. De to forslag er lige gode eller lige dårlige, men vi er enige i, at det skal ligge på Indre Vesterbro.

**Spørgsmål fra salen: "Hvorfor kan man ikke i stedet placere Sundhedsrummet i Bernstorffsgade? Abel Cathrines Gade er bare et snydeforslag – et man har med for at få Den Brune Kødby til at se mere attraktiv ud."**

*Mikkel Warming (Ø) svarede:* Det er ikke en 'skindebat' vi har om placeringen. Hvis ikke vi ville sige, hvilket forslag vi er mest stemt for, så ville det være en skindebat. Det er vigtigt, at Sundhedsrummet placeres i det område, hvor brugerne opholder sig i dag, så vi kan få fat i dem og give dem tilbud, bl.a. om behandling. Målet er at vi på sigt får et rigtigt fixerum i stedet.

Kommentar fra salen ”**Det er to dårlige forslag. Man vil få en ny markedsplads for salg af stoffer. Derfor er det uheldigt, at de to placeringsforslag er så tæt på beboelse. Man bør placere Sundhedsrummet inde i Kødbyen i stedet**”

Spørgsmål fra salen ”**Hvorfor har man valgt to forslag, der begge ligger tæt op ad børns færden og leg? Med en placering i Abel Cathrines Gade 13 vil den åbne gadescene blive trukket længere op ad Abel Cathrines Gade end i dag.**”

Kommentar fra salen: ”**Jeg har et barn i Vuggestuen Abel. Hvis det placeres i Abel Cathrines Gade 13, må vi tage vores barn ud af vuggestuen**”

Kommentar fra salen ”**Jeg har forståelse for, at stofbrugerne skal have et sted at være, men hvordan skal jeg forklare min lille søn, at han ikke skal putte kanyler i munden?**”

Kommentar fra salen ”**Jeg og mine børn er meget generede af handlen i gaden om natten. Vi kan ikke flytte fordi vi ikke har råd til det og vi bor i stueetagen. Jeg tror, at det vil blive værre, hvis man placerer Sundhedsrummet i Abel Cathrines Gade.**”

*Mikkel Warming (Ø) svarede:* Jeg kan ikke garantere – hverken i dag eller efter et Sundhedsrum – at ingen vil stikke sig på en kanyle. Vi gør en del for at samle kanylerne op, men indtil vi får et rigtigt fixerum, kan vi ikke løse problemet helt. Det vil dog ikke blive værre, højst bedre af, at vi får et Sundhedsrum. Der vil være flere, der kan komme i behandling, bruge toilettet i værestedet og få skæve jobs. Men, Sundhedsrummet giver primært fordele for brugerne.

*Peter Ege supplerede:* Markedet for handel med stoffer på Vesterbro hænger sammen med Hovedbanegården. Et Sundhedsrum vil ikke skabe en ny markedsplads i sin nærhed.

*Michael Lodberg Olsen supplerede:* Vi vil arbejde for, at der ikke kommer en ny markedsplads omkring Sundhedsrummet. Vi har talt med Politiet om, hvordan vi kan gribe opgaven an og vi vil støtte os til erfaringer fra Reden, der er lykkedes ret godt med opgaven. Der skal skabes en god kultur blandt brugerne af stedet fra starten.

Kommentar fra Rektor på Rysensteens Gymnasium, Gitte Harding Transbøl: ”**Vi vil blive den anden nabo til Sundhedsrummet, hvis det placeres i Den Brune Kødby. Det er godt med mangfoldighed på Vesterbro, men vi er bekymrede for, at vores lokaler i Den Brune Kødby ikke længere kan bruges til undervisning, hvis der skal ligge Sundhedsrum ved siden af. Det vil betyde, at eleverne skal passere forbi brugerne af Sundhedsrummet.**”

*Mikkel Warming (Ø) svarede:* Jeg mener ikke, at eleverne på Gymnasiet vil møde flere stofafhængige end de gør i dag.

**Spørgsmål fra salen ”Hvor mange skader har der hidtil været på børn pga. kanyler og hvordan vil man forholde sig til konflikter mellem naboer og brugere af Sundhedsrummet?”**

*Peter Ege svarede:* Jeg har hørt om enkelte stikuheld, men det er ikke ret mange og der har ingen alvorlige konsekvenser været af uheldene. Der vil ikke komme flere kanyler pga. Sundhedsrummet.

*Michael Lodberg Olsen supplerede:* Jeg er selv en bekymret forælder, men jeg har ikke kendskab til at noget barn er blevet smittet pga. et stikuheld. Men, det er uetisk, at børn skal være i nærheden af brugte kanyler. Der er etableret en følgegruppe til Sundhedsrummet. Her kan naboer og brugere af Sundhedsrum prøve at løse konflikterne. Vi vil arbejde på konfliktløsning som en del af Sundhedsrummet.

**Kommentar fra salen ”Sundhedsrummet vil ikke belaste området yderligere, men vi får faktisk noget hjælp til stofbrugerne. Vi vidste godt, at det var sådan på Vesterbro, da vi flyttede hertil”**

**Spørgsmål fra salen: ”Hvad er forskellen på Sundhedsrummet og de eksisterende tilbud? Hvorfor har man ikke spurgt hvad daginstitutionen og Rysensteens Gymnasium mener om placeringen? Hvorfor vil man blande børnekulturtilbud og Sundhedsrummet? Politiet siger, at handelen med stoffer tiltrækkes til der, hvor brugerne opholder sig.**

*Mikkel Warming (Ø) svarede:* Vi har ikke sendt sagen i høring hos Kultur- og Fritidsforvaltningen eller Børne- og Ungdomsforvaltningen. Det er kun Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vi har hørt, fordi deres medarbejdere skal flyttes, hvis man placerer Sundhedsrummet i Abel Cathrines Gade. Jeg håber dog, at Rysensteens Gymnasium vil deltage i følgegruppen.

**Spørgsmål fra salen ”Har man overvejet at bygge et helt nyt hus eller at gøre overbud på de private lejemål? Hvordan vil evalueringen ske, hvad vil præmisserne for den være?”**

*Mikkel Warming (Ø) svarede:* Evalueringen skal gennemføres professionelt. Vi skal vide, hvor mange der bruger Sundhedsrummet, hvilke gener det giver eller afhjælper og den skal gennemføres hurtigt.

#### **Ad 6.)**

Mikkel Warming og Michael Lodberg Olsen takkede for fremmødet, diskussionen og den gode tone.

Mikkel Warming understregede, at politikerne gerne vil lytte til indvendingerne og at de gerne vil påvirkes, men at man vil have et Sundhedsrum.