



Til Socialudvalget

08-05-2007

Bemærkninger til indlæg fra beboere og andre interessenter

Sagsnr.
1101-325220

I april måned er der gennemført et borgermøde og en åben webdialog med borgere og andre interessenter omkring de to forslag til en placering af Sundhedsrummet. Herunder giver Socialforvaltningen bemærkninger til de forskellige problemstillinger som er blevet rejst i denne proces.

Dokumentnr.
2007-107588

Abel Cathrines Gade 13

Der har været mange indlæg mod en placering af Sundhedsrummet i Abel Cathrines Gade 13. I det følgende gennemgås problemstillingerne:

Vuggestuen Abel

Der er flere, der har udtrykt bekymring for, at Vuggestuen Abel i Abel Cathrines Gade vil opleve, at stofafhængige trænger ind på daginstitutionens område. Hvis man vælger at placere Sundhedsrummet i Abel Cathrines Gade 13, vil det ske under hensyntagen til vuggestuen, i forhold til sikkerhed og arbejdsmiljø.

En sådan indsats kan dog ikke ændre på, at forældrene vil føle sig utrygge. Lederen af Vuggestuen Abel har udtrykt bekymring for, om man vil blive nødt til at lukke institutionen, fordi forældrene vil vælge den fra, hvis der placeres et Sundhedsrum i Abel Cathrines Gade 13.

Nogle har foreslået, at man lukker vuggestuen og anvender dens lokaler til Sundhedsrummet. Begrundelsen er, at et Sundhedsrum i Abel Cathrines Gade 13 under alle omstændigheder vil betyde en lukning af vuggestuen, fordi forældrene vil vælge den fra. Socialforvaltningen vurderer ikke, at forslaget er hverken seriøst eller realistisk.

Bygningen er fredet

Bygningen Abel Cathrines Gade 13 er fredet, hvilket flere har påpeget på den åbne webdialog. Forvaltningen og Københavns Ejendomme er klar over dette forhold, der vil blive håndteret som en del af projekteringen, hvis man vælger denne placering. Fredningen vil give særlige udfordringer i forhold til at lukke af mellem etagerne, men der bør kunne findes en løsning på problemet.

Tryghed for medarbejderne i resten af bygningen

Flere medarbejdere i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens Ydelsesservice har udtrykt deres utryghed ved at skulle dele bygning med et Sundhedsrum.

Mål- og rammekontoret for misbrug og bolig

Bernstorffsgade 17, 5
1592 København V

Telefon
3317 3497

Telefax
3317 3731

E-mail
sof_misbrug@sof.kk.dk

www.kk.dk

Socialudvalget har bedt om et høringssvar fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vedr. forslaget om at placere Sundhedsrummet i Abel Cathrines Gade 13. I høringssvaret konkluderer Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen bl.a. at man kun kan anbefale en placering af Sundhedsrummet i Abel Cathrines Gade 13, hvis hele bygningen overtages af Socialforvaltningen.

Den Brune Kødby – bygning 81 og 78

Der har været mange indlæg mod en placering af Sundhedsrummet i bygning 81 og 78 i Den Brune Kødby. I det følgende gennemgås problemstillingerne:

Tryghed for eksisterende børnekulturtilbud i Kødbyen og for Gymnasiet

Der har været flere indlæg mod en placering af Sundhedsrummet i Den Brune Kødby, begrundet i, at det vil ligge i nærheden af forskellige børnekulturtilbud i Kødbyen og Rysensteen Gymnasium. Socialforvaltningen vurderer ikke, at en placering i Den Brune Kødby vil øge generne af den åbne gadescene.

Det vil dog være en højt prioriteret opgave for medarbejderne og brugerne i det kommende Sundhedsrum at skabe en kultur præget af hensyntagen og respekt. Det er vigtigt, at man ikke får skabt en 'hænge ud kultur' omkring Sundhedsrummet og det lige så vigtigt, at man sætter fokus på renholdelse af det umiddelbare nærmiljø.

Rektor for Rysensteens Gymnasium Gitte Harding Transbøl har påpeget, at brugerne af Sundhedsrummet vil skulle gå i gennem og opholde sig i Gymnasiets "Skolegård", fordi Gymnasiet også har lokaler i Den Brune Kødby. Socialforvaltningen vurderer dog ikke, at Rysensteens Gymnasium vil opleve at deres gener ved den åbne gadescene øges i forhold til i dag. Derudover kan Socialforvaltningen ikke støtte Rektors argument om, at Den Brune Kødby, udover de lokaler som Gymnasiet gør brug af, er Gymnasiets skolegård.

Tryghed for beboerne i de omkringliggende gader

Uanset om man placerer Sundhedsrummet i Abel Cathrines Gade 13 eller i Den Brune Kødbys bygninger 81 og 78 vil beboerne føle sig utrygge. Der har været mange indlæg fra beboere, der frygter, at de vil opleve flere gener fra den åbne gadescene end i dag, hvis Sundhedsrummet placeres i nærheden af der, hvor de bor.

Placeringen af Sundhedsrummet bør ikke blive en kamp mellem beboere om, hvor der er flest beboere og børnefamilier, der vil opleve gener eller være utrygge ved Sundhedsrummet. Bekymringerne er reelle, men det er dog forvaltningens vurdering, at Sundhedsrummet ikke vil tiltrække yderligere gener til det område, hvor det placeres. Som nævnt ovenfor, vil det dog være en højt prioriteret opgave for medarbejderne og brugerne i det kommende Sundhedsrum at skabe en kultur præget af hensyntagen og respekt. Det er vigtigt, at man ikke

får skabt en 'hænge ud kultur' omkring Sundhedsrummet og det er lige så vigtigt, at man sætter fokus på renholdelse af det umiddelbare nærmiljø.

Der er tale om et Sundhedsrum, hvor man ikke kan indtage ulovlige stoffer, men hvor de stofafhængige kan modtage sundheds- og socialfaglig hjælp og gøre brug af værestedet. Det forventes ikke, at et Sundhedsrum vil medføre et øget salg og en øget indtagelse af stoffer i det område, hvor det placeres. Det er ambitionen med Sundhedsrummet, at omfanget af salg og indtagelse af stoffer kan mindskes, som følge af, at man får flere i behandling for deres stofmisbrug.

En del beboere har udtrykt skuffelse over, at man ikke får fjernet den åbne gadescene helt fra Vesterbro og at mener at man ikke tager hensyn til børnefamilierne og skatteborgerne. Sundhedsrummet kan ikke løse denne opgave og diskussionen af de overordnede planer for udviklingen omkring Vesterbro og den åbne gadescene må henvises til en anden sammenhæng end placeringen af Sundhedsrummet.

Enkelte har efterspurgt en øget indsats fra Politiet omkring et kommende Sundhedsrum. Station City deltager i følgegruppen for Sundhedsrummet og Socialforvaltningen vil i samarbejde med politiet løbende vurdere situationen omkring Sundhedsrummet.

Sundhedsrummet som udtryk for accept af handel og stofmisbrug

En beboer mener, at etableringen af Sundhedsrummet er udtryk for, at man accepterer handel med og misbrug af stoffer. En anden mener, at man fastholder den åbne gadescene på Vesterbro med tilbud til målgruppen. Vedkommende argumenterer i den forbindelse for, at man derfor bør lukke Kontaktstedet på Mændenes Hjem og standse udleveringen af sprøjter og kanyler fra Mændenes Hjem.

Socialforvaltningen er ikke enig i denne opfattelse, hverken hvad gælder tilbud om omsorg og såkaldt "harm reduction", som Sundhedsrummet og Mændenes Hjem's Kontaktsted er eller tilbud om behandling.

Forskel på Sundhedsrummet og de eksisterende tilbud

En beboer har spurgt til nødvendigheden af Sundhedsrummet, når der allerede er forskellige tilbud til målgruppen på Indre Vesterbro, eksempelvis Mændenes Hjem, Mariatjenesten og Reden.

Sundhedsrummet bliver base for et udgående og opsøgende team af sygeplejersker. Teamet kan dels give hjælp på gaden, men de kan også bruge faciliteterne i Sundhedsrummet til at give brugerne en mere omfattende hjælp. Denne hjælp vil indebære en koordinerende indsats ift. brugernes egen læge, til hospitaler og til behandlingssystemet. Derudover vil der være en socialfaglig rådgivning i Sundhedsrummet. De socialfaglige medarbejdere vil have en tæt kontakt til brugernes

Socialcentre for københavnere og til hjemkommunen for ikke københavnere. Disse tilbud gives i dag ikke i dette omfang på Indre Vesterbro og med Sundhedsrummet øges indsatsen for ”harm reduction” og omsorg således.

Inddragelse af institutioner mv. i nærheden af Sundhedsrummet

Flere har givet udtryk for, at man burde have hørt Børne- og Ungdomsforvaltningen samt Kultur- og Fritidsforvaltningen særskilt, fordi begge har aktiviteter i umiddelbar nærhed af de to placeringer. Socialforvaltningen vurderer ikke, at man bør gennemføre en særskilt høring af disse parter.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget er blevet særskilt hørt omkring en placering i Abel Cathrines Gade 13, fordi denne placering vil betyde, at forvaltningens medarbejdere skal flyttes til nye lokaler.

Når Socialudvalget har besluttet, hvor man vil anbefale at placere Sundhedsrummet, vil Socialforvaltningen og Dugnad gå i dialog med de nærmeste naboer for at skabe rammerne om naboskabet. Disse naboer bliver også inviteret til at deltage i følgegruppen for Sundhedsrummet, i det omfang de ikke allerede er medlem af følgegruppen.

Alternative placeringsforslag

Der er blevet fremsat forskellige forslag til en alternativ placering af Sundhedsrummet. Disse gennemgås i det følgende:

Bernstorffsgade & Den Sociale Døgnvagt

Der er flere, der har foreslået, at Sundhedsrummet placeres i Socialforvaltningens lokaler i Bernstorffsgade. Socialforvaltningen har udpeget området mellem Ingerslevsgade, Hovedbanegården, Vesterbrogade og Gasværksvej til en placering af Sundhedsrummet. Årsagen er, at det især er her de stofafhængige opholder sig i dag. En placering i Bernstorffsgade vurderes ikke at kunne tiltrække målgruppen, fordi det ligger for langt fra det område, hvor brugerne kommer. Ligeledes har Socialforvaltningen tidligere frarådet, at man valgte en placering på Ydre Vesterbro.

Hovedbanegården

Flere har foreslået, at man placerer Sundhedsrummet i det tidligere supermarkeds lokaler eller et andet sted på Hovedbanegården. Københavns Kommune har ikke mulighed for at beslutte en sådan placering. Københavns Ejendomme har i søgningen efter lokaler til Sundhedsrummet været i dialog med forskellige private udlejere, herunder DSB. Der er dog ingen private udlejere, der har ønsket at stille lokaler til rådighed.

Istedgade eller Vesterbrogade

På borgermødet d. 24. april blev der spurgt, hvorfor man ikke kan placere Sundhedsrummet på Istedgade eller Vesterbrogade.

Københavns Ejendomme har undersøgt muligheden for at finde lokaler her, men ingen har ønsket leje ud til formålet. Det er således ikke pga. lokalplanen, at man ikke foreslår en placering her.

Bag Maria Kirke

En har foreslået, at man placerer Sundhedsrummet i en indhegnet skurvogn på græsplænen bag Maria Kirke. Græsplænen er i dag en del af Saga Karreens gårdanlæg, hvorfor det ikke vurderes realistisk at placere Sundhedsrummet her. Den resterende del af arealet bag Maria Kirke hører til kirken.

Halmtorvet 13D

Flere har foreslået, at man placerer Sundhedsrummet inde i Den Brune Kødbby, frem for i randen af den. Argumentet er, at der er langt mindre beboelse i nærheden og at det ligger lige overfor Politistationen på Halmtorvet. Det konkrete forslag er, at man placerer Sundhedsrummet i Halmtorvet 13D, der også kaldes bygning 62 eller "Råhuset".

Socialforvaltningen har været i dialog med Københavns Ejendomme om muligheden for en placering inde i Kødbbyen frem for i randen, men man vurderer ikke at "Råhuset" kan anvendes til formålet. Årsagen er, at "Råhuset" er udlejet til Kultur- og Fritidsforvaltningen. Bygningen anvendes til mange aktiviteter bl.a. spillested, kulturelle aktiviteter m.v., som man ikke umiddelbart kan flytte til andre lokaler i Kødbbyen.

Se desuden notatet om "beskrivelse af undersøgte lejemål til sundhedsrum", hvor Socialforvaltningen beskriver yderligere lejemål, der er placeret inde i Den Brune Kødbby.