

Opsummering af interview med de unge på Fensmarkgade fra d. 09.08.24

Forholdene på og omkring Fensmarkgade på Sundholmsvej er løbende blevet drøftet med de unge i hverdagen og på ungemøder. Aktuelt har 3 af de 10 anbragte på Fensmarkgade oplevet, at tilbuddet lå på Nørrebro. Sammenligningen mellem placeringen på Sundholmsvej og placeringen på Nørrebro er derfor blevet nedtonet, og de unge er i stedet blevet spurgt ind til, hvordan de oplever at bo i huset på Sundholmsvej, og hvordan de oplever faciliteterne og omgivelserne.

Derudover er de blevet spurgt, hvor vigtigt placeringen af Fensmarkgade er ift. andre ting, der betyder noget, når man bor på et ungehjem.

Aktuelt bor 10 unge på Fensmarkgade. De unge er blevet oplyst om muligheden for at fortælle om, hvordan de oplever at bo på Fensmarkgade, fordi politikerne skal træffe beslutning om den varige beliggenhed. De er blevet tilbudt at snakke med centerkoordinatoren, der var tilgængelig på matriklen en dag i sommerferien. De unge der deltog, fik en biografbillet for at tage sig tid til at tale med os, på den sidste dag i deres sommerferie. 7 ud af de 10 unge delte deres holdning, hvoraf to kunne sammenligne med lokationer på Nørrebro. 1 af de 7 unge deltog via telefon og 1 svarede på spørgsmålene via sin kontaktperson.

Lokalområdet

6 ud af 7 unge forholder sig til lokalområdet. Én har aldrig selv oplevet noget negativt i området og beskriver, at de andre i området hilser pænt, men at han kender til, at området har et dårligt rygte. Andre har haft enkeltstående oplevelser med uønskede henvendelser. Flere beskriver, at stemningen er dårlig med et ungdomsfængsel overfor og tilbud til udsatte voksne. De unge på Sønderbro råber til/med nogle af de anbragte på Fensmarkgade om natten. Én giver udtryk for, at området er meget utrygt med kanyler og generende adfærd fra andre brugere, der ringer på døren og opsøger dem i området. Flere giver udtryk for, at en placering tæt på venner og familie er særligt vigtigt. Én ung fra Amager foretrækker en placering på Amager og én ung fra Nørrebro, foretrækker en placering på Nørrebro. Ud over venner og familie, nævnes tæt afstand til skole, indkøbscenter og offentlig transport som vigtigt. Det er godt, at der ligger en skole tæt på, men der er lidt for langt til Amagercenteret, hvis man vil bruge stien udenom Sundholm. Flere giver udtryk for, at lokationen på Nørrebro var mere central og lokal. En fortæller, hun havde vænnet sig til Nørrebro og lokalerne, og at det føltes bedre at kunne gå ud på gaden derfra, det var "normalt".

Rum og værelserne

De to unge, der har boet på Fensmarkgade siden tilbuddet lå på Nørrebro, fortæller, at de savner værelsernes størrelse. To af de øvrige unge kommenterer på, at værelsernes størrelse er ok, men måske lidt små. En fortæller, at personalet er gode til at fordele de lidt større værelser til dem, der har mest brug for det og er i stand til at holde dem ryddet.

Flere unge fortæller, at de er kede af, at køkkenet lukkes om natten og at de kun kan bruge tekøkkenet ovenpå. Tekøkkenet er for småt, og der kan ikke tilberedes mad som de unge ønsker. Derudover fortæller en, at det hurtigt bliver beskidt, når man ikke rydder op efter sig selv.

Hjemlighed og udtryk

De unges beskrivelser af husets udtryk og hjemlighed varierer meget. En beskriver, at det var mere hjemligt på Nørrebro og at huset på Sundholm ligner en skole, det gælder både lokalerne, særligt lofterne og at huset er så "bokset". Andre nævner også, at både lyspanelerne i loftet og farverne på gulv og vægge giver "institutionsvibes".

Flere giver udtryk for, at huset og værelserne er "fine", "pæne" eller "ok". En af de unge, der har boet på Fensmarkgade siden det lå på Nørrebro, fortæller, at Fensmarkgade på Sundholm er pænere og har bedre fælles lokaler og værelserne er pænere. Dog ville hun foretrække placeringen på Nørrebro pga. værelsernes størrelse og nærområdet. En anden fortæller, at Nørrebro var mere hjemligt, fordi det var det hun kendte og var tryk i.