



Til

Emil Sloth Andersen og Katrine Hassenkam Zoref, MB

**10-02-2025**

Sagsnummer i F2  
2025 - 2690

Dokumentnummer i F2  
7214484

Sagsnummer eDoc  
2025-0039853

Kære Emil Sloth Andersen og Katrine Hassenkam Zoref

Tak for jeres henvendelse af d. 31. januar 2025, hvor I stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

1. Hvad er årsagen bag, at der ikke er flere unge fra Københavns Kommune, der i den forudgående årrække har deltaget i Lær for Livet?
2. Hvilken forvaltning ligger det eksisterende samarbejde mellem KBH Kommune og Lær for Livet under?
3. I fald at der laves en indsats, hvor Den Social Investeringsfond betaler for Lær for Livet-indsatsen, hvorledes vil det så påvirke Københavns Kommunes budgetter og servicemåltal nu og i fremtiden, alt afhængigt af antallet af elever der evt. får en afgangseksamen?

### **Socialforvaltningens svar**

*1. Hvad er årsagen bag, at der ikke er flere unge fra Københavns Kommune, der i den forudgående årrække har deltaget i Lær for Livet?*

Lær for Livet er en organisation, der tilbyder indsatser til udsatte og anbragte børn i alderen 9-22 år. Lær for Livet består af tre forskellige indsatser, herunder Learning Camps, Mentorindsats og Brobygning.

Socialforvaltningen har på nuværende tidspunkt to børn visiteret til Lær for Livets Learning Camp, der er et seksårigt forløb.

Forvaltningens vurderer, at der kan være flere grunde til, at der ikke er flere børn og unge, der deltager i Lær for Livets indsatser. Det kan bl.a. skyldes, at indsatsen varer over seks år, hvilket muligvis er for langt eller for forpligtende for nogle unge. Derudover er det også en bekostelig indsats for kommunen at gøre brug af (ca. 16.000 kr. årligt pr. ung).

Der findes flere indsatser i Københavns Kommune, der overlapper med Lær for Livets indsats, fx hos Red Barnet og Ungdommens Røde Kors. Disse indsatser får enten et årligt driftstilskud fra forvaltningen eller mid-

Direktionen

Rådhuset.  
1550 København V.

Telefon  
33 66 33 66

E-mail  
RH72@kk.dk

www.kk.dk

ler fra §18-puljen til frivilligt socialt arbejde, men er herefter gratis for forvaltningen af henvise unge til.

I november 2020 rakte Lær for Livet ud til Københavns Kommune, med et ønske om at udvide samarbejdet med dem og evt. en fond. Dertil svarede forvaltningen, at forvaltningen er glade for samarbejdet, men ikke på det tidspunkt fandt det muligt at udvide den nuværende samarbejdsmodel. Det skyldtes bl.a., at Socialforvaltningen havde haft få børn tilmeldt programmet, og derfor var det usikkert, om forvaltningen kunne leve op til et udvidet samarbejde. Hertil kom en prisstigning fra 12.500 kr. til ca. 125.000 kr. pr. barn pr. barn pr. forløb grundet øget egenfinansiering. Da Lær for Livet er et supplerende tilbud – noget der kommer oven i en social foranstaltning og øvrige kommunale tilbud til målgruppen – var det derfor vurderingen, at det i en virkelighed med presset økonomiske rammer og stigende antal underretninger og foranstaltninger ikke var muligt for Socialforvaltningen at forpligtige sig til et udvidet partnerskab med Lær for Livet.

*2. Hvilken forvaltning ligger det eksisterende samarbejde mellem KBH Kommune og Lær for Livet under?*

Der er ikke en forvaltning i Københavns Kommune, der har en samarbejdsaftale eller partnerskabsaftale med Lær for Livet. Socialforvaltningen henviser af og til børn og unge til indsatser under Lær for Livet jf. svaret til første spørgsmål, men forvaltningen har ikke et formaliseret samarbejde med Lær for Livet.

*3. I fald at der laves en indsats, hvor Den Sociale Investeringsfond betaler for Lær for Livet-indsatsen, hvorledes vil det så påvirke Københavns Kommunes budgetter og servicemåltal nu og i fremtiden, alt afhængigt af antallet af elever der evt. får en afgangseksamen?*

Indledningsvist vil forvaltningen bemærke, at besvarelsen til dette spørgsmål er udarbejdet ud fra, hvad der ressourcemæssigt og tidsmæssigt var tilgængeligt. Der er derfor ikke udarbejdet en business case med effekter og budgetter for indsatsen, og der kan således ikke svares direkte på spørgsmålet.

Lær for Livet har for nuværende samarbejde med Den Sociale Investeringsfond og to kommuner. Ved et samarbejde med Den Sociale Investeringsfond stiller fonden investeringsmidler til rådighed til finansiering af indsatsen Lær for Livet. Hvis indsatsen indfrier sit mål, skal kommunerne tilbagebetale et beløb til investeringsfonden svarende til deres investering plus et aftalt afkast baseret på effekten af indsatsen.

Forvaltningen vurderer, at en indsats med Lær for Livet kan have en positiv effekt på, hvordan den unge klarer sig ift. uddannelse, beskæftigelse og social udsathed. Den seneste evaluering af programmet viser, at unge har større sandsynlighed for at begynde på en ungdomsuddannelse efter at have deltaget i Lær for Livet. Der kan derfor være en mulig besparelse på socialområdet, som følge af, at den unge bliver mere selvhjulpne og ikke har brug for lige så mange og/eller lige så omfattende støtteindsatser fra forvaltningen. Ligeledes vil der kunne være en besparelse på beskæftigelsesområdet som følge af større arbejdsmarkedstilknytning og færre udgifter til overførsler. Hvis der antages at være varige effekter

af investeringen, dvs. en varig effektivisering, der ligger ud over det beløb, der skal tilbagebetales, så tilfalder det kommunen.

Med venlig hilsen

A handwritten signature in black ink that reads "Katrine Ring". The signature is written in a cursive style with a large, stylized "R".

Katrine Ring

Administrerende direktør