

(Det talte ord gælder)

## Andenbehandling af budgetforslag 2025 og overslagsårene 2026-2028

### Budgettale

Laura Rosenvinge (A), 3. oktober 2024

Kære Kammerater

I lang tid har både journalister og flere af jer her i salen spurgt mig: Hvad er jeres projekt? Hvad er Socialdemokratiets politik egentlig? Troligt har jeg opremset fra vores valgprogram herunder at: Vi vil skabe tryghed og stærke fællesskaber for børn og unge, sikre plads til alle – både mennesker og liv – i byen, og vi vil kæmpe mod ulighed og sørge for bedre hjælp til dem, der befinder sig på kanten af samfundet. For nogle dage siden blev jeg så igen spurgt af en journalist: Hvad er københavnsk socialdemokratisme? Først havde jeg lyst til at sige: Du kigger på hende. Men jeg endte med at svare: Jeg synes, du skal læse det budget, vi lige har vedtaget. For mig er det, hvad det vil sige at være københavnsk socialdemokrat.

Jeg stopper jer lige her, inden I ringer til Kosmopol. Misforstå mig ikke – det er ikke den magtarrogance, I ellers kender og elsker os for, jeg dyrker her. For Guds skyld, der er ting i det budget, jeg ingen interesse har i at tage ejerskab for. **Host skattelettelser**. Men for mig er det københavnsk socialdemokratisk, fordi vi - sammen med en bred række af partier - står sammen og tager ansvar. Dette budget er velfærd over store armbevægelser. Det er fremtidssikring over lappeløsninger. Det er ansvar over prestige.

Før budgetforhandlingerne stod jeg her på talerstolen og fortalte om, hvordan København før har rejst sig, når det har været svært. Og i dag kan vi med stolthed sige, at vi har formået at indgå en budgetaftale, der kan løfte København igennem en svær tid.

Flere og flere københavnere har behov for hjælp, og derfor er vores velfærdsforvaltninger pressede. De mest sårbare i vores samfund – børn, ældre og udsatte – står i en situation, der kræver handling. Med det budget, vi i aften vedtager, har vi afsat midler til netop at tage fat på de udfordringer og sikre velfærden i Københavns Kommune. I samspil med ældremilliarden betyder

det, at vi løfter velfærden i København.

Da byen var ved at gå økonomisk fallit, så kom Kramer med sine kraner. Nu kommer Weiss med sin velfærd.

Vi har løftet folkeskolen markant. I min sidste tale delte jeg en personlig fortælling fra min tid i den københavnske folkeskole, hvor jeg sad mellem gule betonvægge på en lille rød plasticstol på Korsager Skole i Husum. Jeg kæmpede for at lære at stave uden at vide, at jeg havde dysleksi, mens mine lærere måtte bruge al deres tid og opmærksomhed på mine klassekammerater Oliver og Emma, der havde udfordringer i klassen.

Det glæder mig dybt, at vi med dette budget har gjort en historisk investering i folkeskolen. Vi indfører nu co-teaching, så der i alle timer i børnehaveklassen og 1. klasse vil være to voksne til stede. Det betyder, at der vil være bedre tid og opmærksomhed til alle børnene. Det skylder vi børnene, forældrene og medarbejderne – og vores fælles by.

Vi har derudover sat et historisk stort beløb af til socialområdet. Det skylder vi også en ærlighed omkring. For hvor der kommer flere voksne i folkeskolen, fastholder vi de dygtige sagsbehandlere i socialforvaltningen. Derfor er vi ikke, som mange andre kommuner i landet, nødt til at fyre hverken pædagoger eller sagsbehandlere. Det kan vi godt være stolte af.

At prioritere socialområdet så massivt, så historisk, selvom det ikke er penge, alle københavnere kommer til at se. Selvom det er penge, der går til det mindretal, der har brug for kommunens sociale hjælp, så sætter vi stolt og højlydt de penge af. For nogle gange betyder det at være solidarisk, at de mange gør noget for de få, der virkelig har brug for det.

Pengene til socialområdet er om noget ansvar over prestige. Det er om noget københavnsk socialdemokratisme i mine øjne.

Jeg kan heller ikke mindes, vi nogensinde har sat så mange penge af på én gang til at tage klimakrisen alvorligt, som vi gør nu. Penge vi kunne have brugt på metro og bolig. Men som vi prioriterer nu, fordi det er det eneste ansvarlige at gøre, hvis vi nogensinde skal komme i mål med at blive CO2-neutral – måske endda negativ. Det er at turde tænke langsigtet. Det er at tage ansvar. Det er københavner-socialdemokratisk.

Men vi kan kun være københavner-socialdemokrater, fordi vi har jer til at samarbejde med. Vi kan kun droppe de store prestigeprojekter og tage ansvar sammen. Et forlig er grundessensen i et demokrati. Københavnerne fortjener et bredt forlig. De fortjener, at flest af dem bliver hørt. Så kære partier i denne sal. Tak.

Tak, fordi I giver os lov til at vise, hvad københavner-socialdemokratisme er. Tak, fordi I gider at lege med magtarrogante kammerater, selvom det nu betyder endnu et år i det forfærdelige 100 års tyranni. Vi ved, vi er dårligt selskab, derfor er vi stolte af, at I alligevel tør lege med os.

Tak for det.