

## Susanne Janum

---

**Fra:** TMFKP Sekretariat  
**Emne:** Svar til Finn Rudaizky (O) om Borgerrepræsentationens behandling af medlemsforslag den 3. oktober 2024 om navngivning af Palæstinas Plads

---

**Fra:** TMFKP BPM OBY Vejnavn  
**Sendt:** 1. oktober 2024 09:06  
**Til:** Finn Rudaizky (Borgerrepræsentationen)  
**Emne:** Svar på spørgsmål stillet af MB Finn Rudaizky (O) den 19. september 2024 ifm. BRs behandling af medlemsforslag om navngivning af Palæstinas Plads den 3. oktober 2024. E-doc nr. 2024-0328224

Kære Finn Rudaizky

På vegne af Lena Kongsbach, vicedirektør i Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed, fremsender jeg hermed delvis svar på din henvendelse af 19. september 2024 i forbindelse med den kommende behandling af medlemsforslag om navngivning af Palæstinas Plads, i Borgerrepræsentationen den 3. oktober 2024.

Med venlig hilsen

**Lisbeth Huohvanainen**  
AC generalist  
BPM Sekretariat

---

KØBENHAVNS KOMMUNE  
Teknik- og Miljøforvaltningen  
Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed



## Besvarelse vedrørende Borgerrepræsentationens behandling af medlemsforslag den 3. oktober 2024 om navngivning af Palæstinas Plads.

Medlem af Borgerrepræsentationen Finn Rudaizky (O) har den 19. september 2024 stillet følgende spørgsmål til Teknik- og Miljøforvaltningen.

### Spørgsmål

Som reaktion på den forventet kommende behandling i BR den 3. oktober af medlemsforslag om navngivning af en plads på Nørrebro til Palæstina Plads ønskes følgende belyst:

1. I forbindelse med tidligere vurderinger af medlemsforslag om navngivning af veje og gader, har Københavns Kommune gentagne gange henvist til opgavefordelingsprincippet om fordelingen af opgaver mellem stat, kommuner og regioner, hvoraf det følger, at det ikke er muligt at beskæftige sig med udenrigspolitik. Heller ikke når det kommer til navngivning af veje, pladser mv. Som eksempel nævnes medlemsforslag om at omdøbe Kristianiagade til Ukrainegade af 5. maj 2022 (vedlagt) og medlemsforslag om at omdøbe pladsen ved Irans Ambassade til Juna Mahsa Aminis Plads af 3. november 2022 (vedlagt). Hvad er den juridiske vurdering af navngivningen af "Palæstina Plads" i henhold til netop opgavefordelingsprincippet? Jeg gør i den forbindelse opmærksom på, at ambassadernes placering ikke har været indregnet i de forudgående juridiske notater, ligesom et tidligere forsigtighedsprincip har været gældende på trods af en udtalelse fra en udenrigsminister den 3. april 2022 om det modsatte (bilag).
2. Hvor mange gange har et politisk forslag om navngivning af veje og gader været forelagt Københavns Borgerrepræsentation de sidste 30 år? Sagerne ønskes vedlagt svaret.
3. Israels Plads blev navngivet den 11. november 1968 af Københavns Borgerrepræsentation, jeg ønsker i den forbindelse referatet fra den politiske behandling.
4. Det er kommunens praksis, at det er Vejnavnenævnet, som forbereder sager og indstiller forslag om vejnavne til Teknik- og Miljøudvalget. Jeg ønsker aktindsigt i deres behandling af medlemsforslaget om at navngive en plads på Nørrebro til

19-09-2024

Sagsnummer i F2  
2024 - 18703

Dokumentnummer i F2  
158816

Sagsnummer i eDoc

Palæstina Plads, forud for Teknik- og Miljøudvalgets behandling den 16. september 2024.

I tilfældet af at punkt 2-4 ikke kan besvares inden for den angivet tid ønskes punkt 1 besvaret særskilt."

## Svar

1. Det er Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at navngivning kan ske som beskrevet i indstillingen til sagen. Det er hertil forvaltningens vurdering, at der ikke vil være tale om en udenrigspolitisk tilkendegivelse.

Teknik- og Miljøforvaltningen har ved sin vurdering lagt vægt på motiveringen for medlemsforslaget om navngivning af en plads på Nørrebro til Palæstinas Plads, som stillet af Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet, og som vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 21. august 2023, hvoraf følgende motivering fremgår:

*"Der findes mange veje og pladser i København, der er opkaldt efter lande og landområder, men der er ikke nogen Palæstinas Vej eller Plads. Navnet er allerede optaget i Kommunens navnebank og det er dermed godkendt til at kunne anvendes i København, hvis der findes en velegnet placering og et politisk flertal beslutter det."*

*Det foreslåede areal/pladsen ligger mellem Nørrebrogade og Hillerød gade i forlængelse af Nørrebroparken og er i dag unavngivet. Den del af pladsen, der ligger helt ud til Nørrebrogade, hedder Aksel Larsens Plads, men resten af arealet mellem Esromgade og Hillerødgade har ikke noget navn. Der ligger pt. en skaterbane på arealet og Cafe Friheden har udeservering ud til arealet. Cafe Friheden vil ikke blive berørt af en navngivning af parken/pladsen, da de har deres adresse på den anden side af cafeens bygning - i Esromgade.*

Det fremgår således af medlemsforslaget, at baggrunden for at navngive efter "Palæstina" er begrundet i et ønske om at navngive en vej eller en plads efter et land/landområde, som ikke i dag har et område i kommunen benævnt efter sig. At navngive efter et geografisk tema om lande og landområder samt i øvrigt byer, herunder udenlandske, er et tema, som er indenfor såvel adresselovens retlige ramme for navngivning af veje, pladser og stræder mv. i en kommune, som Københavns Kommunes mangeårige praksis på området.

Teknik- og Miljøforvaltningen bemærker, at der ikke med det vedtagne medlemsforslag er tale om at omdøbe en allerede navngivet vej eller plads, men om at navngive et i dag unavngivet område. Endvidere bemærkes, at "Palæstina" blev optaget i Vejnavnenævnets navnebank pr. 28. februar 2018 på foranledning af en borger.

2. Forvaltningen forventer at vende tilbage med et svar i løbet af uge 41, jf. processvar af 26. september 2024.

3. Borgerrepræsentationens forhandlinger og beslutning vedr. navngivning af Israels Plads, på møde den 27. juni 1968 er vedlagt svaret som bilag 1. Det mærkes at sagen starter nederst på dokumentets side 2.
4. Forvaltningen vedlægger sagerne om navngivning efter Palæstina, som bilag 2-6.

Svaret er offentligt tilgængeligt på <https://www.kk.dk/politik/politiske-udvalg/teknik-og-miljoedvalget/politikerspørgsmaal-til-teknik-og-miljoeforvaltningen>

Lena Kongsbach  
Vicedirektør

teme ved omprofilering af Ole Jørgensens Gade i forbindelse med gadens overtagelse som offentlig.

I den ærede forsamlings møde den 9 juni 1966 (B. F. 1966-67, s 361-367 og s 516-517) blev det besluttet at overtage Ole Jørgensens Gade som offentlig, og der blev samtidig givet en kapitalbevilling på 60,000 kr. til omlægning af gaden i forbindelse med etablering af bilparkeringspladser. Envidere blev givet en indtægtsbevilling på 18,000 kr., svarende til forventet refusion fra vejfonden af 30 pct. af udgiften. Endelig blev det i medfør af § 2 i gadeloven bestemt, at grundejerne ved gaden skulle udrede 40 pct. af anlægsudgiften. Kommunens nettoudgift ville derved blive 30 pct. af udgiften.

Arbejdet er nu afsluttet, og anlægsudgiften med renter til 31. marts 1968 udgør 69,448 kr. 15 øre, der er posteret på status post 3-3, tilgodehavende hos grundejere for udførte arbejder.

På vedlagte med facade forsynede skitse er grænserne for det udførte arbejde indtegnet med grønne linier.

Grundejernes nævnte andel på 40 pct. af den samlede udgift 69,448 kr. 15 øre udgør 27,779 kr. 26 øre, hvilket beløb foreslås fordelt med halvdelen 13,889 kr. 6 øre, efter facadelængde og resten 13,889 kr. 6 øre efter ejendomsværdi. I denne forbindelse bemærkes, at grundejerbidraget 27,779 kr. 26 øre, udgør ca. 0,95 pct. af ejendommenes samlede bidragspligtige ejendomsværdi, der for tiden er 2,915,700 kr.

Det foreslås endvidere, at facadebidraget forrentes og afdrages ved 40 halvårslige ydelser, medens værdibidraget betales af ejendommene i fællesskab med visse promiller halvårlig af ejendomsværdierne, som de til enhver tid er, indtil bidraget er betalt. Promillerne er fastsat således, at afdragstiden med de nu-

gældende ejendomsværdier ville være ca. 20 år. Renten er 5½ pct. p. a.

På vedlagte fordelingskema er ejendommenes facadebidrag, halvårlig promille samt halvårsydelser angivet.

Halvårsydelserne påregnes opkrævet sammen med ejendomsskatterne for januar og juli kvartaler, første gang juli kvartal 1968.

Den del af udgiften, der ikke refunderes af grundejerne, (69,448 kr. 15 øre - 27,779 kr. 26 øre =) 41,668 kr. 89 øre foreslås posteret på status post 6 vej-, kloak- og broanlæg.

Under henvisning til foranstående fremsætter jeg i overensstemmelse med den samlede magistrats beslutning hermed forslag om, at grundejernes andel i udgifterne ved omlægning af Ole Jørgensens Gade i forbindelse med dennes overtagelse som offentlig gade fordeles på de pågældende grundejere som ovenfor foreslået. «

Magistratens forslag tiltrækkes.

198/68.

- Fra magistrat, af 18 juni 1968 om navngivning, Rømersgade

»Hoslagt fremi der 17. juni 1968 bilag om, at plamersgade, Frec gamle grønttorv taber 1968 at re

Den samlede 1968 tiltrådt im

\*) Gadenavneudvalg.



terne ved omprofilering af Ole Jørgensens Gade i forbindelse med gadens overtagelse som offentlig.

I den ærede forsamlings møde den 9 juni 1966 (B. F. 1966-67, s 361-367 og s 516-517) blev det besluttet at overtage Ole Jørgensens Gade som offentlig, og der blev samtidig givet en kapitalbevilling på 60,000 kr. til omlægning af gaden i forbindelse med etablering af bilparkeringspladser. Endvidere blev givet en indtægtsbevilling på 18,000 kr., svarende til forventet refusion fra vejfonden af 30 pct. af udgiften. Endelig blev det i medfør af § 2 i gadeloven bestemt, at grundejerne ved gaden skulle udrede 40 pct. af anlægsudgiften. Kommunens nettoudgift ville derved blive 30. pct. af udgiften.

Arbejdet er nu afsluttet, og anlægsudgiften med renter til 31 marts 1968 udgør 69,448 kr. 15 øre, der er posteret på status post 3-3, tilgodehavende hos grundejere for udførte arbejder.

På vedlagte med facade forsynede skitse er grænserne for det udførte arbejde indtegnet med grønne linier.

Grundejernes nævnte andel på 40 pct. af den samlede udgift 69,448 kr. 15 øre udgør 27,779 kr. 26 øre, hvilket beløb foreslås fordelt med halvdelen 13,889 kr. 63 øre, efter facadelængde og resten 13,889 kr. 63 øre efter ejendomsværdi. I denne forbindelse bemærkes, at grundejerbidraget 27,779 kr. 26 øre, udgør ca. 0,95 pct. af ejendommenes samlede bidragspligtige ejendomsværdi, der for tiden er 2,915,700 kr.

Det foreslås endvidere, at facadebidraget forrentes og afdrages ved 40 halvårige ydelser, medens værdibidraget betales af ejendommene i fællesskab med visse promiller halvårlig af ejendomsværdierne, som de til enhver tid er, indtil bidraget er betalt. Promillerne er fastsat således, at afdragstiden med de nu-

gældende ejendomsværdier ville være ca. 20 år. Renten er 5½ pct. p. a

På vedlagte fordelingskema er ejendommenes tacebidrag, halvårlig promille samt halvårsydelse angivet.

Halvårsydelse påregnes opkrævet sammen med ejendomsfultterne for januar og juli kvartaler, første gang juli kvartal 1968.

Den del af udgiften, der ikke refunderes af grundejerne, (69,448 kr. 15 øre - 27,779 kr. 26 øre =) 41,668 kr. 89 øre foreslås posteret på status post 6 vej-, kloak- og broanlæg.

Under henvisning til foranstående fremsætter jeg i overensstemmelse med den samlede magistrats beslutning hermed forslag om, at grundejernes andel i udgifterne ved omlægning af Ole Jørgensens Gade i forbindelse med dennes overtagelse som offentlig gade fordeles på de pågældende grundejere som ovenfor foreslået. «

Magistratens forslag *tiltrådes*.

198/68.

- Fra magistraten var modtaget følgende skrivelse af 18 juni 1968 med *indstilling fra gadenavneudvalget om navngivning af pladsarealet mellem Ørstedsparken, Rømersgade, Frederiksborggade og Linnegade*\*):

»Hoslagt fremsendes en af gadenavneudvalget under 17. juni 1968 afgivet indstilling med tilhørende bilag om, at pladsarealet mellem Ørstedsparken, Rømersgade, Frederiksborggade og Linnegade (det gamle grønttorv) fra en af dagene den 20.-22. oktober 1968 at regne skal benævnes Israels Plads.

Den samlede magistrat har i sit møde den 17. juni 1968 tiltrådt indstillingen.

\*) Gadenavneudvalgets indstilling er optrykt i tillægget, s. 247.

Med underretning om den ærede forsamlings beslutning i sagen bedes bilaget til indstillingen tilbage-sendt.«

**Borgmester Wassard Jørgensen:** Det forslag, som gadenavneudvalget hermed har lagt på borgerrepræsentationens bord, er fremkommet ved, at Dansk-israelsk Selskab har rettet henvendelse til mig som formand for gadenavneudvalget med opfordring til at navngive en plads i København som Israels Plads, i tilknytning til, at man i Jerusalem i oktober udvælger og navngiver en plads som Denmark Square til minde om den begivenhed for 25 år siden, da man her i landet hjalp de danske jøder over til Sverige, som derefter gav dem asyl.

Alle fire medlemmer af gadenavneudvalget blev, så snart sagen blev forelagt, enige om straks at behandle spørgsmålet med sympati, og vore bestræbelser har samlet sig om at finde et værdigt og passende sted at give navnet Israels Plads. Vi har haft vore tanker flere forskellige steder i byen, som vi dog har måttet forlade, af forskellige årsager. Jeg kan godt nævne dem:

For det første har det, der hedder Square'n, pladsen nede ved Dronningens Tværgade, Adelgade og Borbergade, været indenfor mulighederne, men den har vi opgivet, fordi det er et privatejet areal, og da ejerne af dette areal på et tidligere tidspunkt, da de fremsatte et ønske om en navngivning af det, har fået afslag fra kommunen på det ønskede navn, har vi ikke ment, at vi ville kunne gribe ind og nu pålægge disse elere en navngivning, som de ikke har bedt om.

Vi har overvejet at navngive den lille plads, der som en lille udvidelse af Pilestræde kommer nede i

nærheden af Landemærket, når engang Gutenberg-hus' nybyggeri bliver ordnet, Israels Plads, og det ville i og for sig have været rimeligt, fordi dette kvarter er et af dem, hvor jøderne i meget stort omfang har boet i København igennem hele byens historie. Det har vi dog også forladt, fordi det ikke ville blive en rigtig plads. Det ville blive en skæv plads, der kun var blevet en lille udvidelse af en enkelt gade, og det syntes vi ikke var fornemt nok at give navnet Israels Plads.

Vi har endvidere overvejet muligheden af at om-døbe en del af Akseltorv til Israels Plads, men har opgivet det, fordi vi mener, at navnet Akseltorv har vundet hævd; det er et på historisk grundlag hvilende navn, som vi ikke har villet ændre.

Grunden til, at vi er varsom med at ændre navne, er iøvrigt dette, at når folk gennem lang tid har vænnet sig til en vis benævnelse af en plads eller en gade, så skal man være varsom med at lave om på det, både af historiske hensyn og af hensyn til de mennesker, som bor i eller ved gaden og har været vant til en ganske bestemt postadresse.

Dette sidste er det, der har vejet mest til, når vi valgte at kalde det gamle grønttorv for Israels Plads, for her har vi jo en plads, som ikke har noget navn. Her kan vi give en plads et navn uden at gribe ind i de adresser, de mennesker har, der bor ved pladsen. Man omkalfatrer ikke en masse menneskers opfattelse af, hvilken adresse der skal benyttes, og de, der bor der, behøver ikke at skulle sende meddelelse til deres kunder, forretningsforbindelser og familie om, at de nu har skiftet adresse. De bor stadig på den samme adresse, som de har vænnet sig til. De har den måske på deres brevpapir, så det ville være en bekostning for dem at ændre det, og der skulle også

1168

27. juni 1968

ændres på adressen i vejviser og telefonbøger. I det hede taget støder man på en lang række enkelte hele taget, hvis man omdøber en plads, der allerede har et navn, som folk har en vis tilknytning til. Der er mere er forholdet det samme. Til nævnt i bilaget, at udførelse af funktionen af grønttorv blev taget væk fra det centrale kvarter ved Højbjergs-Plads og flyttet til Valby, vedtog borgerrepræsentationen, at man for fremover ikke på foreskrevet vis omdøber det nye grønttorv og det gamle grønttorv ved passende lejlighed, når der var sket en ændring af, hvad der er grønttorv, skulle benyttes til, skulde møde med forslag om et nyt navn til det, og det ville vi, medlemmerne af en særlig afdeling af sket, for vi har været enige om, at der, når en gang en ændring sker, for vi har vedtaget, at der skal være et meget smukt anlæg med dels anlæg for voksne og dels legeplads for børn med et sted som får en engelsk bestemt, form og udformelse. Derfor har vi men, at det er nu, når vi har været enige om, at det er den tid, hvor vi kan give det et navn, og vi har nu en passende lejlighed til at give det et navn, der er ønsket af selskabet, som vi har synspunkt for, og som vi mener, det vil være rigtig at anvende. Det er, og som vi mener, vil være rigtig.

Vi møder altså med forslaget om at kalde det gamle grønttorv for Israels Plads. Det gælder kun selve torvet. De gælder ikke omkredningens gader. Det er altså ikke nogen, der skal ændre deres adresse, for vi giver denne plads det nye navn.

Jeg må lige nævne, at det er et enkelt fagblad — og det har måttet være et fagblad — har været tænkt fremme om at give det gamle grønttorv et andet navn, nemlig Valdemar Paulsens Plads. Det er et blad, som hedder "Lyt og tal", og som man kan høre på titlen, er et blad, der har noget at gøre med tal. Det er et blad, der har noget at gøre med tal.

Valdemar Paulsen var jo en stor opfinder; jeg tror, det er ham, der har opfundet en masse af det, vi har i radioen, og man har altså ment fra denne fagbevægelses side at man skulle hædre ham ved at give det gamle grønttorv hans navn. Man har tilknytning til H.C. Ørsted, som Ørstedsparken er opkaldt efter, og til frø af de folk, hvis navne er mindet i kvarteret. Der kunne måske være en ide i det, men vi har alligevel ikke ment, at vi ved denne lejlighed ville følge tanken, og vi har heller ikke været helt overbevist om, at Valdemar Paulsens navn skulle hædres på denne måde. Vi er derfor efter at have drøftet det, er forslag om Israels Plads.

Jeg frir, at det er en meget smuk tanke, som i 25 året for den hellige hede udføres den tyske besættelse af Israels Plads og alle de mennesker, der har været af til byen, og den i forbindelse mellem det nye og det gamle grønttorv og gader der gælder på Israels Plads.

For Sidsøgaard. Det er ikke et stort, gammelt selskab med gader og gader om, at der er en bestemt form og egentlig navn og navn, at det som i dag kaldes det gamle grønttorv, og gaderne og alle de mennesker, der har været om, og gaderne og alle de mennesker, der har været om, og gaderne og alle de mennesker, der har været om.

Pladsen omfatter den udkant af torvet og er således en omformning af den gamle Israels Plads og alle de mennesker, der har været om, og gaderne og alle de mennesker, der har været om, og gaderne og alle de mennesker, der har været om, og gaderne og alle de mennesker, der har været om.



der nemlig nok ikke lejlighed for dem, der er enige i vort forslag, til at lade en sådan enighed komme positivt til udtryk.

Jeg stiller hermed det nævnte forslag.

**Formanden:** Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at der er tradition for, at hvis der i sager fra gadenavneudvalget kommer kritik frem eller ændringsforslag ved behandlingen her i salen, sendes de tilbage til fornyet behandling i gadenavneudvalget. Det er en tradition, som jeg synes er god, og som jeg synes vi også skulle følge i denne sag.

**Borgmester Wassard Jørgensen:** Jeg må selvfølgelig acceptere det, når formanden siger, at der er en tradition, men jeg kender ikke rigtig denne tradition. Nu har der ikke været nogen uenighed i den tid, jeg har været formand - jo, der var noget med Christian den IV's Bro, som vi ordnede, efter at vi, der nu er medlemmer af udvalget, var blevet det. Der var nogle af de tidligere medlemmer, kan jeg godt huske, som ikke var helt enige om sagen, og i den anledning gik den vist simpelthen i stå; det blev ikke til noget, før der kom ny »besætning«. Men jeg ved ikke, om en sag ligefrem skal sendes tilbage, hver gang der er nogle, der har en anden mening. Hvis det ikke er en meget stor gruppe, der har den mening - og jeg tænker ikke på enkeltgrupper, men på en meget stor del af borgerrepræsentationen - synes jeg ikke, det skulle være nødvendigt.

Dette fremfører jeg ikke, fordi jeg vil sætte mig imod, at vi behandler sagen en gang til, men fordi jeg vil være meget ked af, at vi skulle tage sagen tilbage til gadenavneudvalget, for som det er sagt tidligere i aften: det er jo sidste gang, vi har møde før en ferie på 2 1/8 måned, og når borgerrepræsentationen samles næste gang, skriver vi en dato omkring

den 15. september. Den navngivning, som her gerne skulle ske, bør ske i midten af oktober, sammenfaldende med det, der sker i Jerusalem i dagene 21.-23. oktober, og naturligvis på en sådan måde, at vi har forbindelse med Jerusalem og kan prøve på at få koordineret det. Der, er også tale om, at der muligvis er nogle dernedefra, der vil komme herop ved den lejlighed. Derfor vil jeg meget bede om, at man ikke, hvis det ikke er et meget, meget udbredt ønske, udskyder sagen ved at vise den tilbage til udvalget. Det er også sådan, at ikke alle udvalgsmedlemmerne inden for de 2 1/2 måned er til stede i byen samtidig; hvis det var tilfældet, kunne vi sagtens finde ud af at møde med en enstemmig indstilling i det allerførste møde efter ferien. Men hvis der så stadig er nogle her, der har en anden mening, er det så formandens opfattelse, at traditionen siger, at sagen en gang til skal tilbage til udvalget? Det måtte i og for sig være konsekvensen.

Jeg henstiller altså, at man *ikke* udskyder sagen, men træffer en afgørelse i aften.

**Gunnar Ulbæk:** Jeg er en smule usikker, efter at formanden har gjort et par bemærkninger om traditioner i borgerrepræsentationen. Som forholdsvis ung, også her i salen, vil jeg gerne sige, at traditioner har man jo for at kunne lave om på dem; og når det er sådan, at der er en enstemmig indstilling fra vort gadenavneudvalg, vil jeg efter at have hørt borgmesterens rede'gørelse her i aften og set oplægget meget stærkt betvivle, at det vil være muligt at overbevise udvalgets medlemmer om, at man skal navngive denne plads med et andet navn end det, der er foreslået. Jeg vil tro, at argumenterne og de andre ting, der har været ført frem i forhandlingerne i udvalget, har været så stærke, at man også til efteråret vil stå fast,

og derfor skal jeg henstille, at vi måske for en gangs skyld bryder traditioner, der måtte være mere end 10 år gamle i hvert fald.

Når hr. Sigsgaard nu foreslår, at denne plads skal benævnes med en fysikers navn, H. C. Ørsted, skal man vel nok - det er sådan noget mere teknisk betonet - tænke lidt på vort postvæsen, som formentlig vil nægte os lov til at navngive pladsen med denne fysikers navn. Men jeg kan ikke tilbageholde en enkelt bemærkning om, at som de ældre medlemmer af forsamlingen måske kan erindre, tillod jeg mig i 1956 i den største del af den køberihavnske dagspresse - må jeg i denne forbindelse henvise til dagbladet BT for den 25. september 1956 - at foreslå, at denne plads til sin tid blev døbt Hans Hedtofts Plads; det gjorde jeg på baggrund af, at det gamle grønttorv har været den københavnske arbejderbevægelses historiske mødested, og samtidig var gaderne i området i forvejen benævnt med en række personnavne. Dertil kommer, at det første sted, Hans Hedtoft boede i København, var i den pågældende valgkreds, nemlig i en nabogade, der hedder Nansensgade, nærmere betegnet Nansensgade nr. 23.

Jeg skal ikke gå ind i nogen polemik om navnet Israels Plads. Det kan jeg for mit vedkommende helt acceptere, når det er fremsendt som et forslag fra gadenavneudvalget. Men det, jeg egentlig ville tage ordet for - og jeg ville have gjort det kortere, hvis der ikke havde været andre indlæg - er det afsnit i forbindelse med indstillingen, hvor det anføres, at man forudsætter, at de gader, der flankerer den kommende Israels Plads, skal bibeholde deres nuværende gadenavne; det er formentlig af postale grunde, man umiddelbart har tænkt sig det. Jeg vil imidlertid mere, at man ikke sådan rigtig kan have dissekeret pro-

blemet. Forholdet er jo det enkle allerede i dag, hvad det par stykker af forsamlingens medlemmer, der bor i området, kender fra den daglige postgang, at der er store problemer for postvæsenet. Vi mangler i dag en række lige numre i Rømersgade, de eksisterer simpelthen ikke. Vi mangler i dag en række ulige numre i Linnegade, de eksisterer simpelthen ikke. Vi mangler i dag en række numre i Ahlefeldtsgade, de eksisterer simpelthen ikke. Skulle man komme dertil, at man sagde, at hele det område, der omkranser det nuværende gamle grønttorv og formentlig den kommende Israels Plads, blev benævnt Israels Plads, ville problemet indskrænke sig til at omfatte 5 opgange i Linnegade på arealet mellem Ahlefeldtsgade og Vendersgade, hvoraf kun en er en beboelsesopgang, nemlig Linnegade 6; den anden opgang hedder nr. 8 og er Zahles seminarium, så det gik jo nok. På den anden side, i Rømersgade, er det kun 9 opgange, der ville blive berørt af postale ændringer. Jeg vil mene, at denne sag i høj grad ligner sagen om at omdøbe dele af Østerbrogade til den nuværende Dag Hammer-skjolds Alle; hvor man tidligere begyndte på Østerbrogade nr. 2, begynder man nu først på Østerbrogade nr. 44 og i ulige numre Østerbrogade nr. 19. Vi har altså fortilfælde for noget lignende.

Jeg skal på egne vegne tillade mig at stille ændringsforslag til dette afsnit i indstillingen. Ændringsforslaget lyder:

»Spørgsmålet om den fremtidige benævnelse af de dele af Rømersgade og Linnegade, der er beliggende på den kommende Israels Plads, tilbagesendes til gadenavneudvalget til fornyet overvejelse.«

Så ser jeg bort fra det, der hedder Ahlefeldtsgade, idet det ikke er noget problem, der er ingen postale problemer i Ahlefeldtsgade, skulle der være et en-







navn. Hvad jeg derudover har sagt, er, at jeg finder tidspunktet uheldigt. At der eksisterer så og så mange gader opkaldt efter andre lande o. s. v. i dette Øjeblik, har naturligvis ikke noget som helst at gøre med dette spørgsmål. Det, jeg siger, er ganske simpelt, at det kan opfattes, det kan blive udlagt som en eller anden tilkendegivelse af et standpunkt, og jeg mener heller ikke, at jeg har givet udtryk for, at mit standpunkt er anderledes end medlemmerne af gadenavneudvalgets, slet ikke. Jeg har bare sagt, at det efter min mening er usædvanlig uklogt, at man sætter sig hen i gadenavneudvalget uden at spekulere et Øjeblik over, hvilke konsekvenser kan nu f. eks. dette forslag få. Det synes jeg altså ikke er videre begavet.

Richard Friedberg: Vi *har* spekuleret over konsekvenserne.

Niels Arup: Det var værre!

Hermed sluttede forhandlingerne.

Gunnar Ulbæk: Jeg skal foreslå, at man godkender, at pladsen opkaldes Israels Plads.

Jeg skal endvidere foreslå, at femte og sidste afsnit, der begynder med: »Udvalget forudsætter, at de gader, der flankerer pladsen« o. s. v., ændres til:

»Spørgsmålet om den fremtidige benævnelse af de dele af Rømersgade og Linnegade, der er beliggende på den kommende Israels Plads, tilbagesendes til gadenavneudvalget til fornyet overvejelse.«

Det af Erik Sigsgaard under forhandlingerne stillede ændringsforslag om at benævne det omhandlede pladsareal »Ørsteds Plads« *forkastedes* med 34 stemmer imod 16.

Det af Gunnar Ulbæk under forhandlingerne stillede forslag om at benævne pladsarealet »Israels Plads« og om at spørgsmålet om den fremtidige be-

nævnelse af de dele af Rømersgade og Linnegade, der er beliggende på den kommende Israels Plads, tilbagesendes gadenavneudvalget til fornyet overvejelse, *vedtoges* derefter med 38 stemmer; ingen stemte imod. På derom fremsat begæring tilføjtes det i henhold til forretningsordenens § 10, stk. 2, forhandlingsprotokollen, at Veøstresocialisternes gruppe undlod at stemme.

#### 201/68.

— Fra magistraten var modtaget følgende skrivelse af 18. juni 1968 om *bemyndigelse for magistraten til over budgettet for 1968-69, bilag 18, at afholde udgifterne ved etablering af et hegn langs Vestvoldens voldgravs nordvestlige bred på strækningen fra Banefløjstien til Mørkhøjvej:*

»Hermed fremsættes forslag om bemyndigelse til på stadsingeniørens direktorats budget, bilag 18, for 1968-69 at afholde udgifterne i forbindelse med etablering af hegn langs Vestvoldens voldgravs nordvestlige bred på strækningen fra Banefløjstien til Mørkhøjvej.

Den 1 marts 1968 druknede en 9-årig pige i Vestvoldens voldgrav vest for Mørkhøjvej. Den tragiske ulykke skyldes formentlig, at pigen ville bringe sin 2-årige broder, som var søgt ud på den ikke bæredygtige is, ind på land. Også den lille dreng døde senere som følge af ulykken.

Efter ulykken har magistraten besluttet at foreslå, at der *fid* over de allerede trufne sikkerhedsforanstaltninger, som i indeværende forår er blevet suppleret med efterplantning med tjørn og snebær, opsættes hegn på visse strækninger langs voldgraven på Vestvolden. Selv om det næppe er muligt at gennemføre en hegning, som effektivt hindrer de børn, der *vil* ned til voldgraven, adgang til vandarealet, mener man dog,

# Journalark

## 2018-0053413 Indkomne navneforslag (til møde den 26.2.2018)

Sagstype: Administrativsag  
Oprettet dato: 05-02-2018 04:42:18  
Sagsbehandler:  
Organisation: TMF BPM OBY BBR

### Dokumenter på sagen

Nr.	Type	Dok.dato	Titel
2018-0053413-3	Internt dokument	07-02-2018	Bilag 1 Indkomne forslag
2018-0053413-2	Internt dokument	07-02-2018	Bilag 2 kort Valkendorfsgade.pdf
2018-0053413-1	Internt dokument	05-02-2018	Indkomne navneforslag

Vejnavnenævnet skal tage stilling til 12 indkomne navneforslag.

## Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Vejnavnenævnet drøfter 12 indkomne navneforslag evt. til navnebanken.
2. at Vejnavnenævnet afviser forslaget om at ændre navn for Valkendorfsgade til Magnus Heinasons Gade.

## Problemstilling

Fem borgere har indsendt i alt 11 navneforslag og forslag om at ændre et vejnavn. Det drejer sig om:

- **Forslag 1.** Navngivning efter seks matematikere: Euklid, Shen Kuo, al-Khwarizmi, Carl Friedrich Gauss, Pierre de Fermat og Leonhard Emuler samt sangerinden Miriam Makeba.
- **Forslag 2.** Navngive efter Birkerød.
- **Forslag 3.** Navngive efter Palæstina.
- **Forslag 4:** Navngive efter General Buddhoe eller Peter Von Scholten.
- **Forslag 5.** Ændre navn for Valkendorfsgade til Magnus Heinasons Gade.

Borgernes forslag fremgår af bilag 1.

## Løsning

**Forslag 1.** Nedenfor er en nærmere beskrivelse af de seks matematikere og sangerinden Miriam Makeba:

- **Euklid** el. Euklid af Alexandria (ca. 325 -265 f.Kr.), var en græsk matematiker. Han anses ofte for stamfaderen til geometri, og hans mest populære værk "Elementer" anses for den mest succesfulde lærebog i matematikkens historie.
- **Shen Kuo** (1031–1095) var en kinesisk videnskabsmand, som gjorde fremskridt på en lang række områder. Hans "Dream Pool Essays" skrevet omkring 1088 e.Kr. dækkede forskellige aspekter af matematik, fysik, navigation mv., og indeholdt den første omtale af det magnetiske kompas.
- **Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi** (ca. 780 - ca. 850 f.Kr.) var en persisk matematiker, astronom, astrolog og geograf. Hans største matematiske bidrag er knyttet til algebra, og sammen med Diofant regnes han som algebraens fader.
- **Johann Carl Friedrich Gauss** (1777- 1855) var en tysk matematiker, astronom, geodæt og fysiker. Han betragtes af mange som den største matematiker nogensinde. Han arbejdede desuden meget med fysik, mekanik og geofysik.
- **Pierre de Fermat** (1601-1665) fransk amatørmatematiker bedst kendt for sit bidrag til talteorien. Mange af hans resultater blev fremsat som formodninger. En af disse,



også kaldet "Fermats store sætning", blev en udfordring for matematikere i mere end 300 år.

- **Leonhard Euler** (1707-1783) fra Schweiz var en af foregangsmændene i udviklingen af matematikkens formelsprog. Han betragtes som 1700-tallets vigtigste matematiker. Leonhard Euler efterlod sig utallige formler, begreber og metoder, som bærer hans navn i dag.
- **Miriam Makeba** (1932- 2008) var en sydafrikansk sangerinde og et ikon i kampen mod apartheid. I 1959 blev Miriam Makeba tvunget til at forlade Sydafrika efter at have medvirket i anti-apartheid-filmen "Come Back Africa". Makeba havde stor succes med sin musik i 1960'erne og 70'erne. 1990 overtalte Nelson Mandela hende til at vende tilbage til Sydafrika.

#### *Forvaltningens bemærkninger til forslag 1:*

Der er gennem tiden udviklet principper for navngivning i København herunder, at personer, der navngives efter, som hovedregel skal have ydet en så væsentlig indsats for landet eller København, at de hædres med et vejnavn i landets hovedstad. Hverken Miriam Makeba eller de seks matematikere havde tilknytning til Danmark. Det er dog tidligere sket, at Vejnavnenævnet har indstillet navne på personer uden tilknytning til Danmark, hvis personerne har ydet en global indsats f.eks. for fred. I 2016 godkendte Teknik- og Miljøudvalget 19 navne på fredsprismodtagere til vejene på Enghave Brygge.

Ifølge reglerne i adressebekendtgørelsen om entydighed i vejnavne må der ikke fastsættes et nyt vejnavn, når det samme eller et næsten enslydende vejnavn allerede er fastsat for en anden navngiven vej inden for en radius af 10 km. De foreslåede navne kan anvendes, da der ikke er ens eller næsten enslydende vejnavne inden for den angivne radius. Der er umiddelbart ingen ledige veje eller pladser til formålet. Vejnavnenævnet kan i stedet reservere navnene i navnebanken.

#### **Forslag 2:** Navngive en vej efter Birkerød

Borgeren begrundet sit forslag med, at navnet Birkerødgade efter borgerens opfattelse mangler i et kvarter på Nørrebro, hvor vejene er navngivet med nordsjællandske bynavne (Holtegade, Vedbækgade m.v.). Kvarteret er beliggende omkring Nørrebroparken og nord for Hillerødgade, Borgeren foreslår, at navnet Birkerødgade anvendes, hvis der bliver behov for et nyt vejnavn i dette kvarter.

#### *Forvaltningens bemærkninger til forslag 2:*

Navnet Birkerødgade kan anvendes, da der ikke er ens eller næsten enslydende vejnavne inden for en radius af 10 km. Der er dog umiddelbart ingen ledige veje eller pladser til formålet i det foreslåede kvarter på Nørrebro. Vejnavnenævnet kan i stedet reservere navnet i navnebanken.

#### **Forslag 3:** Navngive en vej eller plads efter Palæstina

Borgeren foreslår, at en vej eller plads i Sydhavn eller på Nørrebro navngives efter Palæstina. Borgeren begrundet forslaget med, at der allerede er navngivet en plads i København efter Israel, men ingen lokalitet efter Palæstina.

*Forvaltningens bemærkninger til forslag 3:*

Navnet Palæstina kan anvendes, da der ikke er ens eller næsten enslydende vejnavne inden for en radius af 10 km. Der er dog umiddelbart ingen egnede ledige veje eller pladser til formålet i de foreslåede bydele. Vejnavnenævnet kan i stedet reservere navnet i navnebanken. Forvaltningen kan i øvrigt oplyse, at et forslag om at navngive efter Palæstina blev forelagt for Borgerrepræsentationen i 2000 og i 2009. I begge tilfælde blev forslaget forkastet.

**Forslag 4:** Navngive efter General Buddhoe eller Peter von Scholten.

En borger foreslår, at der navngives efter Moses "Buddhoe" Gotlieb (kaldet General Buddhoe) f.eks. Buddhoesgade efter lederen af slaveoprøret på De Vestindiske Øer for at markere, at det er 100 år siden (i 2017), at Danmark solgte De Vestindiske Øer (nu US Virgin Islands). Eller, at der alternativt navngives efter Peter von Scholten.

- Baggrund: I 1847 besluttede den danske stat, at slaveriet skulle afvikles over en 12-årig periode, men forslaget blev ikke accepteret af den slavegjorte befolkning, der frygtede, at de ikke ville leve længe nok til selv at opleve friheden. I 1848 uledede et oprør og slavegjorte arbejdere var klar til at ødelægge og afbrænde Frederiksted og resten af St. Croix, hvis de ikke fik deres frihed. Generalguvernør Peter von Scholten så ingen anden udvej end at give dem deres frihed, hvis oprøret skulle undgås. I Danmark regnes Generalguvernør Peter von Scholten som den, der gav slaverne deres frihed. På U.S. Virgin Islands mener man ikke, at guvernøren gav slaverne fri, men at slaverne tog sagen i egen hånd og krævede deres frihed. En central skikkelse i processen var slaven (John) Moses Gotlieb, kaldet General Buddhoe. Han regnes på U.S. Virgin Islands for en frihedshelt.

*Forvaltningens bemærkninger til forslag 4:*

Der er øjensynligt ikke enighed om, hvem der spillede den mest centrale rolle i slaveriets ophævelse på US Virgin Islands. Men både Buddhoesgade og Peter von Scholtens Gade kan anvendes til navngivning, da der ikke er lignende vejnavne inden for en radius af 10 km. Der er dog umiddelbart ingen egnede ledige veje eller pladser til formålet. Hvis Vejnavnenævnet ønsker det, kan navnene reserveres i navnebanken.

**Forslag 5:** Ændre navnet Valkendorfsgade til Magnus Heinasons Gade:

Borgeren finder, at Valkendorfsgade (kort vises i bilag 2) er et historisk upassende navn, fordi Christoffer Valkendorf fik færingen Magnus Heinason henrettet uden mulighed for at appellere dommen.

- Christoffer Valkendorf (1525-1601) var dansk rigshofmester og rentemester. Som statholder i København fra 1579 spillede han en stor rolle i byen både på det administrative og almennyttede område, f.eks. oprettede han Valkendorfs Kollegium i 1588. Han blev rigets mægtigste mand efter kong Frederik II. Henrettelsen af den færøske Magnus Heinason i 1589 førte til hans tilbagetræden, men i 1596 fik han oprejsning med udnævnelsen til rigshofmester.
- Magnus Heinason (1545-1589) færøsk handelsmand og kaper/sørøver, som fik tilladelse til handel på Færøerne og til at udruste sit skib til bekæmpelse af sørøvere. Han blev dog stillet overfor anklager om bedrageri ved handelen, voldtægt og blodskam (pga. et forhold til to søstre), men reddede sig to gange fra de alvorlige anklager ved flugt. Efter Frederik 2.s død lykkedes det hans fjende Christoffer Valkendorf at få ham dømt og henrettet uden at han fik mulighed for at appellere dommen. Det var et brud på reglerne og Magnus Heinason fik posthumt en vis æresoprejsning. Navnet Magnus Heinason er velkendt på Færøerne, hvor mange betragter ham som nationalhelt.

#### *Forvaltningens bemærkninger til forslag 5:*

Efter forvaltningens opfattelse er det vanskeligt at bedømme Valkendorf og Heinason efter nutidig målestok i forhold til, om den ene er mere værdig til et vejnavn end den anden. I København er der imidlertid praksis for, at man som hovedregel kun ændrer vejnavne, når tvingende årsager taler for det, f.eks. fysiske ændringer, der gør det svært at finde vej. Det skyldes, at det er til stor gene for beboere og erhverv, at skulle ændre adresse. I den konkrete sag vil en navneændring berøre 337 borgere, herunder 64 boliglejere og 273 erhverv/ejere. Forvaltningen kan på den baggrund ikke anbefale forslaget. Der er desuden tradition i København for, at man opfatter sine vejnavne som blivende, fordi de er en del af byens historie. Valkendorfsgade blev navngivet i 1881. Hvis Vejnavnenævnet ønsker det, er det muligt at reservere navnet Magnus Heinason til senere brug.

Vejnavnenævnet bedes tage stilling til om de ovenstående 12 navne skal i navnebanken.

## **Økonomi**

Indstillingen i sig selv har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Videre proces**

Efter Vejnavnenævnets beslutning vil navnene evt. blive reserveret i navnebanken.

Forslagsstillerne orienteres om Vejnavnenævnets beslutning.

Bilag 2 kort Valkendorfsgade (med rødt)



## Bilag 1 Indkomne forslag

**Fra:**  
**Til:**  
**Emne:** Forslag til nye vejnavne  
**Dato:** 13. januar 2018 00:35:23

---

Hej,

jeg vil gerne forslår disse matematikere:

Euklid, græsk matematiker  
Shen Kuo, kinesisk matematiker  
al-Khwarizmi, persisk matematiker  
Carl Friedrich Gauß, tysk matematiker  
Pierre de Fermat, fransk matematiker  
Leonhard Euler, schweizisk matematiker

Mvh,

**Fra:**  
**Til:**  
**Emne:** Forslag til nyt vejnavn  
**Dato:** 13. januar 2018 00:16:12

---

Hej,

Jeg vil gerne forslår et nyt vejnavn i København:

Miriam Makeba (gade, plads, ...)

Miriam Makeba (4. marts 1932 – 9. november 2008) var en sydafrikansk sangerinde og et levende ikon i kampen mod apartheid. I 1959 blev Miriam Makeba tvunget til at forlade Sydafrika. 1966 fik hun en Grammy for den bedste grammofonplade i genren folkemusik sammen med Harry Belafonte, og nummeret "Pata Pata" fra 1967 blev et hit i mange lande. 1990 overtalte Nelson Mandela hende til at vende tilbage til Sydafrika.

Mvh,

**Fra:**  
**Til:**  
**Emne:** Birkerødgade  
**Dato:** 2. januar 2018 19:52:53

---

Kære nævn

Hvorfor findes en Farumgade, Hillerødgade, Søllerødgade, Hørsholmgade, men ingen Birkerødgade i Nørrebokvarteret mellem parken og Borups Alle?

Der findes vist ikke andre i hovedstadsområdet, så jeg foreslår I anvender det når der bliver brug/mulighed for det i kvarteret.



**Fra:**  
**Til:**  
**Cc:** Palæstinas Plads  
**Emne:** 2. januar 2018 20:47:55  
**Dato:**

---

Hej Vejnavnenævnet

Jeg foreslår at opkalde en plads eller gade efter Palæstina. Helst Palæstinas Plads og gerne i Sydhavnen hvor jeg bor eller Nørrebro hvor jeg ofte kommer eller et andet skønt sted i Københavns kommune.

Argument: den ene part i Palæstina-Israel konflikten har fået en central plads opkaldt efter sig - tæt ved Nørreport! Den anden part . Den besatte part - endnu ikke! (Trods tidligere forslag fra undertegnede). Der bor mange palæstinensere i vores kommune. Palæstina fylder meget kulturelt i byen - musik, film, solidaritetshrupper, mad osv

Det ville være et positivt signal fra kommunen at opkalde en plads eller gade efter Palæstina - i forhold til byens palæstinensere!

I håb om positiv respons på mit forslag

Venlig hilsen

**Fra:**  
**Til:**  
**Emne:** Forslag  
**Dato:** 22. december 2017 13:48:35

---

Kære vejnavnenævn!

I anledning af at det i det år der nu går på hæld, er 100 år siden vi solgte de Vestindiske Øer til USA, synes jeg man burde overveje nogle vejnavne, som markerer vores historiske forbindelse og rolle på disse øer.

Det bedste ville være Buddosgade efter Kong Buddo, lederen af slaveoprøret der førte til Peter von Scholtens proklamation om slaveriets ophør.

Er dette for eksotisk, kunne man opkalde en gade efter Peter von Scholten, manden der udstedte proklamationen.

Venlig hilsen

**Fra:**  
**Til:**  
**Emne:** Forslag til ændring af gadenavn  
**Dato:** 16. januar 2018 12:38:03

---

Kære vedkommende,

må jeg foreslå at I forandrer det historisk meget upassende gadenavn  
Valkendorfgade i København til Magnusheinasongade.

Valkendorf blev i 1590 afskediet som kasserer og statsholder efter anklager om  
magtmisbrug, svindel og det politisk motiverede mord på Magnus Heinason.

Mvh



## 2. Indkomne navneforslag (2018-0053413)

Vejnavnenævnet skal tage stilling til 12 indkomne navneforslag.

## Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Vejnavnenævnet drøfter 12 indkomne navneforslag evt. til navnebanken.
2. at Vejnavnenævnet afviser forslaget om at ændre navn for Valkendorfsgade til Magnus Heinasons Gade.

## Problemstilling

Fem borgere har indsendt i alt 11 navneforslag og forslag om at ændre et vejnavn. Det drejer sig om:

- **Forslag 1.** Navngivning efter seks matematikere: Euklid, Shen Kuo, al-Khwarizmi, Carl Friedrich Gauss, Pierre de Fermat og Leonhard Emuler samt sangerinden Miriam Makeba.
- **Forslag 2.** Navngive efter Birkerød.
- **Forslag 3.** Navngive efter Palæstina.
- **Forslag 4:** Navngive efter General Buddhoe eller Peter Von Scholten.
- **Forslag 5.** Ændre navn for Valkendorfsgade til Magnus Heinasons Gade.

Borgernes forslag fremgår af bilag 1.

## Løsning

**Forslag 1.** Nedenfor er en nærmere beskrivelse af de seks matematikere og sangerinden Miriam Makeba:

- **Euklid** el. Euklid af Alexandria (ca. 325 -265 f.Kr.), var en græsk matematiker. Han anses ofte for stamfaderen til geometri, og hans mest populære værk "Elementer" anses for den mest succesfulde lærebog i matematikkens historie.
- **Shen Kuo** (1031–1095) var en kinesisk videnskabsmand, som gjorde fremskridt på en lang række områder. Hans "Dream Pool Essays" skrevet omkring 1088 e.Kr. dækkede forskellige aspekter af matematik, fysik, navigation mv., og indeholdt den første omtale af det magnetiske kompas.

- **Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi** (ca. 780 - ca. 850 f.Kr.) var en persisk matematiker, astronom, astrolog og geograf. Hans største matematiske bidrag er knyttet til algebra, og sammen med Diofant regnes han som algebraens fader.
- **Johann Carl Friedrich Gauss** (1777- 1855) var en tysk matematiker, astronom, geodæt og fysiker. Han betragtes af mange som den største matematiker nogensinde. Han arbejdede desuden meget med fysik, mekanik og geofysik.
- **Pierre de Fermat** (1601-1665) fransk amatørmatematiker bedst kendt for sit bidrag til talteorien. Mange af hans resultater blev fremsat som formodninger. En af disse, også kaldet "Fermats store sætning", blev en udfordring for matematikere i mere end 300 år.
- **Leonhard Euler** (1707-1783) fra Schweiz var en af foregangsmændene i udviklingen af matematikkens formelsprog. Han betragtes som 1700-tallets vigtigste matematiker. Leonhard Euler efterlod sig utallige formler, begreber og metoder, som bærer hans navn i dag.
- **Miriam Makeba** (1932- 2008) var en sydafrikansk sangerinde og et ikon i kampen mod apartheid. I 1959 blev Miriam Makeba tvunget til at forlade Sydafrika efter at have medvirket i anti-apartheid-filmen "Come Back Africa". Makeba havde stor succes med sin musik i 1960'erne og 70'erne. 1990 overtalte Nelson Mandela hende til at vende tilbage til Sydafrika.

#### *Forvaltningens bemærkninger til forslag 1:*

Der er gennem tiden udviklet principper for navngivning i København herunder, at personer, der navngives efter, som hovedregel skal have ydet en så væsentlig indsats for landet eller København, at de hædres med et vejnavn i landets hovedstad. Hverken Miriam Makeba eller de seks matematikere havde tilknytning til Danmark. Det er dog tidligere sket, at Vejnavnenævnet har indstillet navne på personer uden tilknytning til Danmark, hvis personerne har ydet en global indsats f.eks. for fred. I 2016 godkendte Teknik- og Miljøudvalget 19 navne på fredsprismodtagere til vejene på Enghave Brygge.

Ifølge reglerne i adressebekendtgørelsen om entydighed i vejnavne må der ikke fastsættes et nyt vejnavn, når det samme eller et næsten enslydende vejnavn allerede er fastsat for en anden navngiven vej inden for en radius af 10 km. De foreslåede navne kan anvendes, da der ikke er ens eller næsten enslydende vejnavne inden for den angivne radius. Der er umiddelbart ingen ledige veje eller pladser til formålet. Vejnavnenævnet kan i stedet reservere navnene i navnebanken.

#### **Forslag 2:** Navngive en vej efter Birkerød

Borgeren begrundet sit forslag med, at navnet Birkerødgade efter borgerens opfattelse mangler i et kvarter på Nørrebro, hvor vejene er navngivet med nordsjællandske bynavne (Holtegade, Vedbækgade m.v.). Kvarteret er beliggende omkring Nørrebroparken og nord for Hillerødgade, Borgeren foreslår, at navnet Birkerødgade anvendes, hvis der bliver behov for et nyt vejnavn i dette kvarter.

#### *Forvaltningens bemærkninger til forslag 2:*

Navnet Birkerødgade kan anvendes, da der ikke er ens eller næsten enslydende vejnavne inden for en radius af 10 km. Der er dog umiddelbart ingen ledige veje eller pladser til formålet i det foreslåede kvarter på Nørrebro. Vejnavnenævnet kan i stedet reservere navnet i navnebanken.

### **Forslag 3:** Navngive en vej eller plads efter Palæstina

Borgeren foreslår, at en vej eller plads i Sydhavn eller på Nørrebro navngives efter Palæstina. Borgeren begrundet forslaget med, at der allerede er navngivet en plads i København efter Israel, men ingen lokalitet efter Palæstina.

#### *Forvaltningens bemærkninger til forslag 3:*

Navnet Palæstina kan anvendes, da der ikke er ens eller næsten enslydende vejnavne inden for en radius af 10 km. Der er dog umiddelbart ingen egnede ledige veje eller pladser til formålet i de foreslåede bydele. Vejnavnenævnet kan i stedet reservere navnet i navnebanken. Forvaltningen kan i øvrigt oplyse, at et forslag om at navngive efter Palæstina blev forelagt for Borgerrepræsentationen i 2000 og i 2009. I begge tilfælde blev forslaget forkastet.

### **Forslag 4:** Navngive efter General Buddhoe eller Peter von Scholten.

En borger foreslår, at der navngives efter Moses "Buddhoe" Gotlieb (kaldet General Buddhoe) f.eks. Buddhoesgade efter lederen af slaveoprøret på De Vestindiske Øer for at markere, at det er 100 år siden (i 2017), at Danmark solgte De Vestindiske Øer (nu US Virgin Islands). Eller, at der alternativt navngives efter Peter von Scholten.

- Baggrund: I 1847 besluttede den danske stat, at slaveriet skulle afvikles over en 12-årig periode, men forslaget blev ikke accepteret af den slavegjorte befolkning, der frygtede, at de ikke ville leve længe nok til selv at opleve friheden. I 1848 uledede et oprør og slavegjorte arbejdere var klar til at ødelægge og afbrænde Frederiksted og resten af St. Croix, hvis de ikke fik deres frihed. Generalguvernør Peter von Scholten så ingen anden udvej end at give dem deres frihed, hvis oprøret skulle undgås. I Danmark regnes Generalguvernør Peter von Scholten som den, der gav slaverne deres frihed. På U.S. Virgin Islands mener man ikke, at guvernøren gav slaverne fri, men at slaverne tog sagen i egen hånd og krævede deres frihed. En central skikkelse i processen var slaven (John) Moses Gotlieb, kaldet General Buddhoe. Han regnes på U.S. Virgin Islands for en frihedshelt.

#### *Forvaltningens bemærkninger til forslag 4:*

Der er øjensynligt ikke enighed om, hvem der spillede den mest centrale rolle i slaveriets ophævelse på US Virgin Islands. Men både Buddhoesgade og Peter von Scholtens Gade kan anvendes til navngivning, da der ikke er lignende vejnavne inden for en radius af 10 km. Der er dog umiddelbart ingen egnede ledige veje eller pladser til formålet. Hvis Vejnavnenævnet ønsker det, kan navnene reserveres i navnebanken.

### **Forslag 5:** Ændre navnet Valkendorfsgade til Magnus Heinasons Gade:

Borgeren finder, at Valkendorfsgade (kort vises i bilag 2) er et historisk upassende navn, fordi Christoffer Valkendorf fik færingen Magnus Heinason henrettet uden mulighed for at appellere dommen.

- Christoffer Valkendorf (1525-1601) var dansk rigshofmester og rentemester. Som statholder i København fra 1579 spillede han en stor rolle i byen både på det administrative og

almennyttede område, f.eks. oprettede han Valkendorfs Kollegium i 1588. Han blev rigets mægtigste mand efter kong Frederik II. Henrettelsen af den færøske Magnus Heinason i 1589 førte til hans tilbagetræden, men i 1596 fik han oprejsning med udnævnelsen til rigshofmester.

- Magnus Heinason (1545-1589) færøsk handelsmand og kaper/sørøver, som fik tilladelse til handel på Færøerne og til at udruste sit skib til bekæmpelse af sørøvere. Han blev dog stillet overfor anklager om bedrageri ved handelen, voldtægt og blodskam (pga. et forhold til to søstre), men reddede sig to gange fra de alvorlige anklager ved flugt. Efter Frederik 2.s død lykkedes det hans fjende Christoffer Valkendorf at få ham dømt og henrettet uden at han fik mulighed for at appellere dommen. Det var et brud på reglerne og Magnus Heinason fik posthumt en vis æresoprejsning. Navnet Magnus Heinason er velkendt på Færøerne, hvor mange betragter ham som nationalhelt.

#### *Forvaltningens bemærkninger til forslag 5:*

Efter forvaltningens opfattelse er det vanskeligt at bedømme Valkendorf og Heinason efter nutidig målestok i forhold til, om den ene er mere værdig til et vejnavn end den anden. I København er der imidlertid praksis for, at man som hovedregel kun ændrer vejnavne, når tvingende årsager taler for det, f.eks. fysiske ændringer, der gør det svært at finde vej. Det skyldes, at det er til stor gene for beboere og erhverv, at skulle ændre adresse. I den konkrete sag vil en navneændring berøre 337 borgere, herunder 64 boliglejere og 273 erhverv/ejere. Forvaltningen kan på den baggrund ikke anbefale forslaget. Der er desuden tradition i København for, at man opfatter sine vejnavne som blivende, fordi de er en del af byens historie. Valkendorfsvej blev navngivet i 1881. Hvis Vejnavnenævnet ønsker det, er det muligt at reservere navnet Magnus Heinason til senere brug.

Vejnavnenævnet bedes tage stilling til om de ovenstående 12 navne skal i navnebanken.

## **Økonomi**

Indstillingen i sig selv har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Videre proces**

Efter Vejnavnenævnets beslutning vil navnene evt. blive reserveret i navnebanken. Forslagsstillerne orienteres om Vejnavnenævnets beslutning.

Anne-Sofie Degn

## **Beslutning**

Vejnavnenævnet besluttede at reservere nedenstående fire navne i navnebanken til evt. senere brug, hvis der kommer en passende ledig plads eller vej:

- Birkerød
- Palæstina
- General Buddhoe
- Peter von Scholten

Vejnavnenævnet afviste forslaget om at navngive efter seks matematikere. Begrundelsen var, at flere af dem er relativt ukendte i Danmark, at ingen af dem havde tilknytning til Danmark, og at flere af navnene er vanskelige at stave til. Nævnet afviste også at navngive efter Miriam Makeba.

Begrundelsen var, at hun ikke havde tilknytning til Danmark/København, og at der er mange danske sangerinder, hvis navne nævnet hellere vil indstille til navngivning jf. nævnets praksis om, at der som hovedregel kun navngives efter personer, der har ydet en væsentlig indsats for København eller landet som helhed. Herudover afviste nævnet at ændre navn for Valkendorfsvej til Magnus Heinasons Gade, da det vil være til stor gene for gadens beboere og erhverv at skulle ændre adresse. Navnet Magnus Heinason reserveres ikke i navnebanken.

## **Bilag**

Bilag 1 Indkomne forslag

Bilag 2 kort Valkendorfsvej



**DETALJER OM DAGSORDENPUNKT**

Titel	Indkomne navneforslag
Neutral titel	Indkomne navneforslag
Mødetidspunkt	26-02-2018 14:30
Dagsordentype	Dagsorden
Punktnummer	2
Punktets sagsbehandler	
eDoc sagsnummer	2018-0053413
eDoc sagstitel	Indkomne navneforslag (til møde den 26.2.2018)
eDoc sagsbehandler	
Adgang	Offentlig publicering
Tilstand	Behandlet
Fagområde	Økonomi
Kategori	A-sager
Taletidsregel	Taletidsregel A
Kommentarer	



## BILAGSOVERSIGT

### 2. Indkomne navneforslag

for mødet den 26.02.2018, kl. 14:30 i Teknik- og Miljøborgmesterens kontor

1)	Bilag 1 Indkomne forslag 2018-0053413-3, Internt dokument, 13-02-2018 11:00, Versionsnr: 1, Åben for alle	Offentlig
2)	Bilag 2 kort Valkendorfsvej 2018-0053413-2, Internt dokument, 13-02-2018 11:00, Versionsnr: 1, Åben for alle	Offentlig



## GODKENDERE OG NOTER

### 2. Indkomne navneforslag

for mødet den 26.02.2018, kl. 14:30 i Teknik- og Miljøborgmesterens kontor

Ingen godkendere er sat på punktet

## Journalark

### 2021-0167832 Tillægsdagsorden til punkt om navn til plads på Nørrebro (tidl. Basargrunden)

Sagstype: Administrativsag  
Oprettet dato: 17-06-2021 02:27:03  
Sagsbehandler:  
Organisation:

#### Dokumenter på sagen

Nr.	Type	Dok.dato	Titel
2021-0167832-2	Internt dokument	17-06-2021	Bilag 1 forslag fra en gruppe borgere om en Palæstinas Plads 16.6.21
2021-0167832-1	Internt dokument	17-06-2021	Tillægsdagsorden om navn til plads på Nørrebro (tidl. Basargrunden)

Vejnavnenævnet skal tage stilling til en tillægsdagsorden, der omhandler navngivning af en plads på Nørrebro (tidl. Basargrunden).

## Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Vejnavnenævnet drøfter og beslutter vedr. et indkommet forslag om at navngive en plads på Nørrebro Palæstinas Plads.

## Problemstilling

I dagsordenen (der allerede er udsendt) til mødet i Vejnavnenævnet den 21. juni 2021 er der et punkt 2, som omhandler navngivning af en plads på Nørrebro (tidl. Basargrunden) og to indkomne navneforslag. Nu er der aktuelt indkommet et tredje navneforslag, hvor borgere foreslår (bilag 1), at pladsen navngives Palæstina Plads.

## Løsning

Der henvises til punkt 2 i den allerede udsendte dagsorden, der omhandler samme sag.

Det kan i øvrigt oplyses, at forslaget om at navngive efter Palæstina tidligere har været behandlet flere gange både i Borgerrepræsentationen (BR) og Vejnavnenævnet: BR i 2000 og 2009 og Vejnavnenævnet i 2006, 2012 og i 2018. Da Vejnavnenævnet behandlede sagen i 2018, blev navnet Palæstina reserveret. Det er fortsat reserveret.

Herudover er der et medlemsforslag om Palæstina Plads på Borgerrepræsentationens dagsordenen den 24. juni 2021 stillet af Frie Grønne.

## Økonomi

Indstillingen i sig selv har ingen økonomiske konsekvenser.

## Videre proces

Forslagsstillerne vil blive orienteret om nævntes beslutning.

Hans Christian Karsten

Til borgmester for Trafik og miljø i København, Ninna Hedeager Olsen

Vi er en gruppe borgere i København, som i nogen tid har arbejdet for et navneskifte for halvdelen af Israels Plads til Palæstinas Plads. Dette ser dog ikke ud til at blive til noget.

Vi har derfor et alternativt forslag, som vi finder ganske velegnet. Konkret går det ud på, at pladsen mellem Nørrebro Station, Føtex, Borgmestervangen og Nørrebrogade tildeles navnet Palæstinas Plads. Vi opfordrer dig til snarest at foreslå det i Vejnavnsnævnet og få sat en proces igang, som kan ende med at pladsen får navnet Palæstinas Plads.

Herfor kan tale, at:

- forslaget vil være fint i tråd med mangfoldighedstemaet på Ydre Nørrebro og i Nordvest med pointen: der skal være plads til alle folkeslag
- den foreslåede plads er et markant knudepunkt i bydelen og dermed en værdig kandidat til at få navnet Palæstinas Plads
- en Israels Plads og en Palæstinas Plads i hver sin ende af byaksen fra Nørreport station til Nørrebro station vil signalere, at palæstinenserne har en ligeværdig ret til at have en plads i verden ligesom israelerne. De to folk udgør omtrent samme antal (ca 7 mill) i det oprindelige Palæstina fra Middelhavet til Jordanfloden.
- de nu besluttede planer om at gøre pladsen til et velfungerende, samlet basarområde er et oplagt tema til en "Palæstinas Plads"
- palæstinenserne er særdeles presset pt og har brug for selv mindre solidaritetstilkendegivelser
- de palæstinensiske organisationer, som vi samarbejder med, støtter dette forslag
- Ydre Nørrebro bebos af et stort antal palæstinensere.



## 1. Tillægsdagsorden til punkt om navn til plads på Nørrebro (tidl. Basargrunden) (2021-0167832)

Vejnavnenævnet skal tage stilling til en tillægsdagsorden, der omhandler navngivning af en plads på Nørrebro (tidl. Basargrunden).

## Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Vejnavnenævnet drøfter og beslutter vedr. et indkommet forslag om at navngive en plads på Nørrebro Palæstinas Plads.

## Problemstilling

I dagsordenen (der allerede er udsendt) til mødet i Vejnavnenævnet den 21. juni 2021 er der et punkt 2, som omhandler navngivning af en plads på Nørrebro (tidl. Basargrunden) og to indkomne navneforslag. Nu er der aktuelt indkommet et tredje navneforslag, hvor borgere foreslår (bilag 1), at pladsen navngives Palæstina Plads.

## Løsning

Der henvises til punkt 2 i den allerede udsendte dagsorden, der omhandler samme sag.

Det kan i øvrigt oplyses, at forslaget om at navngive efter Palæstina tidligere har været behandlet flere gange både i Borgerrepræsentationen (BR) og Vejnavnenævnet: BR i 2000 og 2009 og Vejnavnenævnet i 2006, 2012 og i 2018. Da Vejnavnenævnet behandlede sagen i 2018, blev navnet Palæstina reserveret. Det er fortsat reserveret.

Herudover er der et medlemsforslag om Palæstina Plads på Borgerrepræsentationens dagsordenen den 24. juni 2021 stillet af Frie Grønne.

## Økonomi

Indstillingen i sig selv har ingen økonomiske konsekvenser.

## Videre proces

Forslagsstillerne vil blive orienteret om nævntes beslutning.

## Beslutning

Vejnavnenævnet besluttede at indstille navnet Mimers Plads til pladsen på Nørrebro. Det drejer sig om pladsen, der ligger ved slutningen af Mimersgade (en del af pladsen blev tidligere kaldt Basargrunden i folkemunde). Der henvises i øvrigt til punkt 2 i Vejnavnenævnets dagsorden af 21. juni 2021, der omhandler samme sag/samme plads.

Navneforslaget Palæstina er forsat reserveret i navnebanken og i Danmark Adresseregister.

## Bilag

Bilag 1 forslag fra en gruppe borgere om en Palæstinas Plads 16.6.21



**DETALJER OM DAGSORDENPUNKT**

Titel	Tillægsdagsorden til punkt om navn til plads på Nørrebro (tidl. Basargrunden)
Neutral titel	Tillægsdagsorden til punkt om navn til plads på Nørrebro (tidl. Basargrunden)
Mødetidspunkt	21-06-2021 14:30
Dagsordentype	Tillægsdagsorden
Punktnummer	1
Punktets sagsbehandler	
eDoc sagsnummer	2021-0167832
eDoc sagstitel	Tillægsdagsorden til punkt om navn til plads på Nørrebro (tidl. Basargrunden)
eDoc sagsbehandler	
Adgang	Offentlig publicering
Tilstand	Behandlet
Fagområde	Økonomi
Kategori	A-sager
Taletidsregel	Taletidsregel A
Kommentarer	



## BILAGSOVERSIGT

### 1. Tillægsgagsorden til punkt om navn til plads på Nørrebro (tidl. Basargrunden)

for mødet den 21.06.2021, kl. 14:30 i Rådhuset, 1. sal, værelse 36

1)	Bilag 1 forslag fra en gruppe borgere om en Palæstinas Plads 16.6.21 2021-0167832-2, Internt dokument, 18-06-2021 14:01, Versionsnr: 2, Åben for alle	Offentlig
----	--	-----------



## GODKENDERE OG NOTER

**1. Tillægsdagsorden til punkt om navn til plads på Nørrebro (tidl. Basargrunden)**  
for mødet den 21.06.2021, kl. 14:30 i Rådhuset, 1. sal, værelse 36

Ingen godkendere er sat på punktet

# Journalark

## 2022-0362616 Forslag om navngivning efter Palæstina

Sagstype: Administrativsag  
Oprettet dato: 16-11-2022 01:17:47  
Sagsbehandler:  
Organisation:

### Dokumenter på sagen

Nr.	Type	Dok.dato	Titel
2022-0362616-8	Internt dokument	13-12-2022	Navngivning efter Palæstina
2022-0362616-7	Internt dokument	12-12-2022	Bilag 3 Referat og forslag om Palæstina fra Vejnavnenævnets møde den 26.2.2018
2022-0362616-6	Internt dokument	12-12-2022	Bilag 2 området med fjernbusterminalen
2022-0362616-5	Internt dokument	12-12-2022	Bilag 1 Drøftelse af muligheder for navngivning efter Palæstina
2022-0362616-4	Internt dokument	12-12-2022	er låst bruges ikke Indstilling til Vejnavnenævnet om navngivning efter Palæstina
2022-0362616-3	Internt dokument	12-12-2022	Cover
2022-0362616-2	Internt dokument	12-12-2022	Filliste Indstilling til Vejnavnenævnet - Forslag om navngivning efter Palæstina
2022-0362616-1	Internt dokument	12-12-2022	Overblik Indstilling til Vejnavnenævnet - Forslag om navngivning efter Palæstina

## Navngivning efter Palæstina

Medlem af Vejnavnenævnet Mikkel Skovgaard (Ø) har anmodet om, at Vejnavnenævnet drøfter mulighederne for at navngive en plads efter Palæstina (bilag 1). Mikkel Skovgaard foreslår tre bud: Den kommende fjernbusterminal (bilag 2), by- eller parkområder omkring Nørrebro Station eller baneterrænet mellem Københavns Hovedbanegård og Dybbølsbro. Navnet Palæstina er allerede reserveret i navnebanken.

## Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Vejnavnenævnet godkender, 1. at navngivning efter Palæstina sker som beskrevet i afsnittet løsning, hvorved navnet Palæstina reserveres i navnebanken.

## Problemstilling

Borgerrepræsentationen og Vejnavnenævnet har behandlet sagen om navngivning efter Palæstina flere gange, senest i juni 2021. Navnet Palæstina blev reserveret i navnebanken i 2018 med henvisning til den udenrigspolitiske situation (bilag 3). Forvaltningen har efterfølgende slået fast, at kommunerne ikke har mulighed for at føre udenrigspolitik, da denne opgave alene varetages af staten. Det er muligt at navngive efter Palæstina, blot det sker med adresse-mæssigt relevante begrundelser.

Mikkel Skovgaard foreslår aktuelt tre lokationer til navngivning efter Palæstina; Fjernbusterminalen, by- eller parkområder omkring Nørrebro Station eller baneterrænet mellem Københavns Hovedbanegård og Dybbølsbro. Forvaltningen har undersøgt mulighederne i disse områder, men der er ingen ledige steder eller steder, hvor navnet vil passe naturligt ind.

## Løsning

I København er der praksis for, at større sammenhængende områder navngives efter et overordnet tema. En del af disse temaer har geografisk baggrund, f.eks. har Nordhavn veje opkaldt efter havnebyer og en stor del af Amager har vejnavne efter lande, stater, byer, floder og landområder; f.eks. Polensgade, Østrigsgade, Meklenborggade, Hindustangade og Donaugade. Forvaltningen foreslår, at navnet Palæstina reserveres i lighed med den øvrige navngivning med reference til landområder.

Mikkel Skovgaard foreslår tre steder i København til navnet Palæstina:

1. Den kommende fjernbusterminal ved Dybbøl Station,
2. By- eller parkområder omkring Nørrebro Station eller
3. Baneterrænet mellem Københavns Hovedbanegård og Dybbølsbro.

### **Ad 1 og 3. Den kommende fjernbusterminal samt baneterrænet mellem Københavns Hovedbanegård og Dybbølsbro**

En navngivning efter Palæstina i dette område vil kræve, at der enten gives et selvstændigt navn til selve terminal-området eller at der ændres navn for en del af Carsten Niebuhrs Gade. Den kommende fjernbusterminal har imidlertid allerede fået adresser til Carsten Niebuhrs Gade, fordi terminalbygningen får indgang fra dette vejnavn. Det er derfor forvaltningens vurdering, at det ikke vil fremme orienteringen at give selve terminal-området et selvstændigt navn, da adgangen til terminalbygningen sker fra Carsten Niebuhrs Gade. Mht. at ændre navn for en del af Carsten Niebuhrs Gade kan forvaltningen ikke anbefale dette, fordi vejnavnet Carsten Niebuhrs Gade er fastsat efter

gældende regler og fungerer. En hel eller delvis ændring af navnet vil derfor afvige fra Vejnavnenævnets praksis om, at vejnavne kun ændres hvis det er tvingende nødvendigt, da det er til gene for beboere og erhverv at skulle ændre adresse. Vejnavnet Carsten Niebuhrs Gade har 64 adresser, der fordeler sig med 33 adresser nord for Dybbølsbro og 31 syd for. Adresserne er givet til bl.a. Rigsarkivet (brandudgange), et hotel, en kommende Ikea, trafiktårne samt til en række statslige styrelser og direktorater. Det vil derfor have relativt store konsekvenser at ændre hele eller dele af navnet.

Vejnavnene omkring fjernbusterminalen og området mellem Københavns Hovedbanegård og Dybbølsbro har navnetemaer, der ingen referencer har til Palæstina eller det geografiske område omkring Palæstina. Etablering af Rigsarkivet har til sammenligning hermed inspireret til tre af vejnavnene, nemlig Arni Magnussons Gade, Carsten Niebuhrs Gade og Kristian Erslevs Gade, der alle var kendte forskere. Herudover er der vejnavnet Ingerslevs Gade, der løber vest for baneterrænet, og som er navngivet efter indenrigsminister Hans Peter Ingerslev (1831-1896), der grundlagde godsbanegården. Navnet Dybbølsbro hører til en større navnegruppe, der alle er geografisk på Vesterbro, og som refererer til byer og landsdele, som Danmark mistede gennem tiden.

### **Ad 2. By - eller parkområder omkring Nørrebro Station**

Forvaltningen har undersøgt, om der er et sted i det foreslåede område, hvor det vil falde indenfor rammerne at navngive efter Palæstina, og hvor der er behov for et vej- eller pladsnavn ud fra en saglig adresse-mæssig begrundelse. Det har dog ikke været muligt at finde et passende egnet sted.

### **Forvaltningens indstilling om at navngive efter Palæstina**

Forvaltningen anbefaler, at navngivning efter Palæstina i stedet skal ske et passende unavngivet sted i overensstemmelse med kommunens praksis for navngivning af veje og pladser. Forvaltningen anbefaler derfor, at navnet Palæstina reserveres med en reference til, at det er et landområde, og at det anvendes senere - f.eks. i et kommende byområde, hvor der er saglige, adresse-mæssige begrundelser for at anvende det i en sammenhæng med andre lignende geografisk navne. Der er dog ingen passende unavngivne steder i øjeblikket.

Tidligere i år har der været behandlet lignende sager i Borgerrepræsentationen om navngivning af veje og pladser, hvor der var henvisninger til udenrigspolitiske konflikter. Det drejer sig om navngivning efter Ukraine og den iranske kvinde Jina Mahsa Amini. Disse sager satte fokus på, at kommunen også i relation til vejnavnesager skal sikre hjemmel til den disposition, som der ønskes, herunder navngivning med det konkrete navn, og således begrundelsen for det enkelte navn. Det er forvaltningens vurdering, at behandlingen af denne sag om Palæstina er omfattet af de samme juridiske regler som de to andre sager, hvormed Vejnavnenævnet/kommunen ikke har mulighed for at beskæftige sig med udenrigspolitik eller komme med internationale sympatitilkendegivelser som del af sin opgaveudførelse. Det er dermed muligt at navngive efter Palæstina, blot det sker med adresse-mæssigt relevante begrundelser.

## **Økonomi**

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

## **Videre proces**

Når Vejnavnenævnet har godkendt indstillingen, vil Teknik- og Miljøforvaltningen reservere navnet Palæstina.

Lena Kongsbach  
Vicedirektør

**Fra:** [Mikkel Skovgaard](#)  
**Til:**  
**Emne:**  
**Dato:** Drøftelse af muligheder for navngivning efter Palæstina  
1. oktober 2022 16:35:42

---

Hej,

Jeg vil som aftalt over telefon gerne anmode om, at vejnavnenævnet på et af kommende møder drøfter mulighederne for at navngive en plads efter Palæstina. Herunder nedenstående bud:

- den kommende fjernbusterminal,
- by- eller parkområder omkring Nørrebro Station, eller
- baneterrænet mellem Hovedbanegården og Dybbølsbro?

Således bedes forvaltningen forberede en sag til nævnet, hvor ovenstående indstilles til drøftelse, og hvor det så vidt muligt belyses, om det vil være muligt at finde et område et af ovennævnte steder, hvor det er meningsfuldt at give området et selvstændigt navn som en plads, og hvor det ikke vil være nødvendigt at ændre så mange adresser?

Med venlig hilsen

**Mikkel Skovgaard**

Borgerrepræsentant for Enhedslisten  
Teknik- og miljøudvalget, ordfører  
Sundheds- og omsorgsudvalget

---

KØBENHAVNS KOMMUNE



Bilag 2 Området med fjernbusterminal og Carsten Nieburs Gade (med rødt).



### Bilag 3

#### Uddrag fra referat fra Vejnavnenævnets møde den 26.2.2018.

#### **Forslag 3:** Navngive en vej eller plads efter Palæstina

Borgeren foreslår, at en vej eller plads i Sydhavn eller på Nørrebro navngives efter Palæstina.

Borgeren begrundet forslaget med, at der allerede er navngivet en plads i København efter Israel, men ingen lokalitet efter Palæstina.

#### *Forvaltningens bemærkninger til forslag 3:*

Navnet Palæstina kan anvendes, da der ikke er ens eller næsten enslydende vejnavne inden for en

radius af 10 km. Der er dog umiddelbart ingen egnede ledige veje eller pladser til formålet i de

foreslåede bydele. Vejnavnenævnet kan i stedet reservere navnet i navnebanken.

Forvaltningen kan

i øvrigt oplyse, at et forslag om at navngive efter Palæstina blev forelagt for

Borgerrepræsentationen i

2000 og i 2009. I begge tilfælde blev forslaget forkastet.

#### **Beslutning**

Vejnavnenævnet besluttede at reservere nedenstående fire navne i navnebanken til evt. senere brug, hvis der kommer en passende ledig plads eller vej:

- Birkerød
- Palæstina
- General Buddhoe
- Peter von Scholten

#### **Indkommet forslag om at navngive efter Palæstina – blev behandlet på mødet den 26.2.2018.**

**Fra:**

**Til:**

**C**

**Emne:** Palæstinas Plads

**Dato:** 2. januar 2018 20:47:55

Hej Vejnavnenævnet

Jeg foreslår at opkalde en plads eller gade efter Palæstina. Helst Palæstinas Plads og gerne i Sydhavnen hvor jeg bor eller Nørrebro hvor jeg ofte kommer eller et andet skønt sted i Københavns kommune.

**Argument:** den ene part i Palæstina-Israel konflikten har fået en central plads opkaldt efter sig - tæt ved Nørreport! Den anden part. Den besatte part - endnu ikke! (Trods tidligere forslag fra undertegnede). Der bor mange palæstinensere i vores kommune. Palæstina fylder meget kulturelt i byen - musik, film, solidaritetshrupper, mad osv.

Det ville være et positivt signal fra kommunen at opkalde en plads eller gade efter Palæstina - i forhold til byens palæstinensere!

I håb om positiv respons på mit forslag

Venlig hilsen



# Navngivning efter Palæstina

Medlem af Vejnavnenævnet Mikkel Skovgaard (Ø) har anmodet om, at Vejnavnenævnet drøfter mulighederne for at navngive en plads efter Palæstina (bilag 1). Mikkel Skovgaard foreslår tre bud: Den kommende fjernbusterminal (bilag 2), by- eller parkområder omkring Nørrebro Station eller baneterrænet mellem Københavns Hovedbanegård og Dybbølsbro. Navnet Palæstina er allerede reserveret i navnebanken.

## Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Vejnavnenævnet godkender,

1. at navngivning efter Palæstina sker som beskrevet i afsnittet løsning, hvorved navnet Palæstina reserveres i navnebanken.

## Problemstilling

Borgerrepræsentationen og Vejnavnenævnet har behandlet sagen om navngivning efter Palæstina flere gange, senest i juni 2021. Navnet Palæstina blev reserveret i navnebanken i 2018 med henvisning til den udenrigspolitiske situation (bilag 3). Forvaltningen har efterfølgende slået fast, at kommunerne ikke har mulighed for at føre udenrigspolitik, da denne opgave alene varetages af staten. Det er muligt at navngive efter Palæstina, blot det sker med adresse-mæssigt relevante begrundelser.

Mikkel Skovgaard foreslår aktuelt tre lokationer til navngivning efter Palæstina; Fjernbusterminalen, by- eller parkområder omkring Nørrebro Station eller baneterrænet mellem Københavns Hovedbanegård og Dybbølsbro. Forvaltningen har undersøgt mulighederne i disse områder, men der er ingen ledige steder eller steder, hvor navnet vil passe naturligt ind.

## Løsning

I København er der praksis for, at større sammenhængende områder navngives efter et overordnet tema. En del af disse temaer har geografisk baggrund, f.eks. har Nordhavn veje opkaldt efter havnebyer og en stor del af Amager har vejnavne efter lande, stater, byer, floder og landområder; f.eks. Polensgade, Østrigsgade, Meklenborggade, Hindustangade og Donaugade. Forvaltningen foreslår, at navnet Palæstina reserveres i lighed med den øvrige navngivning med reference til landområder.

Mikkel Skovgaard foreslår tre steder i København til navnet Palæstina:

1. Den kommende fjernbusterminal ved Dybbøl Station,
2. By- eller parkområder omkring Nørrebro Station eller
3. Baneterrænet mellem Københavns Hovedbanegård og Dybbølsbro.

### **Ad 1 og 3. Den kommende fjernbusterminal samt baneterrænet mellem Københavns Hovedbanegård og Dybbølsbro**

En navngivning efter Palæstina i dette område vil kræve, at der enten gives et selvstændigt navn til selve terminal-området eller at der ændres navn for en del af Carsten Niebuhrs Gade. Den kommende fjernbusterminal har imidlertid allerede fået adresser til Carsten Niebuhrs Gade, fordi terminalbygningen får indgang fra dette vejnavn. Det er derfor forvaltningens vurdering, at det ikke vil fremme orienteringen at give selve terminal-området et selvstændigt navn, da adgangen til terminalbygningen sker fra Carsten Niebuhrs Gade. Mht. at ændre navn for en del af Carsten Niebuhrs Gade kan forvaltningen ikke anbefale dette, fordi vejnavnet Carsten Niebuhrs Gade er fastsat efter

gældende regler og fungerer. En hel eller delvis ændring af navnet vil derfor afvige fra Vejnavnenævnets praksis om, at vejnavne kun ændres hvis det er tvingende nødvendigt, da det er til gene for beboere og erhverv at skulle ændre adresse. Vejnavnet Carsten Niebuhrs Gade har 64 adresser, der fordeler sig med 33 adresser nord for Dybbølsbro og 31 syd for. Adresserne er givet til bl.a. Rigsarkivet (brandudgange), et hotel, et kommende Ikea, trafikårne samt til en række statslige styrelser og direktorater. Det vil derfor have relativt store konsekvenser at ændre hele eller dele af navnet.

Vejnavnene omkring fjernbusterminalen og området mellem Københavns Hovedbanegård og Dybbølsbro har navnetemaer, der ingen referencer har til Palæstina eller det geografiske område omkring Palæstina. Etablering af Rigsarkivet har til sammenligning hermed inspireret til tre af vejnavnene, nemlig Arni Magnussons Gade, Carsten Niebuhrs Gade og Kristian Erslevs Gade, der alle var kendte forskere. Herudover er der vejnavnet Ingerslevs Gade, der løber vest for baneterrænet, og som er navngivet efter indenrigsminister Hans Peter Ingerslev (1831-1896), der grundlagde godsbanegården. Navnet Dybbølsbro hører til en større navnegruppe, der alle er geografisk på Vesterbro, og som refererer til byer og landsdele, som Danmark mistede gennem tiden.

## **Ad 2. By - eller parkområder omkring Nørrebro Station**

Forvaltningen har undersøgt, om der er et sted i det foreslåede område, hvor det vil falde indenfor rammerne at navngive efter Palæstina, og hvor der er behov for et vej- eller pladsnavn ud fra en saglig adresse-mæssig begrundelse. Det har dog ikke været muligt at finde et passende egnet sted.

### **Forvaltningens indstilling om at navngive efter Palæstina**

Forvaltningen anbefaler, at navngivning efter Palæstina i stedet skal ske et passende unavngivet sted i overensstemmelse med kommunens praksis for navngivning af veje og pladser. Forvaltningen anbefaler derfor, at navnet Palæstina reserveres med en reference til, at det er et landområde, og at det anvendes senere - f.eks. i et kommende byområde, hvor der er saglige, adresse-mæssige begrundelser for at anvende det i en sammenhæng med andre lignende geografisk navne. Der er dog ingen passende unavngivne steder i øjeblikket.

Tidligere i år har der været behandlet lignende sager i Borgerrepræsentationen om navngivning af veje og pladser, hvor der var henvisninger til udenrigspolitiske konflikter. Det drejer sig om navngivning efter Ukraine og den iranske kvinde Jina Mahsa Amini. Disse sager satte fokus på, at kommunen også i relation til vejnavnesager skal sikre hjemmel til den disposition, som der ønskes, herunder navngivning med det konkrete navn, og således begrundelsen for det enkelte navn. Det er forvaltningens vurdering, at behandlingen af denne sag om Palæstina er omfattet af de samme juridiske regler som de to andre sager, hvormed Vejnavnenævnet/kommunen ikke har mulighed for at beskæftige sig med udenrigspolitik eller komme med internationale sympatitilkendegivelser som del af sin opgaveudførelse. Det er dermed muligt at navngive efter Palæstina, blot det sker med adresse-mæssigt relevante begrundelser.

## **Økonomi**

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

## **Videre proces**

Når Vejnavnenævnet har godkendt indstillingen, vil Teknik- og Miljøforvaltningen reservere navnet Palæstina.

Lena Kongsbach  
Vicedirektør



### 3. Forslag om navngivning efter Palæstina (2022-0362616)

Medlem af Vejnavnenævnet Mikkel Skovgaard (Ø) har anmodet om, at Vejnavnenævnet drøfter mulighederne for at navngive en plads efter Palæstina (bilag 1). Mikkel Skovgaard foreslår tre bud: Den kommende fjernbusterminal (bilag 2), by- eller parkområder omkring Nørrebro Station eller baneterrænet mellem Københavns Hovedbanegård og Dybbølsbro. Navnet Palæstina er allerede reserveret i navnebanken.

## Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Vejnavnenævnet godkender,

1. at navngivning efter Palæstina sker som beskrevet i afsnittet løsning, hvorved navnet Palæstina reserveres i navnebanken.

## Problemstilling

Borgerrepræsentationen og Vejnavnenævnet har behandlet sagen om navngivning efter Palæstina flere gange, senest i juni 2021. Navnet Palæstina blev reserveret i navnebanken i 2018 med henvisning til den udenrigspolitiske situation (bilag 3). Forvaltningen har efterfølgende slået fast, at kommunerne ikke har mulighed for at føre udenrigspolitik, da denne opgave alene varetages af staten. Det er muligt at navngive efter Palæstina, blot det sker med adresse-mæssigt relevante begrundelser.

Mikkel Skovgaard foreslår aktuelt tre lokationer til navngivning efter Palæstina; Fjernbusterminalen, by- eller parkområder omkring Nørrebro Station eller baneterrænet mellem Københavns Hovedbanegård og Dybbølsbro. Forvaltningen har undersøgt mulighederne i disse områder, men der er ingen ledige steder eller steder, hvor navnet vil passe naturligt ind.

## Løsning

I København er der praksis for, at større sammenhængende områder navngives efter et overordnet tema. En del af disse temaer har geografisk baggrund, f.eks. har Nordhavn veje opkaldt efter havnebyer og en stor del af Amager har vejnavne efter lande, stater, byer, floder og landområder; f.eks. Polensgade, Østrigsgade, Meklenborggade, Hindustangade og Donaugade. Forvaltningen foreslår, at navnet Palæstina reserveres i lighed med den øvrige navngivning med reference til landområder.

Mikkel Skovgaard foreslår tre steder i København til navnet Palæstina:

1. Den kommende fjernbusterminal ved Dybbøl Station,
2. By- eller parkområder omkring Nørrebro Station eller
3. Baneterrænet mellem Københavns Hovedbanegård og Dybbølsbro.

### **Ad 1 og 3. Den kommende fjernbusterminal samt baneterrænet mellem Københavns Hovedbanegård og Dybbølsbro**

En navngivning efter Palæstina i dette område vil kræve, at der enten gives et selvstændigt navn til selve terminal-området eller at der ændres navn for en del af Carsten Niebuhrs Gade. Den kommende fjernbusterminal har imidlertid allerede fået adresser til Carsten Niebuhrs Gade, fordi terminalbygningen får indgang fra dette vejnavn. Det er derfor forvaltningens vurdering, at det ikke vil fremme orienteringen at give selve terminal-området et selvstændigt navn, da adgangen til terminalbygningen sker fra Carsten Niebuhrs Gade. Mht. at ændre navn for en del af Carsten Niebuhrs Gade kan forvaltningen ikke anbefale dette, fordi vejnavnet Carsten Niebuhrs Gade er fastsat efter gældende regler og fungerer. En hel eller delvis ændring af navnet vil derfor afvige fra Vejnavnenævnets praksis om, at vejnavne kun ændres hvis det er tvingende nødvendigt, da det er til gene for beboere og erhverv at skulle ændre adresse. Vejnavnet Carsten Niebuhrs Gade har 64 adresser, der fordeler sig med 33 adresser nord for Dybbølsbro og 31 syd for. Adresserne er givet til bl.a. Rigsarkivet (brandudgange), et hotel, et kommende Ikea, trafikårne samt til en række statslige styrelser og direktorater. Det vil derfor have relativt store konsekvenser at ændre hele eller dele af navnet.

Vejnavnene omkring fjernbusterminalen og området mellem Københavns Hovedbanegård og Dybbølsbro har navnetemaer, der ingen referencer har til Palæstina eller det geografiske område omkring Palæstina. Etablering af Rigsarkivet har til sammenligning hermed inspireret til tre af vejnavnene, nemlig Arni Magnussons Gade, Carsten Niebuhrs Gade og Kristian Erslevs Gade, der alle var kendte forskere. Herudover er der vejnavnet Ingerslevs Gade, der løber vest for baneterrænet, og som er navngivet efter indenrigsminister Hans Peter Ingerslev (1831-1896), der grundlagde godsbanegården. Navnet Dybbølsbro hører til en større navnegruppe, der alle er geografisk på Vesterbro, og som refererer til byer og landsdele, som Danmark mistede gennem tiden.

### **Ad 2. By – eller parkområder omkring Nørrebro Station**

Forvaltningen har undersøgt, om der er et sted i det foreslåede område, hvor det vil falde indenfor rammerne at navngive efter Palæstina, og hvor der er behov for et vej- eller pladsnavn ud fra en saglig adresse-mæssig begrundelse. Det har dog ikke været muligt at finde et passende egnet sted.

### **Forvaltningens indstilling om at navngive efter Palæstina**

Forvaltningen anbefaler, at navngivning efter Palæstina i stedet skal ske et passende unavngivet sted i overensstemmelse med kommunens praksis for navngivning af veje og pladser. Forvaltningen anbefaler derfor, at navnet Palæstina reserveres med en reference til, at det er et landområde, og at det anvendes senere - f.eks. i et kommende byområde, hvor der er saglige, adresse-mæssige begrundelser for at anvende det i en sammenhæng med andre lignende geografisk navne. Der er dog ingen passende unavngivne steder i øjeblikket.



Tidligere i år har der været behandlet lignende sager i Borgerrepræsentationen om navngivning af veje og pladser, hvor der var henvisninger til udenrigspolitiske konflikter. Det drejer sig om navngivning efter Ukraine og den iranske kvinde Jina Mahsa Amini. Disse sager satte fokus på, at kommunen også i relation til vejnavnesager skal sikre hjemmel til den disposition, som der ønskes, herunder navngivning med det konkrete navn, og således begrundelsen for det enkelte navn. Det er forvaltningens vurdering, at behandlingen af denne sag om Palæstina er omfattet af de samme juridiske regler som de to andre sager, hvormed Vejnavnenævnet/kommunen ikke har mulighed for at beskæftige sig med udenrigspolitik eller komme med internationale sympatitilkendegivelser som del af sin opgaveudførelse. Det er dermed muligt at navngive efter Palæstina, blot det sker med adresse-mæssigt relevante begrundelser.

## Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

## Videre proces

Når Vejnavnenævnet har godkendt indstillingen, vil Teknik- og Miljøforvaltningen reservere navnet Palæstina.

Lena Kongsbach

Vicedirektør

## Beslutning

Forslagsstilleren Mikkel Skovgaard (Ø) meddelte, at han ønskede at trække forslaget om Navngivning efter Palæstina fra dagsordenen, da der blev stemt om dagsordenen. Der var ingen stemmer mod. Forslaget udgik dermed af dagsordenen,

## Bilag

[Bilag 1 Drøftelse af muligheder for navngivning efter Palæstina](#)

[Bilag 2 området med fjernbusterminalen](#)

[Bilag 3 Referat og forslag om Palæstina fra Vejnavnenævnets møde den 26.2.2018](#)



## BILAGSOVERSIGT

### 3. Forslag om navngivning efter Palæstina

for mødet den 19.12.2022, kl. 14:30 i Teknik- og Miljøborgmesterens kontor

1)	Bilag 1 Drøftelse af muligheder for navngivning efter Palæstina 2022-0362616-5, Internt dokument, 13-12-2022 09:55, Versionsnr: 2, Åben for alle	Offentlig
2)	Bilag 2 området med fjernbustterminalen 2022-0362616-6, Internt dokument, 13-12-2022 09:55, Versionsnr: 2, Åben for alle	Offentlig
3)	Bilag 3 Referat og forslag om Palæstina fra Vejnavnenævnets møde den 26.2.2018 2022-0362616-7, Internt dokument, 13-12-2022 09:55, Versionsnr: 2, Åben for alle	Offentlig

# Journalark

## 2023-0344612 [Vejnavnenævnet] Frist: XX - Navngivning af en plads på Nørrebro til Palæstinas Plads

Sagstype: Administrativsag  
Oprettet dato: 22-08-2023 01:38:59  
Sagsbehandler:  
Organisation:

### Dokumenter på sagen

Nr.	Type	Dok.dato	Titel
2023-0344612-9	Internt dokument	20-09-2023	Bilag 4a (bilag 2) Ny version Indstilling til Vejnavnenævnet Forslag til navngivning eftr Palæstina
2023-0344612-8	Internt dokument	20-09-2023	Bilag 4 - Muligheder for navngivning efter Palæstina Fagligt notat til borgmesteren
2023-0344612-7	Internt dokument	20-09-2023	Bilag 3 - Henvendelse fra borger
2023-0344612-6	Internt dokument	20-09-2023	Bilag 2 Kort over området
2023-0344612-5	Internt dokument	20-09-2023	Bilag 1 Medlemsforslag om navngivning af en pla..
2023-0344612-4	Internt dokument	20-09-2023	[Vejnavnenævnet] 09.10.2023 - Navngivning af en plads på Nørrebro til Palæstinas Plads
2023-0344612-3	Internt dokument	20-09-2023	Cover
2023-0344612-2	Internt dokument	20-09-2023	Filliste [Vejnavnenævnet] 09.10.2023 - Navngivning af en plads på Nørrebro til Palæstinas Plads
2023-0344612-1	Internt dokument	20-09-2023	Overblik [Vejnavnenævnet] 09.10.2023 - Navngivning af en plads på Nørrebro til Palæstinas Plads

# Navngivning af en plads til Palæstinas Plads, Nørrebro

## Resumé

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på deres møde den 21. august 2023, at Vejnavnenævnet skal tage stilling til, hvorvidt nævnet vil indstille overfor Teknik- og Miljøudvalget at navngive et areal på Nørrebro Palæstinas Plads. Vejnavnenævnet skal tage stilling til sagen på baggrund af et medlemsforslag fra Enhedslisten (Ø), Socialistisk Folkeparti (F), Radikale (B) og Alternativet (Å).

## Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller overfor Vejnavnenævnet,

1. at Vejnavnenævnet imødekommer forslaget om at indstille til Teknik- og Miljøudvalget, at et unavngivet område på Nørrebro navngives Palæstinas Plads jf. bilag 2.

## Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget behandlede på deres møde den 21. august 2023 et forslag fra Enhedslisten (Ø), Socialistisk Folkeparti (F), Radikale (B) og Alternativet (Å) om at bede Vejnavnenævnet om at indstille, at et i dag unavngivet areal, beliggende mellem Nørrebrogade, Esromgade og Hillerødgade, navngives Palæstinas Plads. Medlemsforslaget blev godkendt med 6 stemmer mod 5. Ingen undlod at stemme (bilag 1).

Vejnavnenævnet skal tage stilling til, hvorvidt det vil indstille overfor Teknik- og Miljøudvalget at navngive arealet Palæstinas Plads.

## Løsning

Ifølge adresselovens § 3, stk. 2, kan adressemyndigheden fastsætte vejnavne for blandt andet særligt afgrænsede områder, som ikke har et egentligt vejnet. Området mellem Nørrebrogade og Hillerødgade er et offentligt vejareal, som deler matrikel med bl.a. en del af Nørrebrogade. Området har ikke et eget navn. Der er ikke adgang for bilkørsel, men gående og cyklende har adgang til gennemkørsel/ophold via en offentlig gang- og cykelststi, der er forbundet til en større cykelrute. Der er tale om et smalt, aflangt grønt område, med skaterpark og cafe (bilag 2).

Der er ikke noget til hinder for at give området et navn enten i form af et plads- eller et parknavn. Hele området mellem Nørrebrogade og Hillerødgade kan navngives undtagen den nordligste del mod Nørrebrogade, der allerede er navngivet Aksel Larsens Plads.

Selve det grønne område mellem Nørrebrogade og Hillerødgade har en enkelt adresse til en café. Da området ikke har et eget navn, er en af cafeens to adresser fastsat til Nørrebrogade . Denne adresse giver adgang til cafeens udeservering i det grønne område. Cafeens hovedadresse er dog Esromgade , da den (bil)kørende adgang til cafeen er herfra, hvilket betyder, at cafeen ikke skal skifte adresse, hvis arealet navngives.

Hvis området navngives med et pladsnavn, vil det medføre, at området får egen vejkode, og adressen Nørrebrogade skal ændres til det nye pladsnavn. Hvis området navngives med et parknavn, bliver navnet et stedsnavn uden vejkode og adressen Nørrebrogade forbliver uændret.

Ifølge bekendtgørelse om vejnavne og adresser § 1, stk. 2 skal vejnavne fastsættes, så enhver på lettest mulig måde kan finde frem til den adresse, pågældende søger.

Vejnavnenævnet har et princip om som hovedregel at navngive sådan, at et nyt navn passer til et områdes eksisterende navnetema eller ind i områdets historie. Dette princip er dog ikke ufravigeligt og der er da også eksempler på, at Vejnavnenævnet har afvejet denne praksis. Det er således sket før, at man har gennemført en navngivning, uden at der har været en adresse-mæssig eller orienteringsmæssig årsag til det. Det sker oftest, når der er noget eller nogen man vil hædre. Et eksempel er Anker Jørgensens Plads, hvor en del af Gustav Bangs Gade ændrede navn til Anker Jørgensens Plads. Endvidere Eidsvoll Plads, der er beliggende på et lille græsareal ved Nyboder, der ikke behøvede et navn, men hvor en navngivning i 2014 skulle fejre Norges 200-års jubilæum for Norges grundlov.

Efter forvaltningens opfattelse vil et selvstændigt navn ikke fremme orienteringen i området, men det vil dog heller ikke forringe mulighederne for at finde rundt.

Vejnavnenævnet vedtog den 30. januar 2023 at reservere navnet Palæstina som et landområde. Navnet kan derfor anvendes til navngivning eventuelt sammen med navne på andre mellemøstlige landområder. Det er muligt at anvende navnet Palæstina som et park- eller pladsnavn til området mellem Hillerødgade og Nørrebrogade, selvom de omkringliggende lokaliteter ikke er navngivet efter mellemøstlige landområder. De nærmeste veje navngivet efter sjællandske byer.

### **Politisk handlerum**

Der er ingen adresse-mæssige årsager til at navngive pladsen. Det vil sige, at Vejnavnenævnet ikke er lovgivningsmæssigt forpligtet til det, og kan derfor afvise den foreslåede navngivning.

Forvaltningen har tidligere vurderet yderligere muligheder på navngivning efter Palæstina (bilag 4 og bilag 4a).

## **Økonomi**

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

## **Videre proces**

Når Vejnavnenævnet har besluttet at indstille forslaget til pladsnavn til godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget, vil forslaget blive sendt i høring hos de berørte parter og Nørrebro Lokaludvalg.

Lena Kongsbach  
Vicedirektør



Borger  
Erhverv  
Brug byen  
Politik  
Om kommunen

... / Møde d. 21.08.2023, 15:00 / **Referat**

MØDEDATO: 21.08.2023, KL. 15:00  
MØDESTED: RÅDHUSET, 1. SAL, VÆRELSE 51

## Bilag 1

# Medlemsforslag om navngivning af en plads på Nørrebro til Palæstinas Plads (udsat)

Det foreslås

1. at Teknik- og Miljøudvalget beder Vejnavnenævnet om at indstille et i dag unavngivet areal, beliggende mellem Nørrebrogade, Esromgade og Hillerødgade, til navnet Palæstinas Plads.

(Stillet af Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Radikale og Alternativet)

### **Motivation:**

Der findes mange veje og pladser i København, der er opkaldt efter lande og landområder, men der er ikke nogen Palæstinas Vej eller Plads. Navnet er allerede optaget i Kommunens navnebank og det er dermed godkendt til at kunne anvendes i København, hvis der findes en velegnet placering og et politisk flertal beslutter det.

Det foreslåede areal/pladsen ligger mellem Nørrebrogade og Hillerødgade i forlængelse af Nørrebroparken og er i dag unavngivet. Den del af pladsen, der ligger helt ud til Nørrebrogade, hedder Aksel Larsens Plads, men resten af arealet mellem Esromgade og Hillerødgade har ikke noget navn. Der ligger pt. en skaterbane på arealet og Cafe Friheden har udeservering ud til arealet. Cafe Friheden vil ikke blive berørt af en navngivning af parken/pladsen, da de har deres adresse på den anden side af cafeens bygning - i Esromgade.

**Menu**



Borger  
Erhverv  
Brug byen  
Politik  
Om kommunen

Medlemsforslaget blev godkendt med 6 stemmer mod 5. Ingen undlod at stemme.

For stemte: B, F, Ø og Å

Imod stemte: A, C og V

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

“Det er ikke Københavns kommunes rolle at føre udenrigspolitik og det rammer uden for vores almindelig praksis og traditioner for, hvordan vi navngiver veje og pladser i kommunen.”

Til top



**Menu**



Borger  
Erhverv  
Brug byen  
Politik  
Om kommunen



Bilag 2: Kort med grønt område der kan navngives - er markeret med blå.



## Bilag 3

---

**Fra:**  
**Sendt:** 23. august 2023 15:45  
**Til:**  
**Emne:** Palæstinas plads

Jeg har tidligere indsendt en indsigelse mod at etablere en plads på Nørrebro med navnet: Palæstinas plads.  
Begrundelse: Palæstina eksisterer ikke som en selvstændig suveræn stat iflg FN, og derfor er der ikke belæg for navngivelsen.

Jeg anmoder om, at min indsigelse bliver fremlagt på førstkommende møde i Vejnavnenævnet.

Med venlig hilsen

# Bilag 4

Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed  
Teknik- og Miljøforvaltningen



## Notat

Til teknik- og miljøborgmesteren

### Muligheder for navngivning efter Palæstina

Teknik- og miljøborgmester Line Barfod (Ø) har bedt om et notat, der vurderer mulighederne for at navngive efter Palæstina på udvalgte steder i København.

#### Områder der skal vurderes

Borgmesteren beder om en vurdering af følgende områder.

1. Parken/pladsen på Nørrebro mellem Nørrebrogade og Hillerødgade efter Palæstina.
2. a) Den kommende fjernbusterminal, b) by- eller parkområder omkring Nørrebro Station eller c) baneterrænet mellem Københavns Hovedbanegård og Dybbølsbro efter Palæstina, som tidligere beskrevet i materialet til mødet i Vejnavnenævnet d. 19. december.

#### Forvaltningens bemærkninger

##### Ad 1.

Ja, der er mulighed for at navngive det aktuelle areal (bilag 1) efter Palæstina. Enten med et parknavn eller et pladsnavn.

##### Begrundelse

Ifølge bekendtgørelse om vejnavne og adresser § 3, stk. 2 skal adressemyndigheden fastsætte vejnavne for alle offentlige og private veje og private fællesveje. Området mellem Nørrebrogade og Hillerødgade er et offentligt vejareal, som deler matrikel med bl.a. en del af Nørrebrogade. Området har ikke et eget navn, men har en enkelt adresse, som er fastsat til Nørrebrogade. Der er ikke adgang for (bil)kørsel, men gående og cyklende har adgang til gennemkørsel/ophold via en offentlig gang- og cykelststi, der er forbundet til en større cykelrute. Der er tale om et smalt aflangt grønt område, med skatepark og cafe.

Der er ikke noget til hinder for at give området et navn enten i form af et plads- eller et parknavn. Hele området mellem Nørrebrogade og

07-02-2023

Sagsnummer i F2  
2023 - 936

Dokumentnummer i F2  
71877

Sagsnummer i eDoc  
2023-0019821

Bygge-, Parkerings- og  
Miljømyndighed  
Njalsgade 13  
2300 København S

EAN-nummer  
5798009809452

Hillerødgade kan navngives undtagen den nordligste del mod Nørrebrogade, der allerede er navngivet Aksel Larsens Plads.

Ifølge bekendtgørelse om vejnavne og adresser § 2, stk. 1 skal vejnavne fastsættes, så enhver på lettest mulig måde kan finde frem til den adresse, pågældende søger.

Efter forvaltningens opfattelse vil et selvstændigt navn ikke fremme orienteringen i området, men det vil dog heller ikke forringe mulighederne for at finde rundt.

Selve det grønne område mellem Nørrebrogade og Hillerødgade har en enkelt adresse til en café. Da området ikke har et eget navn, er en af cafeens to adresser fastsat til Nørrebrogade . Denne adresse giver adgang til cafeens udeservering i det grønne område. Cafeens hovedadresse er dog Esromgade , da den (bil)kørende adgang til cafeen er herfra.

Hvis området navngives med et pladsnavn, vil det medføre, at området får egen vejkode og adressen Nørrebrogade skal ændres til det nye pladsnavn. Hvis området navngives med et parknavn, bliver navnet et stednavn uden vejkode og adressen Nørrebrogade forbliver uændret.

Vejnavnenævnet vedtog den 30. januar 2023 at reservere navnet Palæstina som et landområde. Navnet kan derfor anvendes til navngivning eventuelt sammen med navne på andre mellemøstlige landområder. Det er dog muligt at anvende navnet Palæstina som et park- eller pladsnavn til området mellem Hillerødgade og Nørrebrogade, selvom de omkringliggende lokaliteter ikke er navngivet efter mellemøstlige landområder. De nærmeste veje navngivet efter sjællandske byer.

Vejnavnenævnet har et princip om som hovedregel at navngive sådan, at et nyt navn passer til et områdes eksisterende navnetema eller ind i områdets historie.

Dette princip er dog ikke ufravigeligt og der er da også eksempler på, at Vejnavnenævnet har afvejet denne praksis. Det er således sket før, at man har gennemført en navngivning, uden at der har været en adresse-mæssig eller orienteringsmæssig årsag til det. Det sker oftest når der er noget eller nogen man vil hædre. Et eksempel er Anker Jørgensens Plads, hvor en del af Gustav Bangs Gade ændrede navn til Anker Jørgensens Plads. Endvidere Eidsvoll Plads, der er beliggende på et lille græsareal ved Nyboder, der ikke behøvede et navn, men hvor en navngivning i 2014 skulle fejre Norges 200 års jubilæum for Norges grundlov.

**Ad 2.**

Ja, det er i princippet muligt at navngive en enkelt lokalitet på et af de foreslåede steder. (Bilag 2). Der er dog som beskrevet i bilag 2 ingen oplagte muligheder i øjeblikket. Det er således muligt at navngive selve fjernbusterminalen (pladsen) med et selvstændigt navn. Det vil ikke fremme orienteringen, men det vil heller ikke gøre det umuligt at finde frem til terminalen, da selve terminalbygningen har adresse til Carsten Niebuhrs Gade.

Det er således muligt at navngive en lokalitet to af de fire steder som er foreslået, men da der reelt ikke er behov for navngivning, og der ikke er tale om en hædring, kan det blive vanskeligt at gøre rede for, hvorfor et af stederne alligevel skal navngives. Dette behøver dog ikke at være en hindring, så længe der er politisk opbakning til navngivningen.

Der er også mulighed for at gemme navnet til et andet område, f.eks. Jernbanebyen, hvor der ultimo 2023 forventes en lokalplan klar, og hvor det til den tid vil være besluttet, hvor mange nye veje og pladser, der bliver i den nye bydel.

Lena Kongsbach  
Vicedirektør

## Bilag 4a



### (Bilag 2) Navngivning efter Palæstina (ny version)

Medlem af Vejnavnenævnet Mikkel Skovgaard (Ø) har anmodet om, at Vejnavnenævnet drøfter mulighederne for at navngive en plads efter Palæstina. Mikkel Skovgaard foreslår tre bud: Den kommende fjernbusterminal, plads- eller parkområder omkring Nørrebro Station eller baneterrænet mellem Københavns Hovedbanegård og Dybbølsbro. Navnet Palæstina er reserveret i navnebanken.

## Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Vejnavnenævnet godkender,

1. at navngivning efter Palæstina sker som beskrevet i afsnittet løsning.

## Problemstilling

Vejnavnenævnet besluttede på mødet den 30. januar 2023 at navnet Palæstina skal være reserveret med en begrundelse om, at det er et landområde.

Forvaltningen har undersøgt mulighederne for navngivning i de tre foreslåede steder. Der er dog ikke umiddelbart behov i øjeblikket for yderligere navngivning. Forvaltningen anbefaler, at navngivningen venter, til der kommer et område med behov for et eller flere vej- og pladsnavne. Det kan f.eks. være i den såkaldte Jernbanebyen, hvor en lokalplan forventes godkendt ultimo 2023. Kan navngivningen ikke vente, er der mulighed for at fastsætte et pladsnavn til selve fjernbusterminalen (pladsen).

## Løsning

Mikkel Skovgaard foreslår tre steder i København til navnet Palæstina:

1. Den kommende fjernbusterminal ved Dybbøl Station,
2. By- eller parkområder omkring Nørrebro Station eller
3. Baneterrænet mellem Københavns Hovedbanegård og Dybbølsbro.

### Ad 1 og 3. Den kommende fjernbusterminal samt baneterrænet mellem Københavns Hovedbanegård og Dybbølsbro

En navngivning i dette område vil kræve, at der enten gives et selvstændigt navn til selve terminalområdet eller at der ændres navn for en del af Carsten Niebuhrs Gade. Den kommende fjernbusterminal (bygningen) har imidlertid allerede fået adresser til Carsten Niebuhrs Gade, fordi terminalbygningen får indgang fra dette vejnavn. Det er derfor forvaltningens vurdering, at det ikke vil fremme orienteringen at give selve terminalområdet et selvstændigt navn, da adgangen til terminalbygningen sker fra Carsten Niebuhrs Gade.

Mht. at ændre navn for en del af Carsten Niebuhrs Gade kan forvaltningen ikke anbefale dette, fordi vejnavnet Carsten Niebuhrs Gade er fastsat efter gældende regler og fungerer. En hel eller delvis ændring af navnet vil derfor afvige fra Vejnavnenævnets praksis om, at vejnavne kun ændres hvis det er tvingende nødvendigt, da det er til gene for beboere og erhverv at skulle ændre adresse. Vejnavnet Carsten Niebuhrs Gade har 64 adresser, der fordeler sig med 33 adresser nord for Dybbølsbro og 31 syd for. Adresserne er givet til bl.a. Rigsarkivet (brandudgange), et hotel, en kommende Ikea, trafikårne samt til en række statslige styrelser og direktorater. Det vil derfor have relativt store konsekvenser at ændre hele eller dele af navnet.

Samlet set er der ikke behov mere navngivning hverken ved fjernbusterminalen eller i området mellem Københavns Hovedbanegård og Dybbøl Station/Bro.

## **Ad 2. By - eller parkområder omkring Nørrebro Station**

Forvaltningen har undersøgt, om der er et sted i det foreslåede område, hvor der er behov for et park- eller pladsnavn eller om der er et sted, hvor det er oplagt at ændre et navn. Der er imidlertid ingen pladser eller parker i umiddelbar nærhed af Nørrebro Station, hvor der er mulighed for en navngivning.

## **Forvaltningens indstilling om at navngive efter Palæstina**

Forvaltningen anbefaler, at en navngivning efter Palæstina afventer, at der kommer et større udviklingsområde, hvor der er behov for flere vej- og pladsnavne, f.eks. området syd for Dybbøls Bro, den såkaldte Jernbanebyen, hvor en lokalplan forventes klar ultimo 2023.

Kan navngivningen ikke vente, er det muligt at navngive selve fjernbusterminalen (pladsen) med et selvstændigt navn. Det vil ikke fremme orienteringen, men det vil heller ikke gøre det umuligt at finde frem til terminalen, da terminalbygningen har adresse til Carsten Niebuhrs Gade.

# Journalark

## 2024-0153080 Sag til Vejnavnenævnet om Palæstinas Plads

Sagstype: Administrativsag  
Oprettet dato: 25-04-2024 12:42:46  
Sagsbehandler:  
Organisation:

### Dokumenter på sagen

Nr.	Type	Dok.dato	Titel
2024-0153080-9	Internt dokument	30-04-2024	Bilag 4a (bilag 2) Ny version Indstilling til Vejnavnenævnet Forslag til navngivning efr Palæstina
2024-0153080-8	Internt dokument	30-04-2024	Bilag 4 - Muligheder for navngivning efter Palæstina Fagligt notat til borgmesteren
2024-0153080-7	Internt dokument	30-04-2024	Bilag 3 Indsigelser fra borgere
2024-0153080-6	Internt dokument	30-04-2024	Bilag 2 Kort over området
2024-0153080-5	Internt dokument	30-04-2024	Bilag 1 Medlemsforslag om navngivning af en pla..
2024-0153080-4	Internt dokument	30-04-2024	[Vejnavnenævnet] 17.06.2024 - Navngivning af en plads på Nørrebro til Palæstinas Plads
2024-0153080-3	Internt dokument	30-04-2024	Cover
2024-0153080-2	Internt dokument	30-04-2024	Filliste tilrettet - Orientering - Sag til Vejnavnenævnet om Palæstinas Plads
2024-0153080-1	Internt dokument	30-04-2024	Overblik tilrettet - Orientering - Sag til Vejnavnenævnet om Palæstinas Plads



# Navngivning af en plads til Palæstinas Plads, Nørrebro

## Resumé

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på deres møde den 21. august 2023, at Vejnavnenævnet skal tage stilling til, hvorvidt nævnet vil indstille overfor Teknik- og Miljøudvalget at navngive et areal på Nørrebro Palæstinas Plads. Vejnavnenævnet skal tage stilling til sagen på baggrund af et medlemsforslag fra Enhedslisten (Ø), Socialistisk Folkeparti (F), Radikale (B) og Alternativet (Å).

Vejnavnenævnet havde sagen på dagsordenen for nævnets møde den 9. oktober 2023, men valgte at udsætte behandlingen til et senere møde.

Borgmesteren har ønsket at indstillingen genfremsættes til behandling.

## Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller overfor Vejnavnenævnet,

1. at Vejnavnenævnet imødekommer forslaget om at indstille til Teknik- og Miljøudvalget, at et unavngivet område på Nørrebro navngives Palæstinas Plads jf. bilag 2.

## Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget behandlede på deres møde den 21. august 2023 et forslag fra Enhedslisten (Ø), Socialistisk Folkeparti (F), Radikale (B) og Alternativet (Å) om at bede Vejnavnenævnet om at indstille, at et i dag unavngivet areal, beliggende mellem Nørrebrogade, Esromgade og Hillerødgade, navngives Palæstinas Plads. Medlemsforslaget blev godkendt med 6 stemmer mod 5. Ingen undlod at stemme (bilag 1).

Vejnavnenævnet skal tage stilling til, hvorvidt det vil indstille overfor Teknik- og Miljøudvalget at navngive arealet Palæstinas Plads.

## Løsning

Ifølge adresselovens § 3, stk. 2, kan adressemyndigheden fastsætte vejnavne for blandt andet særligt afgrænsede områder, som ikke har et egentligt vejnet. Området mellem Nørrebrogade og Hillerødgade er et offentligt vejareal, som deler matrikel med bl.a. en del af Nørrebrogade. Området har ikke et eget navn. Der er ikke adgang for bilkørsel, men gående og cyklende har adgang til gennemkørsel/ophold via en offentlig gang- og cykelststi, der er forbundet til en større cykelrute. Der er tale om et smalt, aflangt grønt område, med skaterpark og cafe (bilag 2).

Der er ikke noget til hinder for at give området et navn enten i form af et plads- eller et parknavn. Hele området mellem Nørrebrogade og Hillerødgade kan navngives undtagen den nordligste del mod Nørrebrogade, der allerede er navngivet Aksel Larsens Plads.

Selve det grønne område mellem Nørrebrogade og Hillerødgade har en enkelt adresse til en café. Da området ikke har et eget navn, er en af cafeens to adresser fastsat til Nørrebrogade . Denne adresse giver adgang til cafeens udeservering i det grønne område. Cafeens hovedadresse er dog Esromgade ,

da den (bil)kørende adgang til cafeen er herfra, hvilket betyder, at cafeen ikke skal skifte adresse, hvis arealet navngives.

Hvis området navngives med et pladsnavn, vil det medføre, at området får egen vejkode, og adressen Nørrebrogade skal ændres til det nye pladsnavn. Hvis området navngives med et parknavn, bliver navnet et stednavn uden vejkode og adressen Nørrebrogade forbliver uændret. Ifølge bekendtgørelse om vejnavne og adresser § 1, stk. 2 skal vejnavne fastsættes, så enhver på lettest mulig måde kan finde frem til den adresse, pågældende søger.

Vejnavnenævnet har et princip om som hovedregel at navngive sådan, at et nyt navn passer til et områdes eksisterende navnetema eller ind i områdets historie. Dette princip er dog ikke ufravigeligt og der er da også eksempler på, at Vejnavnenævnet har afvejet denne praksis. Det er således sket før, at man har gennemført en navngivning, uden at der har været en adressemæssig eller orienteringsmæssig årsag til det. Det sker oftest, når der er noget eller nogen man vil hædre. Et eksempel er Anker Jørgensens Plads, hvor en del af Gustav Bangs Gade ændrede navn til Anker Jørgensens Plads. Et andet eksempel er Eidsvoll Plads, der er beliggende på et lille græsareal ved Nyboder, som ikke behøvede et navn, men hvor en navngivning i 2014 skulle fejre Norges 200-års jubilæum for Norges grundlov.

Efter forvaltningens opfattelse vil et selvstændigt navn ikke fremme orienteringen i området, men det vil dog heller ikke forringe mulighederne for at finde rundt.

Vejnavnenævnet vedtog den 30. januar 2023 at reservere navnet Palæstina som et landområde. Navnet kan derfor anvendes til navngivning eventuelt sammen med navne på andre mellemøstlige landområder. Det er muligt at anvende navnet Palæstina som et park- eller pladsnavn til området mellem Hillerødgade og Nørrebrogade, selvom de omkringliggende lokaliteter ikke er navngivet efter mellemøstlige landområder. De nærmeste veje navngivet efter sjællandske byer.

### **Politisk handlerum**

Der er ingen adressemæssige årsager til at navngive pladsen. Det vil sige, at Vejnavnenævnet ikke er lovgivningsmæssigt forpligtet til det. Vejnavnenævnet kan vælge ikke at anbefale navngivningen overfor Teknik- og Miljøudvalget. I så fald vil Vejnavnenævnets beslutning om ikke at anbefale navngivningen fremgå af Vejnavnenævnets indstilling til Teknik- og Miljøudvalget.

Forvaltningen har tidligere vurderet yderligere muligheder på navngivning efter Palæstina (bilag 4 og bilag 4a).

## **Økonomi**

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

## **Videre proces**

Hvis Vejnavnenævnet træffer beslutning om at indstille forslaget til pladsnavn til godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget, vil forslaget blive sendt i høring hos de berørte parter og Nørrebro Lokaludvalg.

Lena Kongsbach  
Vicedirektør



Borger  
Erhverv  
Brug byen  
Politik  
Om kommunen

... / Møde d. 21.08.2023, 15:00 / **Referat**

MØDEDATO: 21.08.2023, KL. 15:00  
MØDESTED: RÅDHUSET, 1. SAL, VÆRELSE 51

## Bilag 1

# Medlemsforslag om navngivning af en plads på Nørrebro til Palæstinas Plads (udsat)

Det foreslås

1. at Teknik- og Miljøudvalget beder Vejnavnenævnet om at indstille et i dag unavngivet areal, beliggende mellem Nørrebrogade, Esromgade og Hillerødgade, til navnet Palæstinas Plads.

(Stillet af Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Radikale og Alternativet)

### **Motivation:**

Der findes mange veje og pladser i København, der er opkaldt efter lande og landområder, men der er ikke nogen Palæstinas Vej eller Plads. Navnet er allerede optaget i Kommunens navnebank og det er dermed godkendt til at kunne anvendes i København, hvis der findes en velegnet placering og et politisk flertal beslutter det.

Det foreslåede areal/pladsen ligger mellem Nørrebrogade og Hillerødgade i forlængelse af Nørrebroparken og er i dag unavngivet. Den del af pladsen, der ligger helt ud til Nørrebrogade, hedder Aksel Larsens Plads, men resten af arealet mellem Esromgade og Hillerødgade har ikke noget navn. Der ligger pt. en skaterbane på arealet og Cafe Friheden har udeservering ud til arealet. Cafe Friheden vil ikke blive berørt af en navngivning af parken/pladsen, da de har deres adresse på den anden side af cafeens bygning - i Esromgade.

**Menu**



Borger  
Erhverv  
Brug byen  
Politik  
Om kommunen

Medlemsforslaget blev godkendt med 6 stemmer mod 5. Ingen undlod at stemme.

For stemte: B, F, Ø og Å

Imod stemte: A, C og V

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

“Det er ikke Københavns kommunes rolle at føre udenrigspolitik og det rammer uden for vores almindelig praksis og traditioner for, hvordan vi navngiver veje og pladser i kommunen.”

Til top



**Menu**



Borger  
Erhverv  
Brug byen  
Politik  
Om kommunen



## Bilag 3

**Fra:**  
**Til:**  
**Emne:** Palæstinas plads  
**Dato:** 23. august 2023 15:44:34

---

Jeg har tidligere indsendt en indsigelse mod at etablere en plads på Nørrebro med navnet: Palæstinas plads.

Begrundelse: Palæstina eksisterer ikke som en selvstændig suveræn stat iflg FN, og derfor er der ikke belæg for navngivelsen.

Jeg anmoder om, at min indsigelse bliver fremlagt på førstkommende møde i Vejnavnenævnet.

Med venlig hilsen



## Kontaktformular

Blanketnummer: 912641

### Blankethistorik

Opstart	Indsendt	Beskrivelse	Notat
10-10-2023 16:42	10-10-2023 16:47	Udfyldt af Anonym	
10-10-2023 16:47		Forløbet er afsluttet	

#### Dit navn

#### E-mail

#### Emne

#### Meddelelse

Kære Københavns kommunes miljø- og teknik, Jeg skriver til jer, da jeg ønsker at kommunen genoptager beslutningen om palæstinas plads. Som sådan har jeg som borger ikke noget imod at der er en plads som opkaldes efter Palæstina. Men da jeg bor lige ved den kommende plads har jeg en stærk bekymring om hvordan pladsen vil bruges i fremtiden. Pt. Ser vi voldsomme scener fra regionen og det bekymrer mig hvordan at en plads med navnet palæstinas plads kan blive brugt til voldsomme demonstrationer der skaber utryghed for beboere i området. Jeg ønsker som nabo ikke dette og derfor vil jeg opfordre til at man genovervejer navnet og ikke bare holder det som en udskydelse.

I nogle tilfælde kan vi hjælpe dig hurtigere og bedre, hvis vi må ringe dig op. Hvis du her skriver dit telefonnummer, giver du os tilladelse til at ringe dig op. Vi ringer dog kun, hvis vi vurderer, at det er den bedste løsning.

#### Telefonnummer

#### Tilføj eventuelle filer





Jeg kan læse om mine rettigheder, når Københavns Kommune behandler mine oplysninger på:

[Databeskyttelsesrådgiverens side](#)



# Bilag 4

Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed  
Teknik- og Miljøforvaltningen



## Notat

Til teknik- og miljøborgmesteren

### Muligheder for navngivning efter Palæstina

Teknik- og miljøborgmester Line Barfod (Ø) har bedt om et notat, der vurderer mulighederne for at navngive efter Palæstina på udvalgte steder i København.

#### Områder der skal vurderes

Borgmesteren beder om en vurdering af følgende områder.

1. Parken/pladsen på Nørrebro mellem Nørrebrogade og Hillerødgade efter Palæstina.
2. a) Den kommende fjernbusterminal, b) by- eller parkområder omkring Nørrebro Station eller c) baneterrænet mellem Københavns Hovedbanegård og Dybbølsbro efter Palæstina, som tidligere beskrevet i materialet til mødet i Vejnavnenævnet d. 19. december.

#### Forvaltningens bemærkninger

##### Ad 1.

Ja, der er mulighed for at navngive det aktuelle areal (bilag 1) efter Palæstina. Enten med et parknavn eller et pladsnavn.

##### Begrundelse

Ifølge bekendtgørelse om vejnavne og adresser § 3, stk. 2 skal adressemyndigheden fastsætte vejnavne for alle offentlige og private veje og private fællesveje. Området mellem Nørrebrogade og Hillerødgade er et offentligt vejareal, som deler matrikel med bl.a. en del af Nørrebrogade. Området har ikke et eget navn, men har en enkelt adresse, som er fastsat til Nørrebrogade. Der er ikke adgang for (bil)kørsel, men gående og cyklende har adgang til gennemkørsel/ophold via en offentlig gang- og cykelststi, der er forbundet til en større cykelrute. Der er tale om et smalt aflangt grønt område, med skatepark og cafe.

Der er ikke noget til hinder for at give området et navn enten i form af et plads- eller et parknavn. Hele området mellem Nørrebrogade og

07-02-2023

Sagsnummer i F2  
2023 - 936

Dokumentnummer i F2  
71877

Sagsnummer i eDoc  
2023-0019821

Bygge-, Parkerings- og  
Miljømyndighed  
Njalsgade 13  
2300 København S

EAN-nummer  
5798009809452

Hillerødgade kan navngives undtagen den nordligste del mod Nørrebrogade, der allerede er navngivet Aksel Larsens Plads.

Ifølge bekendtgørelse om vejnavne og adresser § 2, stk. 1 skal vejnavne fastsættes, så enhver på lettest mulig måde kan finde frem til den adresse, pågældende søger.

Efter forvaltningens opfattelse vil et selvstændigt navn ikke fremme orienteringen i området, men det vil dog heller ikke forringe mulighederne for at finde rundt.

Selve det grønne område mellem Nørrebrogade og Hillerødgade har en enkelt adresse til en café. Da området ikke har et eget navn, er en af cafeens to adresser fastsat til Nørrebrogade . Denne adresse giver adgang til cafeens udeservering i det grønne område. Cafeens hovedadresse er dog Esromgade , da den (bil)kørende adgang til cafeen er herfra.

Hvis området navngives med et pladsnavn, vil det medføre, at området får egen vejkode og adressen Nørrebrogade skal ændres til det nye pladsnavn. Hvis området navngives med et parknavn, bliver navnet et stednavn uden vejkode og adressen Nørrebrogade forbliver uændret.

Vejnavnenævnet vedtog den 30. januar 2023 at reservere navnet Palæstina som et landområde. Navnet kan derfor anvendes til navngivning eventuelt sammen med navne på andre mellemøstlige landområder. Det er dog muligt at anvende navnet Palæstina som et park- eller pladsnavn til området mellem Hillerødgade og Nørrebrogade, selvom de omkringliggende lokaliteter ikke er navngivet efter mellemøstlige landområder. De nærmeste veje navngivet efter sjællandske byer.

Vejnavnenævnet har et princip om som hovedregel at navngive sådan, at et nyt navn passer til et områdes eksisterende navnetema eller ind i områdets historie.

Dette princip er dog ikke ufravigeligt og der er da også eksempler på, at Vejnavnenævnet har afvejet denne praksis. Det er således sket før, at man har gennemført en navngivning, uden at der har været en adresse-mæssig eller orienteringsmæssig årsag til det. Det sker oftest når der er noget eller nogen man vil hædre. Et eksempel er Anker Jørgensens Plads, hvor en del af Gustav Bangs Gade ændrede navn til Anker Jørgensens Plads. Endvidere Eidsvoll Plads, der er beliggende på et lille græsareal ved Nyboder, der ikke behøvede et navn, men hvor en navngivning i 2014 skulle fejre Norges 200 års jubilæum for Norges grundlov.

**Ad 2.**

Ja, det er i princippet muligt at navngive en enkelt lokalitet på et af de foreslåede steder. (Bilag 2). Der er dog som beskrevet i bilag 2 ingen oplagte muligheder i øjeblikket. Det er således muligt at navngive selve fjernbusterminalen (pladsen) med et selvstændigt navn. Det vil ikke fremme orienteringen, men det vil heller ikke gøre det umuligt at finde frem til terminalen, da selve terminalbygningen har adresse til Carsten Niebuhrs Gade.

Det er således muligt at navngive en lokalitet to af de fire steder som er foreslået, men da der reelt ikke er behov for navngivning, og der ikke er tale om en hædring, kan det blive vanskeligt at gøre rede for, hvorfor et af stederne alligevel skal navngives. Dette behøver dog ikke at være en hindring, så længe der er politisk opbakning til navngivningen.

Der er også mulighed for at gemme navnet til et andet område, f.eks. Jernbanebyen, hvor der ultimo 2023 forventes en lokalplan klar, og hvor det til den tid vil være besluttet, hvor mange nye veje og pladser, der bliver i den nye bydel.

Lena Kongsbach  
Vicedirektør

## Bilag 4a



### (Bilag 2) Navngivning efter Palæstina (ny version)

Medlem af Vejnavnenævnet Mikkel Skovgaard (Ø) har anmodet om, at Vejnavnenævnet drøfter mulighederne for at navngive en plads efter Palæstina. Mikkel Skovgaard foreslår tre bud: Den kommende fjernbusterminal, plads- eller parkområder omkring Nørrebro Station eller baneterrænet mellem Københavns Hovedbanegård og Dybbølsbro. Navnet Palæstina er reserveret i navnebanken.

## Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Vejnavnenævnet godkender,

1. at navngivning efter Palæstina sker som beskrevet i afsnittet løsning.

## Problemstilling

Vejnavnenævnet besluttede på mødet den 30. januar 2023 at navnet Palæstina skal være reserveret med en begrundelse om, at det er et landområde.

Forvaltningen har undersøgt mulighederne for navngivning i de tre foreslåede steder. Der er dog ikke umiddelbart behov i øjeblikket for yderligere navngivning. Forvaltningen anbefaler, at navngivningen venter, til der kommer et område med behov for et eller flere vej- og pladsnavne. Det kan f.eks. være i den såkaldte Jernbanebyen, hvor en lokalplan forventes godkendt ultimo 2023. Kan navngivningen ikke vente, er der mulighed for at fastsætte et pladsnavn til selve fjernbusterminalen (pladsen).

## Løsning

Mikkel Skovgaard foreslår tre steder i København til navnet Palæstina:

1. Den kommende fjernbusterminal ved Dybbøl Station,
2. By- eller parkområder omkring Nørrebro Station eller
3. Baneterrænet mellem Københavns Hovedbanegård og Dybbølsbro.

### Ad 1 og 3. Den kommende fjernbusterminal samt baneterrænet mellem Københavns Hovedbanegård og Dybbølsbro

En navngivning i dette område vil kræve, at der enten gives et selvstændigt navn til selve terminalområdet eller at der ændres navn for en del af Carsten Niebuhrs Gade. Den kommende fjernbusterminal (bygningen) har imidlertid allerede fået adresser til Carsten Niebuhrs Gade, fordi terminalbygningen får indgang fra dette vejnavn. Det er derfor forvaltningens vurdering, at det ikke vil fremme orienteringen at give selve terminalområdet et selvstændigt navn, da adgangen til terminalbygningen sker fra Carsten Niebuhrs Gade.

Mht. at ændre navn for en del af Carsten Niebuhrs Gade kan forvaltningen ikke anbefale dette, fordi vejnavnet Carsten Niebuhrs Gade er fastsat efter gældende regler og fungerer. En hel eller delvis ændring af navnet vil derfor afvige fra Vejnavnenævnets praksis om, at vejnavne kun ændres hvis det er tvingende nødvendigt, da det er til gene for beboere og erhverv at skulle ændre adresse. Vejnavnet Carsten Niebuhrs Gade har 64 adresser, der fordeler sig med 33 adresser nord for Dybbølsbro og 31 syd for. Adresserne er givet til bl.a. Rigsarkivet (brandudgange), et hotel, en kommende Ikea, trafikårne samt til en række statslige styrelser og direktorater. Det vil derfor have relativt store konsekvenser at ændre hele eller dele af navnet.

Samlet set er der ikke behov mere navngivning hverken ved fjernbusterminalen eller i området mellem Københavns Hovedbanegård og Dybbøl Station/Bro.

## **Ad 2. By - eller parkområder omkring Nørrebro Station**

Forvaltningen har undersøgt, om der er et sted i det foreslåede område, hvor der er behov for et park- eller pladsnavn eller om der er et sted, hvor det er oplagt at ændre et navn. Der er imidlertid ingen pladser eller parker i umiddelbar nærhed af Nørrebro Station, hvor der er mulighed for en navngivning.

## **Forvaltningens indstilling om at navngive efter Palæstina**

Forvaltningen anbefaler, at en navngivning efter Palæstina afventer, at der kommer et større udviklingsområde, hvor der er behov for flere vej- og pladsnavne, f.eks. området syd for Dybbøls Bro, den såkaldte Jernbanebyen, hvor en lokalplan forventes klar ultimo 2023.

Kan navngivningen ikke vente, er det muligt at navngive selve fjernbusterminalen (pladsen) med et selvstændigt navn. Det vil ikke fremme orienteringen, men det vil heller ikke gøre det umuligt at finde frem til terminalen, da terminalbygningen har adresse til Carsten Niebuhrs Gade.