

(Det talte ord gælder)

Første behandling af budgetforslag 2021 og overslagsårene 2022-2024

Budgettale

Sisse Marie Welling (F) 27. august 2020

2020 er et år som ingen andre. Vi står midt i den værste pandemi i over 100 år. Det har været en utrolig svær tid for os alle. Og det er det stadig for rigtig mange. Som et forstørrelsesglas viste coronaen os, hvor vi – som land, som kommune og som mennesker – var særligt sårbare. Der er trukket store veksler på os alle. Flere står i dag uden arbejde og med en usikker fremtid. Særlig hård er coronaen i forhold til vores udsatte og vores ældre. Vi har – med statsministerens ord – måtte bede ”de svageste om at være de stærkeste”.

[Minimumsnormering]

Vores børns trivsel er hjerteblod for SF. Alle børn har krav på et godt børneliv. Og det starter i vores institutioner. I SF vil vi have flere voksne i vores vuggestuer og børnehaver. For vi ved, at flere voksne giver bedre trivsel. Vi ved, at det giver mere tid til at se og høre vores børn. Det har vores børn krav på. De har krav på en tryk hverdag, hvor der er voksne nok omkring dem. Derfor vil SF sammen med Socialdemokratiet ikke vente til 2025 med at indføre de minimumsnormeringer, der vedtaget på Christiansborg. Vi går til budget med et fælles krav om, at vores børn skal have bedre normeringer NU. Det skylder vi vores børn nu og her. Og det skylder vi de fremtidige generationer.

[Socialt udsatte børn]

Nogle børn har brug for ekstra støtte, hvis de skal have en ærlig chance for at klare sig god i livet. De børn, der svigtes af deres forældre, må ikke opleve, at de også svigtes af os som by. Det kræver, at vi investerer i vores udsatte børn og troen på, at de kan få en bedre fremtid. Det kræver almene tilbud med tilstrækkelig voksenkontakt, nærvær og omsorg. Og det kræver flere børnefaglige socialrådgivere. Ligesom når man bliver forældre, så stopper vores ansvar som by ikke, når de udsatte børn runder 18.

[Socialt udsatte voksne]

Også de socialt udsatte voksne skal have en plads i næste års budget. Der er bl.a. behov for misbrugskonsulenter, der taler grønlandsk. Og der er behov for et fixerum på Sundholm for at forhindre dødsfald blandt misbrugerne.

[Ældre pakke]

Coronanedlukningen var særligt hård for de mennesker, der risikerer at blive alvorligt syge. Hovedparten af dem, er vores ældre på plejehjemmene. De har under coronaepidemien oplevet næsten ubærlige afsavn.

Samtidig har vi hen over sommeren været vidner til forfærdelige billeder i medierne.

Eksempler på, at værdig ældrepleje desværre ikke alle steder er en selvfølge.

Det er hjerteskrærende. Det må ikke ske.

Eksemplerne er ikke fra København - men de understreger vigtigheden af, at ældreområdet prioriteres.

I SF går vi til budgetforhandlingerne med en ældrepakke, der skal sikre flere hænder og faste teams på plejehjemmene.

Samtidig skal vi sikre, at medarbejderne får den støtte og sparring, de har behov for. De skal klædes på til at løse udfordrende situationer til borgernes bedste - i tæt samarbejde med de pårørende.

Vi bliver næsten alle gamle en dag. Og vi har krav på en tryk og nærværende omsorg, når kræfterne slipper op. Det vil vi i SF prioritere.

[Ansvarlig arbejdsgiver]

Bedre trivsel hos vores ældre medborgere handler i høj grad også om at passe på, fastholde og rekruttere gode medarbejdere.

Som arbejdsgiver har vi et ansvar for at skabe gode rammer, så vores medarbejdere ikke bliver nedslidt - hverken fysisk eller psykisk.

På Christiansborg forhandler man lige nu om tidlig pension til Arne. Det håber jeg, at der kommer en god aftale ud af. Men det kan ikke stå alene.

Vi skal gøre det muligt for vores medarbejdere at have et arbejdsliv, de kan holde til. - Uden at blive nedslidte.

For de af vores medarbejdere, som er lidt oppe i årene, kan det fx gøres ved at skabe bedre rammer for at arbejde på nedsat tid. På den måde kan vi fastholde gode medarbejdere på en ansvarlig måde.

[Mental sundhed - stress]

Alle kan blive ramt af stress.

Men for københavnere med en kort uddannelse er risikoen for at udvikle stress tre gange højere end for københavnere med en lang uddannelse.

Vores stressklinikker er en bragende succes, men de kan ikke følge med efterspørgslen.

Ventetiden på at få hjælp er 3 - 5 måneder.

Derfor risikerer vi, at vi ikke kan hjælpe i tide - inden begyndende stress udvikler sig til længerevarende, alvorlig stresssygdom.

Sygdom som går alvorligt ud over livskvaliteten, og som kan føre en række andre sygdomme med sig.

Derfor er det afgørende for SF, at alle københavnere med symptomer på stress kan få hurtig og kompetent hjælp. Også i fremtiden.

[Ren luft]

Luftforurening er den største dræber i Danmark næst efter rygning og fysisk inaktivitet.

Hvert år dør mere end 460 københavnere for tidligt på grund af luftforurening. 460 mennesker! Det svarer til næsten hver 8. af alle dødsfald i Københavns Kommune [2017-tal].

Det kalder i den grad på handling.

Vi skal fortsat blive klogere på de sundhedsskadelige virkninger af luftforurening.

Og vi skal fortsat arbejde på at reducere københavnernes eksponering for de skadelige partikler.

[Det grønne]

Byens grønne åndehuller betyder enormt meget for vores trivsel. Det tror jeg, vi alle har mærket under nedlukningen.

Derfor ønsker SF en grønnere by. Vi skal bryde asfalten op, lukke veje for trafik og gøre plads til flere cykler og mere grønt.

Vi skal skabe flere grønne arealer til københavnernes: Grønne oaser, hvor vi mødes, får sved på panden og finder ro.

Vi vil have mere vild natur. Og frugttræer og spiseligt grønt ind i byens parker. Og så skal vi tænke det grønne ind, når vi bygger nyt.

Men vi skal også klimasikre vores by på den lange bane. Det gør vi med Lynetteholmen. Samtidig gør vi plads til de mange nye københavnere og tager livtag med de stigende boligpriser i København. Og så vil vi i SF insistere på, at vi skaber en grøn bydel med grønne trafikløsninger.

[Andre SF-forslag]

SF går til budgettet med en lang række forslag, der på forskellig vis skal være med til at gøre København til en endnu bedre, endnu grønnere og endnu sundere by for alle.

Ud over de væsentlige områder, jeg allerede har nævnt, vil jeg gerne fremhæve et par stykker:

- Vi skal færdiggøre Valby Bibliotek, så Valby får sit kulturmødested.
- Vi skal sikre svar fra huslejenævnet inden for 24-timer.
- Vi skal videreføre Projekt Perspektiv, så flere kvinder med ikke vestlig baggrund hjælpes i beskæftigelse.
- Vi vil fortsætte vores tilbud om HPV-vaccinationer på skolerne.
- Studerende skal have en tag-over-hovedet-garanti.
- Og endelig skal cafeerne have mulighed for udeservering på parkeringspladserne hver sommer.

2020 står i coronaens tegn. Håndteringen af pandemien har haft store konsekvenser. Menneskeligt og økonomisk.

Men coronaen har også sat fokus på nogle af Københavns styrker:

En grøn storby. En by hvor vi passer på hinanden – og ikke mindst passer på dem, der er mest udsatte.

I SF går vi til budgetforhandlingerne med et ønske om at skabe bedre rammer for vores børn. Og bedre rammer for de ældre.

Vi vil kæmpe for en grønnere by. En by med renere luft. Og en by, hvor der er fokus på både den fysiske og mentale sundhed.

Jeg glæder mig til forhandlingerne.