

(Det talte ord gælder)

Første behandling af budgetforslag 2021 og overslagsårene 2022-2024

København skal fungere i hverdagen.

Når skolebørn mister i hundredvis af undervisningstimer pga. COVID-19, så fungerer København ikke i hverdagen, for så går det udover fagligheden. Når skoleelever ikke får undervisning i ugevis, fordi de ikke kan modtage digital undervisning derhjemme pga. manglende internet derhjemme, så fungerer København ikke i hverdagen.

Når ældre og handicappede mister funktionsevne, fordi de under COVID-19 ikke har fået den nødvendige træning for at bare deres skrøbelige funktionsevne, så fungerer København ikke i hverdagen. Når de mister evnen til at gå og tale pga. manglende træning, så er der noget galt.

Under de kommende budgetforhandlinger vil vi konservative gerne prioritere faglighed i folkeskolen, og at de ældre og personer med

handicap får den nødvendige hjælp, så de ikke mister funktionsevne. Andet kan vi ikke være bekendt.

Vi konservative er glad for, at der er stigende fokus på fremkommelighed i København. Vi glæder os til at København med Lynetteholmen får en havnetunnel og mere Metro. Det har vi konservative kæmpet for i årevis.

En havnetunnel kan flytte trafik fra gadeplan i det centrale København og flere brokvarterer ud af byen og ned under vandet. Det er godt for gående, cyklister og lokal trafik. Vi får en renere by og en grønnere by.

Mere metro er også godt. Vi konservative har en vision om Metro til alle bydele, så vi kan komme hvor som helst i København på en halv time. Det vil øge fremkommelighed og give gode alternativer for dem, der i dag bruger fossile transportmidler.

Når vi taler om fremkommelighed, så vil vi også gerne skabe grønne og attraktive cykelforbindelser nye steder i byen, så det bliver lettere og mere attraktivt at cykle - skabe nye smutveje. Vi ser gerne flere

cykelforbindelser over havnen, over banen - både på Vesterbro, på Østerbro og i Valby.

Vi ønsker også en grønnere by - vi deler visionen om flere træer. På Frederiksberg har de en målsætning om, at man skal kunne se et træ fra ethvert vindue. Det kunne også være dejligt i København. Vi ser også gerne, at vores dejlige by fremover kunne blive udsmykket med blomster. Vi er kede af, at sæsonblomsterne i hele byen er sparet væk. Skal alle terrorkummerne nu blot stå tomme, så ukrudtet kan brede sig? Det er også dejligt at se alle blomsterne langs Søerne og langs indfaldsveje, der byder byens borgere og gæster velkomment og understreger byens grønne image.

København skal også fungere for alle os, der gerne vil bevæge os i byen. Manglen på idrætsfaciliteter er også et nødvendigt emne under budgetforhandlingerne. Vi konservative ser gerne, at vi i få få besluttet mindst en ny svømmehal, og betydeligt flere muligheder for at bade lovligt i havnen.

Sidste år gik vi til budgetforhandlingerne med et ønske om bedre normeringer i daginstitutionerne. Det var der ikke opbakning til sidste år. Vi har stadigvæk ønsket. Det ser ud til, at vores forslag nu finder opbakning. Tak for det.

Når København skal fungere i hverdagen, skal vi naturligvis også se på, om pengene bruges rigtigt. Det har været en succes at se på, hvordan vi kan begrænse de administrative udgifter med 10 procent. Vi konservative ser gerne, at vi bliver endnu mere ambitiøse og ser på, om vi kan hente flere penge på administration og bruge dem på mere borgernære opgaver. Vi ser også gerne på brugen af konsulenter - om nogen af opgaverne fx kan skæres helt væk.

København fungerer kun i hverdagen, hvis også københavnernes har råd til at bo i vores by. Det er blevet meget dyrt. Det er dyrt at få sine børn passet, og det er dyrt at betale grundskyld i København. Vi ser gerne, at det bliver billigere at bo i vores dejlige by.

Vi møder glade og konstruktive op til budgetforhandlingerne og stille vores mandater til rådighed for en god aftale, der kan pege ud i fremtiden og få København til at fungere endnu bedre i hverdagen.

Tak for ordet.

Jakob Næsager, 27. august 2020